

Oude Kerk Borne
zondag 6 januari 2019, 10.00 uur
Epifanie
Nieuwjaarsbegroeting

voorganger ds. Johan Meijer
pianist Lex Griffioen
lector Minke Vriend
koster Marianne Schipper

pianospel voor de dienst

*Enkele minuten voor tien komen de ambtsdragers de kerk binnen.
Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en kunnen wij ons verder
voorbereiden op de dienst, onder voortgaand pianospel.*

welkom en mededelingen van de kerkenraad

de Paaskaars wordt aangestoken

intochtslied psalm 72: 1, 5 en 6

bemoediging en groet

v Onze hulp is in de Naam van de Heer
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v De Heer zal bij u zijn
A DE HEER ZAL U BEWAREN

kyrie en gloria lied 299j

gebed tot de Geest

Thoralezing Genesis 25: 1-11

lied *Abraham zond zijn zonen naar het oosten*

tekst Niek Schuman (6 december 1936 – 25 december 2018),

melodie Genève 1562, psalm 87

- 1 Abraham zond zijn zonen naar het oosten,
de weg terug, bevolen aan het lot;
zij gingen met geschenken, maar geen God,
geen woord of wet, geen Schrift om hen te troosten.
- 2 Toch leerden zij de taal der sterren lezen,
totdat een eind kwam aan hun lange nacht,
de ster heeft hen in Bethlehem gebracht,
de laatsten zullen hier de eersten wezen.
- 3 De ware zoon van Abraham moet sterven
in de Jordaan, waarin de dood zich hult,
alle gerechtigheid wordt hier vervuld,
om zo een land, de aarde te beërven.
- 4 Het water van de doop wordt wijn des Heren,
in Kana, waar Maria op het feest
gelooft dat Hij, de schenker van de Geest,
hier uit het niets het leven weer doet keren.
- 5 O, Jezus, licht der wereld, volkenherder,
Gij die de sleutel zijt van Kanaän,
roep alle kinderen van Abraham
en help hen op hun lange wegen verder.
- 6 Gij, ster van Bethlehem-, Gij, wijn van Kana,
Gij die ons uitleidt door de Doodsrivier,
Gij die verschenen zijt-, wees heden hier,
waar wij uw lof bezingen: Halleluja!

Evangelielezing Matteüs 2: 1-12

lied *Waar ooit de eerste dag begon*

tekst Johan Meijer, melodie Conrad Kocher



1. Waar ooit de eerste dag begon met het opgaan van de zon,



toont aan zieners in dat land zich een hemels sterverband.



Wijze kijkers zien de zin: Juda kreeg een Koningskind!

- 2 Juda krijgt een Koningskind,
schrijft de Schrift waarin men vindt:
'Bethlehem, uit jou komt voort
Leidsman van het hoogste soort'
Wijze lezers wisten niet
dat het heil al was geschied.
- 3 Hemels heil, het is geschied
op ons aardse grondgebied.
Niet een prins in een paleis,
niet op machtsbeluste wijs.
Maar in eenvoud vind je Hem
in een grot bij Bethlehem.
- 4 Wijzen hebben het verstaan:
zieners vullen lezers aan.
Vreemden komen weer in beeld
waar het inzicht wordt gedeeld
dat dit nieuwe Koningskind
alle volken samenbindt.

preek met aansluitend **pianospel**

**dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader**

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

inzameling van de gaven

slotlied 526: 1 en 4

zegen beantwoord met:

A _____ men

A _____ men, A _____ men.

Na de dienst is iedereen van harte welkom voor de Nieuwjaarsbegroeting in de Potkaamp. Dit onder het genot van een kop koffie of thee of een glas limonade.