

de Doop van de Heer

zondag 12 januari 2020
dienst in de Oude Kerk te Borne
om 10.00 uur



voorganger ds. Johan Meijer
organist/ pianist Jan Braakman
lector Lenze Vondeling

de klokken in de toren worden een kwartier voor aanvang geluid.

orgelspel voor de dienst

het consistoriegebed wordt gebeden door de ouderling van dienst.

*Enkele minuten voor tien komen de ambtsdragers de kerk binnen.
Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en kunnen wij ons verder voorbereiden op de dienst, in stilte of onder voortgaand orgel- of pianospel.*

woord van welkom door de ouderling van dienst.

aansteken van de Paaskaars

de gemeente gaat staan

intochtslied 612: 1 en 2

- 1 Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen, getekend met een naam,
van ongeweten toekomst de mede-erfgenaar.

- 2 Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade, het donker al voorbij.

bemoediging en groet

- V Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v met vrede gegroet en gezegend met Licht,
allen die hier samen zijn in dit huis van God
die we mogen kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest
A MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!

de gemeente gaat zitten

gebed om ontferming

gloria lied 526: 1,2, 4

- 1 Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

- 2 Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

- 4 Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest

Profetenlezing Jesaja 42: 1-9

lied 362: 1 en 2

- 1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.
- 2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Evangelielezing Matteüs 3:13-17

lied *Abba Vader*

- 1 Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.
- 2 Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij, d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

preek

instrumentale muziek

ROND DE AMBTEN EN TAKEN

geloofslied *Wat de toekomst brengen moge*
op de melodie van 'The rose'

- 1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

- 2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

- 3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

- 4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

afscheid van de ambstdragers

Alie Gierveld-Veldman, ouderling pastoraat

Henk Grooters, ouderling pastoraat

Maarten van Os, ouderling pastoraat (hij wordt pastoraal medewerker)

Hielkje de Vos-Dijk, ouderling kerkrentmeester

Karin Jobse, diaken

en pastorale medewerkers

Dini Menheere-ten Harkel

Siewert Steenwijk

Dea Valk-Kleinjan

en diaconale medewerkers

Ineke Miedema-Broekman

Riet van Doorn-van Lienden

Marieke van Dijk-Metz

Zij staan bij het noemen van hun naam op voor enkele woorden en een gebed voor hen. Daarna gaan zij weer zitten.

de namen van hen die hun taak voor een termijn voortzetten

Els van den Berg, diakonaal medewerker

en de pastorale medewerkers

Minke Vriend-Veenboer,

Rinie Smid-Lammers,

Carla Elzinga,

Alex Riezebos

Hun naam wordt genoemd, vergezeld van een goede wens. Zij gaan weer zitten.

herbevestiging van ambtsdragers

Martin van Zelm, ouderling voorzitter

Gerie van der Endt, ouderling kerkrentmeester

Willem Jan Scheper, ouderling kerkrentmeester

Carla Middag-Barske, diaken

Cor van Huizen, diaken (hij wordt voorzitter van de diakonie)

Mia Ring, pastorale ouderling

Zij staan op het noemen van hun naam op voor enkele woorden voor hen en zij ontvangen een handdruk als gebaar van herbevestiging. Daarna gaan zij weer zitten.

voorstellen diakonale medewerkers

Michiel Boersma, diakonale medewerker Noodfonds

Andrieke Horsting-van Doorn, collectant

Jolanda Broekate-Kerkdijk, collectant

Bij het noemen van hun naam staan zij op en ontvangen zij een goede wens. Zij gaan weer zitten.

bevestiging van de nieuwe ambtsdragers

Lida van der Pol-Schouwstra, pastorale ouderling

Ellie Verschoor, ouderling scriba

Wim Zaalberg, diaken

Arend Jan Overbeek, ouderling kerkrentmeester

Zij staan op, bij het noemen van hun naam. Na de opdracht en de beantwoording van de vragen ontvangen zij een zegen, waarbij zij knielen.

Hierna gaat de gemeente staan

aanvaarding door de gemeente

v. gemeente, dit zijn de nieuwe ambtsdragers en diakonale medewerkers in onze gemeente.

Wilt u hen in uw midden ontvangen, hen opdragen in uw gebeden en hen hooghouden in hun ambt en taak en roeping?

A. JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE

lied 416

- 1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- 2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- 3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN

afkondiging van overlijden

Na de afkondiging worden we stil en tijdens het bevestigen van het gedachtenisblaadje in de gedachtenisroos op het koor van de kerk, zingen wij lied 961



Nie-mand leeft voor zich-zelf
nie-mand sterft voor zich-zelf.
Wij leven en ster-ven voor God on-ze Heer,
aan Hem be-ho-ren wij toe.

Liedboek Online

dankgebed

voorbeden, na 'zo bidden wij tot U':



1. *f* 2. *p* Antoine Oomen
Keer U om naar ons toe -
keer ons toe naar el - kaar.

stil gebed, Onze Vader

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

inzameling van de gaven

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotlied 524

1 Nu Gij de doop ont - vangt in de Jor - daan,
stroomt al - ler we - reld wa - ter daar - in sa - men.
No - ach en Mo - zes, Jo - na en Na - a - man
moe - di - gen U van - af de oe - ver aan. Liedboek Online

- 2 Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.

- 3 Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.
- 4 Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
- 5 Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

opdracht en zegen, beantwoord met Amen II

A _____ men

A _____ men, A _____ men.

Er is gelegenheid om hen die afscheid namen, nieuw- of herbevestigd werden of werden voorgesteld een handdruk te geven. Zij staan op het koor in de volgorde waarin zij genoemd staan in deze orde van dienst.

In de Potkamp is koffie, thee en limonade, waarbij iedereen van harte welkom is!