

liturgie

voor de doopdienst op Eerste Paasdag,
zondag 31 maart 2024, 11.00 uur
in de Oude Kerk van de Protestantse gemeente te Borne

voorganger ds. Johan Meijer
organist Jan Braakman

in deze dienst wordt gedoopt:
Noor Isabel Schukkink

de klokken luiden
de nieuwe Paaskaars brandt

muziek voor de dienst

*als voorganger, ambtsdragers en doopouders de kerkzaal binnenkomen,
worden we stil*

welkom en mededelingen namens de kerkenraad

allen gaan staan

intochtslied 632

stil moment

bemoediging en groet

v Onze hulp is de NAAM van de Levende
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Die trouw is voor altijd
A EN ONS EEN NIEUW BEGIN GEGEVEN HEEFT
v De Heer is opgestaan!
A DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! HALLELUJA!

allen gaan zitten

gebed om ontferming, na 'zo roepen wij tot U':



gloria lied 628: 1,2,3

gebed tot de Geest

stilstaan bij de schikking

Profetenlezing Jesaja 25: 6-9

lied 648

Evangelielezing Johannes 20: 1-18

lied 629: 1 allen, 2v, 3 m, 4v, 5 m, 6 en 7 a

preek

instrumentale muziek

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, staan we op. Na de stilte, en wanneer het gedachtenisblaadje in de gedachtenisroos is bevestigd, zingen wij

Licht dat terugkomt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft

inzameling van de gaven

tijdens de collecte wordt de dopeling opgehaald

RONDE DE DOOP

als de dopeling binnengedragen wordt, zingen wij staande als welkom lied
358

- inleiding
- presentatie van de dopeling
- het verlangen van de ouders naar de doop
- vraag naar de namen
- goede wensen van de ouders
- bediening van de doop en zegening
- aanbieden van de doopkaars
- vraag naar de opvoeding

allen gaan staan

verwelkoming door de gemeente

v.: gemeente, laten wij Noor
die gedoopt is, dragen in onze gebeden,
haar omringen met liefde
en met haar op pad gaan over de weg van het Koninkrijk

A.: WELKOM KIND VAN GOD
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN

lied om naar te luisteren: Meer dan wonder – Kinga Bán
<https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ>

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

allen gaan staan

zegen beantwoord met lied 634