

# Oude Kerk, Stille Zaterdag 3 april 2021

ds. Johan Meijer

gelezen: Genesis 1:1-5 en 2:1-4A, Exodus 14: 15-31, Jesaja 55:1-11; Marcus 16:1-8

titel: Stille Waterdag



## overdenking

*Gemeente van de Levende, lieve mensen van God,*

Stille Zaterdag zou je ook wel Stille Waterdag kunnen noemen, bedacht ik eens. Als een variant op Wereldwaterdag, die kortgeleden op 22 maart voor de dertiende maal plaats vond.

Ooit zei de toenmalig secretaris generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan:  
*"Water is essentieel voor alle leven. Toch hebben miljoenen mensen in de wereld te kampen met watertekorten. Jaarlijks sterven miljoenen kinderen aan door water overgebrachte ziektes. En de armste landen in de wereld worden geregeld geteisterd door droogte. Laten we ons op wereldwaterdag voornemen om meer te doen om alle mensen in de wereld toegang te verschaffen tot veilig en zuiver water."*

Koning Willem Alexander sprak eens vanuit zijn functie als Watermanager:

*"Water is deel van ons leven. Water is een bron van samenwerking, het brengt mensen tot elkaar, water is deel van onze rituelen, het draagt onze dromen in zich, onze hoop, onze blik op de toekomst - als een rivier."*

De koning wijst hiermee al een beetje naar de religieuze kant van water, door te zeggen dat het deel is van onze rituelen. Een van deze rituelen geven wij gestalte in onze dienst op Stille Zaterdag, vandaag dus. Straks mogen wij onze doop gedenken en normaal gesproken zou ieder die dat wil met druppels water een kruisje op op het hoofd getekend krijgen met de woorden: "De levende Heer vernieuwt je leven". Ook zonder aanraking, omdat dat nu niet mogelijk is, mag je bedenken dat er met een druppels water een kruisje op je hoofd getekend wordt, dat je herinnert aan het

doopwater waarin je ooit gedoopt werd, en dat herinnert aan Jezus' doopgang, zijn ondergang in de woeste wateren van de dood, zijn doortocht door dit water: zijn opstanding uit de dood. Zo mag u, mag jij met Hem opstaan tot een vernieuwd begin van leven!

Het is vandaag Stille Zaterdag, vandaag zou je ook kunnen zeggen: het is Stille Waterdag... Want wie zijn het die met Jezus op mogen staan? Het zijn de stille wateren met hun diepe gronden. Die uitdrukking duidt op mensen die je niet zo hoort, die niet zo opvallen, die meestal wat stilletjes zijn, maar in wie zo veel te meer omgaat aan gedachten, diepzinnigheden, gevoelens, en ook aan angsten, pijnen en teleurstellingen. Ook iets minder stille wateren, mensen die je wel hoort, die wel van zich laten horen en ogenschijnlijk extravert zijn, ook die zijn soms, hoewel je dat niet meteen denkt, stille wateren met diepe gronden. Het gebeurt nog al eens dat je in diepe vertrouwelijkheid heel andere kanten van iemand leert zien dan je misschien op het eerste gezicht geneigd was te denken. Zo blijken stille teruggetrokken mensen soms heel sprankelende en verrassende kanten te hebben, zo blijken mensen met een redelijk grote mond een heel klein hartje te kunnen hebben. En misschien is het hart wel banger naar mate de mond groter is.

Stille wateren, we zijn het allemaal op onze beurt wel eens. Want nooit zijn al onze lagen, al onze verdiepingen, onze gevoelige snaren en sensitiviteiten zichtbaar voor anderen, bovendien is er lang niet altijd oog en oor voor. Mijn mening, mijn gevoel, mijn overtuiging, mijn aarzelingen, ik hou ze steeds meer maar voor me, hoorde ik kortgeleden iemand zeggen, die het gevoel had dat wat hij zei tegen dovemansoren gezegd was. Denken we terecht te zijn gekomen in een heel open cultuur, een mondige cultuur van vrije meningsuiting ook in de kerk, het tegendeel blijkt niet zelden de werkelijkheid. En zo zijn we best vaak, en misschien wel vaker dan ons lief is 'een stil water' voor elkaar. Dat geldt in relaties, gezinnen, families, vriendenkringen, collegiale omgevingen, in je klas of misschien ook in de gemeente: hoe openhartig kun je eigenlijk met elkaar communiceren? Hoezeer kun je je diepste gevoelens en lagen blootleggen en delen? Hoezeer is er een sfeer van veiligheid en een klimaat van vertrouwen. En dus: hoezeer wordt jouw verlangen om gekend te worden ook gehonoreerd?

Het is Stille Waterdag vandaag, de dag dat onze diepste lagen aangeraakt mogen worden door de zuiverende nabijheid van Heer, die het Levend Water wordt genoemd.

In de aanblik van de Gekruisigde mogen al onze kleuren en tinten, ook de donkere en negatieve aan het licht komen: die zwaarten zijn gedragen door de Heer.

In de aanblik van de Opgestane, de Verrezen Heer mogen al onze lichte, sprankelende, creatieve, hoopgevende kleuren en tinten aan het licht komen, als een regenboog die in wolken verschijnt als het Zonlicht door het water van de regen straalt. En als die boog omgekeerd hangt, als teken dat de strijd voorbij is, dat het water niet meer dood maakt, maar leven geeft.

Al onze lagen en snaren en verborgen bronnen, inclusief onze verstopte tranen worden gezien. Ook onze stille wateren, die mogen gaan borrelen en stromen als

een frisse fontein, als zij aangeraakt worden door het zuiverende doopwater. In de aanblik van de Opgestane mag heel ons leven worden vernieuwd.

De Schepper spreekt een nieuw begin, net als in het Oerbegin, toen zijn Geest over de wateren van de oervloed zweefde. Zo zweeft zijn levenswekkende Geest ook over onze wateren, over onze tranen, over onze stille wateren, over de bruisende rivieren van onze creativiteit en over de woeste zeeën van onze boosheid en teleurstelling. Er moet licht komen, zegt God. En er komt licht, licht waarin jouw nieuwe leven wordt gezet.

Ooit leerde de apostel Paulus de adressanten van één van zijn brieven, de brief aan de gemeente aan Kolosse, en daar mogen wij ook bij horen, dat ons leven in Christus is. Door zijn lijden en sterven en opstaan hebben wij de toegang gekregen tot een leven in Christus. Wij worden in het Licht van de Opgestane betrokken en meegenomen, en zo mogen wij zoals Kolossenzen het zegt: verborgen zijn in God. Onze stille wateren in zeer diepe gronden, met de hand van God er onder en omheen. Dat is een uitermate diepe, mooie en troostrijke gedachte, een ultieme Paasgedachte, dat de Opstanding van Jezus, ons de toegang geeft tot een leven in God. Dat is een leven dat eeuwigheidsdimensie heeft, een dimensie die niet pas begint na ons leven, maar die hier en nu al begint als wij met Christus opgestaan deel krijgen aan het eeuwigheidsleven, dat Hij ons zal geven, als wij herboren, Hem toebehoren, die ons is voorgegaan.

Een sprankelend leven mag dat zijn, waarin onze tranen worden tot een vreugdefontein, waarin doodsdreigend schuimend kolkend water wordt tot een bron van Leven die ontspringt uit de flank van de rots. Een sprankelend nieuw leven wordt ons gegund, ons allen, want de Heer is door het doodswater heengetrokken, zoals ooit het volk Israël deed, en nu zegt Hij tot ons allen: hierheen, dorstigen, naar het water! Kom en drink met vreugde.

Amen

## zegen

De nieuwe Paaskaars brandt in ons midden, het Licht van Christus straalt over ons in iedere dienst die hier gehouden zal worden tot en met de Witte Donderdag van volgend jaar.

Een Paaskaars is versierd met symbolen. Iedere Paaskaars heeft een Alfa en een Omega, de eerste en laatste letter van het Griekse Alfabet, want Ik ben de Alfa en de Omega, zegt Christus.

Ieder jaar heeft een Paaskaars ook variante symbolen. Dit jaar zien we het Christusmonogram, dat zijn de eerste twee Griekse letters van de naam Chrestos, gezalfde. En we zien broden en een kelk met wijn, symbool voor het Brood uit de Hemel en de Wijn van het Koninkrijk, waarmee Christus zijn leven met ons delen wil.

Op basis van deze nieuwe Paaskaars mag ik u en jullie zegenen



## Alfa

Gezegend ben je de met de Alfa, het Oerbegin, waarin God jou als eerste zag, en vol passie jou al liefhad, nog voor je bent geboren. En bij alle letters van je leven die daarna kwamen en nog zullen zouden, zag en ziet Hij jou.



## Omega



Gezegend ben je met de Omega, het Einde, het Uiteindelijke, waarin God jou opwacht, met passie en liefde die jou altijd blijft verwelkomen, als een kind aan Gods hart.

## Christusmonogram

Gezegend ben je met Christus, die de letters van zijn Naam, zijn handtekening in ons hart wil schrijven als het teken dat Hij altijd naast ons wil gaan, in mooie tijden en in moeilijke perioden, en dat Hij zelfs met je meegaat als je in het diepste duister bent, zelfs in de dood



## **Brood en Wijn**

Gezegend ben je met het Levend Brood en de Wijn van het Koninkrijk, waarmee de Gekruisigde en Opgestane Heer zichzelf aan je geeft, met alle liefde die God voor je heeft.

Gezegend ben je alle dagen van je leven

in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen