

Oude Kerk, 3 juli 2022

Derde zondag na Trinitatis  
Overstapdienst

ds. Johan Meijer

gelezen: Deuteronomium 32: 11



titel: vlieg nu maar uit!

overdenking  
*gemeente van onze Heer, Jezus Christus,  
lieve mensen van God,*

Weet je nog? Die allereerste keer dat jullie bij mij thuis kwamen voor de eerste basiscatechese. Die vraag over de gekleurde kaarsen op de tafel en meteen een heel mooi gesprek over de veelkleurigheid van mensen. Zo vormden jullie meteen al dat prachtige groepje, dat steeds hechter werd.

En weet je nog hoe het stormde toen jullie mochten leren klokkenluiden? Of dat jullie Jorien voor het eerst zagen, toen we door Laurens rondgeleid werden in de Sint Stephanuskerk en zij er bij was en ook mee at en ik de Boboti net iets te lang in de oven had laten zitten.

En weet je nog, al die keren dat je een kaarsje aanstak, met die bijzondere usb-aansteker? Ik weet het nog heel goed en ik kijk terug op een heel mooi seizoen met jullie drieën. Genoten van jullie enthousiasme, genoten van jullie vrolijkheid, en van jullie serieuze momenten als we het over best wel moeilijke dingen hadden, en nooit vergeet ik meer, het is nog maar kort geleden, dat we samen op het Gedenkpark waren. Ik bewaar de momenten met jullie voor altijd in mijn hart.

Vandaag is jullie overstapdienst, de dag dat jullie symbolisch overstappen en Jorien en ik bedachten als thema de adelaar. Jullie hebben laatst een vlieger ingekleurd, het werden kunstwerkjes en ik was blij dat ik een vinylkleed had gehaald om er onder te leggen.

We hebben al gelezen over de adelaar, we hebben er over gezongen. De Adelaar heeft in de Bijbel een bijzondere betekenis. Het is een beeld van God. Zoals we in de basiscatechese gezien hebben zijn er beelden en symbolen voor God. Als je een gouden schijf om het hoofd van iemand ziet, is het een heilige persoon, zie je een kruis in die schijf, dan is het Jezus. En zo kun je ook aan God denken als je een adelaar ziet vliegen, die zien wij niet zo vaak, of misschien wel nooit, maar je hebt vast wel eens een filmpje of een afbeelding gezien van die grote vogel, die we ook wel Arend noemen.

De Arend heeft een paar bijzondere eigenschappen. De Arend heeft enorm scherpe ogen. Weet je nog dat het symbool van de Evangelist Johannes de Arend is. Dat heeft met de Arendsogen te maken, die kunnen namelijk in de zon kijken, in het grote Licht, en omdat de Evangelist Johannes veel over het Grote Licht geschreven heeft, kreeg hij als symbool de Arend.

De Arend heeft enorm wijde vleugels, en die zijn ook sterk. Zo kan de Arend enorm ver vliegen, zelfs zonder met de vleugels te slaan, maar op de thermiek kan die wel 6000 kilometer ver.

Arendsjongen hebben niet heel veel tijd om in het warme nest te blijven, zij moeten al heel jong leren vliegen op eigen kracht. Na tweeënhalve maand moet het jong al leren vliegen. En dat gaat op een bijzondere manier. De ouder-Arend gooit het jong over het randje van het nest. Zo maakt het jong eerst een soort vrije val, en moet het wel de vleugels gebruiken, maar zoals je weet kun je niet alles zomaar in één keer.

Maar de ouder-Arend vliegt mee, en houdt de vleugels onder het jong en er is een zachte landing. En zo gaat dat door. Elke keer als het jong een vrije val maakt en krijsend naar beneden valt, vangt de oudervogel het jong weer op haar wieken op.

En dat is een beeld van God, zegt de Bijbel. Zoals die ouderArend de jongen opvangt, zo doet God dat met zijn volk. Mensen krijgen de kans om dingen zelf te leren. Ook al heel jong. Sommige kinderen moeten al heel erg jong leren overleven, en als je dan terugkijkt naar je begin, kun je heel dankbaar zijn. Of als je best ingrijpende dingen meemaakt in je jonge leven en er waren lieve mensen om je heen die met je meeleeften, dan waren dat vleugels. Die jou droegen.

Ik heb jullie ouders gevraagd om een goede wens op te schrijven voor jullie.

*Lieve Fleur,*

Ook al ben je pas 12 jaar, je hebt al veel bijzondere en mooie momenten in de Oude Kerk mogen beleven:

5 december 2010 jouw prachtige doopdienst en uiteraard 16 juni 2018. Ons huwelijk waar jij je eigen doopkaars weer mocht ontsteken.

En dan is het nu 3 juli 2022, jouw overstapdienst. Waar blijft de tijd. Zo kort geleden lijkt het nog maar dat wij je doopbrief schreven en dan nu al de woorden voor de overstapdienst.

In de doopbrief gaven wij jou als woorden mee:

Wij wensen je twee stevige voeten  
om door het leven te gaan  
Wij wensen je twee stevige handen  
om anderen bij te staan.  
Wij wensen je een mond om te lachten  
om met vrienden vrolijk te zijn  
Maar ook om mensen te troosten  
bij tegenspoed en pijn.  
Wij wensen je twee heldere ogen  
om te zien wat kwaad is goed  
Dan zul je altijd weten  
de weg die je volgen moet.

Wij wensen je een liefdevol hart toe  
een hart dat mensen bemint.  
Maar bovenal heb je Gods zegen,  
wordt heel gelukkig, Lieve Fleur.

Je hebt getoond dat jij dit waar maakt, blijf dit volhouden lieve schat.  
Voor ons, als ouders, wordt het steeds meer loslaten zodat jij je eigen pad zal gaan kiezen. Dit zal ongetwijfeld met vallen en opstaan gebeuren. Weet lieve Fleur, ook al "vlieg" jij nu uit, wij elkaar nooit zullen loslaten. Wij blijven elkaar vasthouden. Wij gunnen jou, op dat pad dat jij zelf gaat kiezen, veel vriendschap, liefde en vertrouwen. En dat Jezus op jouw pad mee mag blijven lopen.  
Mocht het eens wat minder gaan denk aan lied "Mag ik dan bij jou" van Claudia de Breij. Dit zal altijd ons nummer blijven.

De moeder van Britt, Alice schrijft:

*Lieve Britt*

Ook jij Britt vliegt uit.  
Een nieuw schooljaar te gemoet.  
Maar er kijkt altijd iemand mee,  
Hoe jij het doet, je doet het nooit alleen.

Britt veel plezier en succes op de nieuwe school.

En lieve Britt, ik weet zeker dat jouw papa Fred dit helemaal met je mama eens is vanuit het hemelse licht waar hij sinds vorig jaar woont.

*Youri,*

jouw moeder Karin en Mathijn schrijven voor jou een mooie wens:

Wij wensen je toe dat al je wensen mogen uitkomen. Dat je de juiste weg in het leven vind en mag genieten van het leven.

Met deze lieve wensen mogen jullie uitvliegen naar een nieuwe fase in jullie leven, die van de middelbare school, het voortgezet onderwijs. En met wat wij jullie allemaal wensen: al het goede voor de weg die voor jullie ligt, je mag weten dat je nooit alleen hoeft te vliegen, maar dat God met je meegaat en als het nodig is er voor zorgt dat je opgevangen wordt.

De ouders gaven jullie goede wensen mee, maar dat gaan wij ook doen. Iedereen mag tijdens het pianospel een goede wens opschrijven, zodat jullie weten dat ook wij als gemeente met jullie mee gaan en jullie een uitdagende, avontuurlijke, maar vooral veilige vlucht wensen in de nieuwe fase van jullie leven.

Amen

