

# Dijkhuis, 17 juli 2022

ds. Johan Meijer

gelezen: Lucas 10: 38-42



titel: Aan uw voeten Heer

overdenking

*gemeente van onze Heer, Jezus Christus,  
lieve mensen van God,*

*Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats.  
Daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn is de grootste eer,  
daarom buig ik mij voor U.*

*Ja ik verkies nu om bij U te zijn,  
en om naar U te luisteren.  
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
kom ik nu tot U, o Heer.*

*Aan uw voeten Heer.*

*Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,  
hier in een plaats van aanbidding,  
in Geest en waarheid samen één te zijn,  
in aanbidding voor U.*

*Aan uw voeten Heer.*

*Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
ja zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en beschermt.  
En ik kom tot rust bij U.*

Deze tekst van een Opwekkingslied past bij de Evangelielezing die wij vandaag hoorden, het korte verhaal over Marta en Maria. Het is of Maria dit lied zingt, want zij koos er voor om aan de voeten van de Heer te zitten en om dichtbij Hem te zijn, om samen te zijn. 'en zij luisterde naar zijn woorden'.

Jezus is te gast bij de gezusters Marta en Maria, zoals wij uit andere bronnen weten wonen zij in Bethanië, en is Lazarus hun broer. Hier zegt Lucas nog niets over de band van Jezus met Marta en Maria. Wel dat ze verdertrokken, Jezus met zijn volgelingen en dat Hij een dorp in ging. Jezus heeft net de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan verteld. Aan een wetgeleerde heeft Jezus uitgelegd dat barmhartigheid gaat boven allerlei regels en regeltjes, en dat je een gewond slachtoffer niet aan de kant van de weg mag laten liggen, maar die te verzorgen hebt, vanuit medemenselijkheid. Gods liefdevolle en verbindende zorg gaat boven regels die mensen uit elkaar drijft.

Met z'n hoevelen ze zijn op dit moment, zegt Lucas niet, maar in ieder geval zijn Jezus' leerlingen in zijn gevolg. En wie weet ook anderen. Dus ze trekken met een groep een dorp in. En daar wordt Hij gastvrij ontvangen door een vrouw die Martha heette. Verder geen nadere informatie over haar. Of zij Jezus al kende, weten we niet. Misschien was dit de kennismaking. Het bijzondere is dat zij, Marta het initiatief neemt om Jezus uit te nodigen in haar huis. Het kan zijn vanwege algemeen geldende gastvrijheid en hartelijkheid. Maar het kan ook zijn dat Marta gehoord had over Jezus en dat Hij bijzonder waardevolle woorden sprak en mensen genas en een grote liefde voor medemensen in woord en daad liet horen en zien. Hoe het ook zij: het is Marta, die hem binnennoodt.

En zij gaat zorgen, verzorgen. En nogmaals er wordt niet bij gezegd met z'n hoevelen de gasten waren, maar Marta heeft het er maar druk mee. Zij geeft gezicht aan de ware gastvrijheid. Heeft Jezus het net niet gehad over de herberg waar een zwaargewonde mens verzorgd werd en dat de Samaritaan eerst zelf de wonden verzorgt en dan de herbergier betaalt voor nadere zorg? Jezus had het overduidelijk over zichzelf, als degene die niet met een boog om het slachtoffer heel loopt, hem niet links laat liggen. Geeft Marta in haar gastvij zorgen dan niet ook het gezicht aan de liefdevolle zorg van God? Ja, dat doet ze.

En dan is er Maria, die zich vleit aan de voeten van de Heer, want die verkiest zij als de hoogste plaats, dicht bij Hem te zijn is haar grootste eer. Ze zit aan zijn voeten en drinkt de woorden van zijn lippen in. En dat schiet Marta een beetje in het verkeerde

keelgat, want Maria helpt haar niet met het verzorgen van de gasten. En Marta uit haar ongenoegen aan Jezus. Kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Opmerkelijk dat Marta niet rechtstreeks haar zus aanspreekt, maar Jezus daarbij inschakelt. Wel een heel indirecte manier van communiceren... Maria luistert toch niet naar mij, misschien wel naar U. En dat doet ze! Maria drinkt alle woorden van Jezus in. Terwijl Marta vol toewijding zorgt voor eten en drinken. 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.

Het lijkt op een berisping aan het adres van Marta. En dat klinkt niet vriendelijk uit de mond van Jezus, die toch zelf gast was, toch zelf door Marta is binnengenoed. En ook Hij, mens die ook Hij is, heeft toch ook eten en drinken nodig? Marta en Maria zijn een model geworden, maar wel een beetje cliché. Marta als model van de gastvrouw die tijdens een verjaardag of een feestje alleen maar in de keuken bezig is, en zich opwindt over haar zus die geen vinger uitsteekt, hoe herkenbaar in allerlei situaties. En misschien was of bent u wel degene die voor iedereen zorgt, en zich naar maakt over een naaste die in uw beleving geen vinger uitsteekt, maar wel het grootste woord heeft bij een feestje of bij het voorbereiden van de uitvaart van moeder of vader en die niet in de buurt woont, maar wel altijd op vakantie is. Dat kan diep zitten en het zit Marta ook diep. In haar klacht aan Jezus komt bittere lading mee. En die vind ik heel invoelbaar en begrijpelijk.

Maar toch zegt Jezus dat Maria het goede gekozen heeft. Wat hier aan het licht komt, is dat de keuze voor het geestelijke een diepe waarde heeft, dieper dan de keuze voor het lichamelijke, het aardse. En niet dat het lichamelijke, het aardse er niet toe doet, want zie nogmaals het verhaal over de Barmhartige Samaritaan, zijn wonden werden verzorgd en hij kreeg te eten en te drinken en een bed om tot rust te komen. En natuurlijk heeft ook Jezus het voedsel van Marta tot zich genomen. Maar Jezus spreekt over een andere werkelijkheid, die werkelijkheid die het aardse, het lichamelijke te boven gaat. 'Je zult niet leven van brood alleen, maar van ieder woord, dat door de Heer gesproken zal zijn' Dat is het zoeken naar het Koninkrijk van God en Maria voelde dat haarfijn aan, zij neemt de tijd om zich aan de voeten van de Heer neer te zitten, en te luisteren naar zijn woorden, die het Brood van leven zijn, en de Wijn van het Koninkrijk. Als wij straks eten van het Brood en drinken van de Beker gaat het ten diepste niet erom of het Avondmaal ordentelijk verlopen is volgens het draaiboek, maar wat brood en wijn voor ons betekenen. Niet de stress of het wel goed verloopt, maar de vreugde van wat ons geschonken wordt en dat is de grote liefde van God voor ons allemaal. De vernieuwende liefde die Jezus heeft getoond en waar Hij zijn leven voor gaf.

*U nodigt mij aan tafel,  
om dicht bij U te zijn;  
te proeven van het leven,  
dat U deelt door brood en wijn.  
U leidt mij in de stilte,  
ik volg U met ontzag:  
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.*

*U ziet mijn hart en leven,*

*de onrust die verwart;  
mijn onbesproken vragen,  
die er leven in mijn hart.  
U kent al mijn gedachten,  
verbergen kan niet meer:  
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.*

*De beker in uw handen,  
neem ik vol liefde aan,  
uit handen die verwond zijn,  
waarin de tekens staan.  
Geen woorden meer van oordeel,  
genade onverdiend,  
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.*

*U deelt met mij de maaltijd,  
reikt mij verzoening aan.  
Uw liefde is nog groter  
dan de schuld die is voldaan.  
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:  
door de kracht van uw genade ben ik vrij!*

Amen