

St. Stephanuskerk, 23 augustus 2023

Melbuul'noogstdankviering

ds. Johan Meijer

gelezen: Genesis 2: 4B-24

titel: aardig bewust



Overdenking

Lieve mensen, die ik naar mijn overtuiging noemen mag: lieve mensen van God,

'Het is onze collectieve en individuele verantwoordelijkheid om de wereld waarin wij leven te behouden en te verzorgen.' Dat is een beroemde uitspraak van de Dalai Lama. En deze uitspraak is het motto van de website AardigBewust.nl. De site van de zesentwintigjarige Jelrik Stevens, die onder andere veel gebackpackt heeft.



'Mijn naam is Jelrik en ik wil op een bewustere manier met de aarde omgaan', schrijft hij op zijn startpagina en ook: 'Smeltende ijskappen, gekapte regenwouden, armoede, racisme, de plastic soep, verdeeldheid, depressiviteit, overgewicht, frustratie, boosheid, vleesconsumptie, vluchtgedrag, een ongezond voedingspatroon, de bio-industrie, weinig verbinding met onze intuïtie, weinig kennis van de natuur en ga maar even door.. Na jaren verontrustend kennis op te doen van al deze zaken is het tijd dat ik mijn hart laat spreken. Dit doe ik vanuit het diepe verlangen om de aarde te helpen. Er zijn veel vraagstukken op de wereld en ik geloof dat de globale vraagstukken worden opgelost als elk menselijk individu op de wereld aan zijn eigen gedrag, overtuiging en leefstijl gaat werken. Als ik het heb over mijn roeping, dan heb ik er hier eentje gevonden. Ik wil mijn kennis delen en het verbreden om daadwerkelijk een collectief te bouwen dat bewuster durft te leven'. Vooral in 2021 heeft Jelrik z'n site gevuld met vele blogs over allerlei uiteenlopende onderwerpen die allemaal te maken hebben met het bewustzijn om verantwoord met de aarde en met jouw leven op die aarde om te gaan.

De titel van zijn site 'Aardig bewust' werd de titel van onze viering van vanavond. Aardig bewustzijn tijdens onze viering aan het begin van de Melbuu'Indagen, het moment van bezinning voorafgaand aan de feestdagen, die we met elkaar mogen vieren, met vrolijk plezier, maar ook met aardig bewustzijn, want bij een oogst hoort een moment van bewuste dankbaarheid om wat er is en van het bewustzijn dat niets wat zo vanzelfsprekend lijkt dat ook werkelijk is.

Op die mooie avond achter het huis van Karin kozen wij er voor om vanavond te horen over de schepping van de mens op de aarde, het tweede Scheppingsverhaal uit het eerste Bijbelboek Genesis. De schepping van de mens op de aarde, nou, iets preciezer, volgens het verhaal is de mens uit de aarde geschapen, door de Schepper, de Eeuwige God. In het

Hebreeuws, de taal van wat wij het Oude Testament noemen en die voor de joodse traditie Dé Schrift is, in dat Hebreeuws heet de aarde Adama, bloedrode aarde betekent dat, naar de kleur van de terracota-achtige klei in Scheppingsland. De mens die uit de bloedrode aarde werd geboetseerd heet Adam, in de naam van de mens zit de onlosmakelijke verbinding van de mens mét de aarde. Het is als een kind dat gegroeid is in de buik van de moeder, er één mee is geweest qua bloedsomloop, zo intens verbonden is de mens met de aarde, hij is er als het ware uit geboren. Wees je dat bewust mensenkind, uit aarde ben je geformeerd, tot de aarde keer je weer, uit stof, tot stof. Wees je bewust van die verbinding, wees je aardig bewust.

Waar mens 1 zich wel vrij snel aardig van bewust was, was dat er wel heel wat andere schepselen waren rondom hem. Bomen, planten, rivieren, vissen, vogels, zoogdieren, groot, klein... een enorme diversiteit. En hij kreeg er een aardige band mee, hij gaf ze namen één voor één. Let wel: dit is een verhaal, want stel je moet alle schepselen in kaart brengen in je eentje. Dat lukt geen mens. Maar het was niet genoeg voor mens 1, er ontbrak iets er ontbrak iemand. Er ontbrak een zijns gelijke, een iemand die net als hij was, maar niet precies hetzelfde, iemand die hem kon aanvullen, helpen, maar ook tegenspreken. We noemen dat een hulp-tegenover. En deze mens 2 werd geformeerd uit het lichaam van mens 1. Een rib uit zijn lijf werd genomen daarvoor. En de Eeuwige, de Schepper boetseerde nog zo'n wonderlijk wezen, zeer kunstig bouwde Hij haar. Een hem en een haar. God created Adam and Eve, not Adam and Steve is dan ook een leus uit christelijk conservatieve kringen. En de vrouw, een rib uit het lijf van de man, staat onder de man in rangorde als een secundair wezen. Hoe een prachtig beeldend teer Scheppingsverhaal zo uit zijn verband kan worden gehaald en dat doet zo enorm onrecht aan die prachtige gedachte van mens en medemens, van gelijkwaardigheid en hulp-tegenover zijn, van evenwicht, co-mens zijn van elkaar. Co-mens, die wij van en voor elkaar mogen zijn in samenlevingsvormen van welke aard dan ook.

Wij vormen als het goed is een solidair band met onze co-mensen, maar ook een diervriendelijk en plantaardig verband met al onze medeschepselen, een warme – maar niet nog meer opwarmende -band met de aarde. De schitterende schikking die door Hans en Muriël Mulder is gemaakt laat ons een wereldbol, een globe zien, met een fietswiel, een band er om heen. En aan de band bevestigd: gipskruid, ik zie dat als mensen, als volken, als aardbewoners met een grote opdracht en verantwoordelijkheid om de aarde te dienen en te verzorgen. Dan wordt de aarde licht en gaat stralen. Ons daarvan bewust worden, meer en meer is een opdracht voor ons, hedendaagse aardbewoners en -gebruikers.



Klimaat is een hot item, ook in de aanloop naar de verkiezingen in november. En klimaat is een zo hot item ook op de wereldpolitieke vergaderagenda dat het de vraag is of dat niet de eerlijke handel wat in de schaduw plaatst. Onze plaatselijke Fairtradegroep vraagt dan ook speciale aandacht vanavond voor Fairtrade en duurzaamheid. In een duurzame wereld zijn People (mensen), Planet (milieu) en Profit (economie) met elkaar in evenwicht. Zo raakt de aarde niet uitgeput.

Fairtrade, een eerlijke prijs voor boeren en producenten aan het begin van de productieketen. Dus, ook aan het begin van een oogst, die wij dankbaar vieren. Een lid van de Fairtradegroep schrijft me: 'Wij ervaren momenteel dat er vooral aandacht gaat naar terugdringing van CO2 uitstoot, verminderen van plastic afval, lokale productie etc.

In de kledingindustrie worden er momenteel vorderingen gemaakt met bv. milieuvriendelijke(re) en gerecyclede materialen. Helaas lijken de arbeidsomstandigheden van al die duizenden vrouwen en meisjes in kledingfabrieken in ontwikkelingslanden niet of nauwelijks te verbeteren. De onderwerpen eerlijke handel en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden willen nog wel eens ondergesneeuwd raken door al het nieuws over en de activiteiten rondom de meer milieu gerelateerde zaken. Daarom moet Eerlijke Handel op de agenda blijven!’

Het is voor ons aardig bewustzijn belangrijk dat we ons bewustzijn verdiepen met een gebalanceerd beeld. Niet iedereen van ons zal zoals Jelrik Stevens een eigen website bouwen. Maar ik wil een ieder wel zijn site aanbevelen. Om in ieder geval de breedte van het Aardig Bewustzijn te verkennen en er je eigen mening in te ontwikkelen. Op de voorkant van ons vieringboekje staat een groene aarde, en handen er onder, er om heen. Dragende handen, zegenende handen. Handen van de Schepper wiens hartenwens het is dat wij onze handen en ons verstand met wijsheid gebruiken om zijn Kostbare en prachtige Schepping te dienen en te verzorgen.

Amen