

Oude Kerk, 28 augustus 2022

elfde zondag na Trinitatis
zegenviering

ds. Johan Meijer

gelezen: Hooglied 3: 1-5; Matteüs 6: 25-34



titel: Ik vind mijn lief

overdenking

*Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God.*

Een unieke dag, een unieke dienst. Want een huwelijkszegening op zondagmorgen komt niet zo vaak voor. Zo nu en dan maakten we het mee de afgelopen jaren. Maar twee bruidsparen die elkaar hun ja-woord geven in een zondagmorgendienst, dat is wel echt uniek te noemen. Het ging zo: vorig jaar, vandaag precies een jaar geleden trouwden Bas en Lianne voor de burgerlijke stand en ontvingen zij ook een zegen, maar dat was in besloten kring, en voor de gasten een grote verrassing. Zij dachten dat zij voor Bas'40e verjaardag gekomen waren en voor het moment dat hij op de knieën zou gaan om Lianne ten huwelijk te vragen. Maar de gasten kwamen op hun bruiloft, een goed bewaard geheim. Wel zeiden jullie toen: we willen ook graag in het openbaar, in een kerkdienst onze trouwbeloften doen en gezegend worden. Dan was de eerste trouwdag wel een mooie datum, die op zondag zou vallen. Een paar maanden geleden belde Marjolein mij, met het blijde nieuws dat Jaap en zij met elkaar zouden gaan trouwen op 21 juli. En of er ook een mogelijkheid was om in een zondagsviering de zegen te ontvangen. Toen ik vertelde over 28 augustus en over Bas en Lianne was de vraag: zou dat misschien samen kunnen? En zo leerden jullie elkaar kennen, hadden we fijne gesprekken en begon de voorbereiding op gang te komen, kreeg de viering de eerste contouren. En vorige week maakten we de opzet compleet en vandaag vieren wij jullie liefde en geluk en brengen het dankbaar voor Gods aangezicht.

“Voor mij betekent het heel veel dat je vandaag naast me staat, temidden van de gemeente en mensen die dicht bij ons staan”, schrijft Marjolein aan Jaap. “God gaat met mij mee, altijd, ook in ons huwelijk. Lieve Jaap, ik voel me dankbaar dat ik jou heb leren kennen, dat we samen mogen Leven (hoofdletter) en over een tijdje ook samen mogen wonen in ons nieuwe huis.”

In de met lakzegel verzegelde en handgeschreven brief aan Marjolein schrijft Jaap: “Ik vind het fijn om bij je te zijn, maar ook elkaar loslaten en gunnen om je eigen ding te doen. Het eerste wat ik zei: Ik ga nooit meer trouwen en samenwonen. En nu ben ik met je getrouwd en wonen we binnenkort samen. Marjolein, je bent mijn vrouw!”

Bruidsparen vraag ik altijd om elkaar een brief te schrijven, die aan mij te sturen, maar niet aan elkaar te laten lezen. Citaten uit de brief komen, zoals je hoorde in de overdenking en de gehele brief krijg je vandaag mee om in alle rust te lezen en in te ademen.

Bas schrijft aan Lianne: ‘Van alle mensen die ik heb ontmoet en ken in dit leven, ken ik er behoorlijk wat al (veel) langer dan jij. En daar zitten hele, hele goede vrienden tussen. Maar niemand is zo een goede vriend als jij. Wat er ook gebeurd, jij bent de eerste die het hoort. De enige met wie ik echt alles wil delen. Van wie ik weet dat ik ook wel eens dingen kan zeggen die pijn doen, of oneerlijk zijn. Maar jij kent mij en vergeeft mij’.

En Lianne verwoordt het zo: Lieve Bas, jij bent heel bijzonder. In de waan en drukte van het dagelijkse leven is het zo normaal geworden dat jij er bent. Het is gewoon

dat we samen het huishouden draaien, samen lachen en soms ook samen huilen. Op die momenten voelt dat niet bijzonder. Maar tegelijkertijd kan ik mij geen leven zonder jou voorstellen. Want is het is zo verdraaid fijn dat ik het allemaal samen met jou mag doen. Ik heb er heel veel vertrouwen in, dat wij het leven samen aan kunnen. Samen staan wij sterk en worstelen wij ons overal wel door heen. Wat er ook gebeurd, ik bewaar jou voor altijd in mijn hart. Niet alleen vanwege al die mooie en dierbare herinneringen die ons de afgelopen 15 jaar hebben gebracht. Maar vooral om de prachtige mens die ik in jou zie Bas.

Er wordt grote liefde uitgesproken door jullie alle vier met nog veel meer kostbare woorden, die het waard zouden zijn om in z'n geheel voor te lezen. Wat is het bijzonder dat jullie elkaar hebben leren kennen: Bas en Lianne in Taizé, jullie werden daar bevriend en ontdekten gaandeweg ook diepere gevoelens voor elkaar, en durfden het aan om een stel te worden, met alle prachtige en en ook moeilijke momenten en episoden die volgden, maar ook met de grote zegen dat jullie mama en papa werden van Veerle en Melle. Marjolein en Jaap, jullie kwamen op elkaars weg na moeilijke jaren. 'Toen wij elkaar leerden kennen, had ik mijn leven allesbehalve op orde, schrijf jij, Marjolein. Jij hebt heel wat muurtjes afgebroken, eerst letterlijk in mijn nieuwe huis in Borne, later ook meer figuurlijk. IK ben weer gaan genieten van het leven, voel me minder down dan eerder.

Jullie beuren elkaar op, jullie dragen elkaar, vullen elkaar aan. Geen van jullie is een onbeschreven blad, jullie zijn geen van vieren van gisteren. Juist dan voel je, weet je, ervaar je de diepe waarde van die ander in je leven. Een grote meerwaarde, zoals ook de lief uit Hooglied 3 die ervaart. Meisjes van Jeruzalem, Ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken, voordat zij het wil. Liefde, zo weten jullie alle vier, laat zich niet dwingen, laat zich niet organiseren, en laat zich vooral niet in een keurslijf proppen. Maar eenmaal gevonden, eenmaal je lief gevonden, je grijpt hem vast en laat hem niet meer los. Ik vind mijn lief, mijn lief komt op mijn pad, op wonderlijke wijze. Zo is het jullie gegaan, en je herkende je lief, zij is mijn vrouw, jij bent mijn man. Ik laat je niet meer gaan. Wat jullie alle vier heel mooi maakt, vind ik, is dat jullie niet spectaculair leven, maar heel origineel zoekt naar eigen wegen. Bas schrijft: "Samen hebben wij geschiedenis. Ook zelf geschreven. Want vaak doen wij samen de dingen net iets anders dan gebruikelijk is. Heerlijk he? Onze manier. Wat de wereld er van vindt?? Als wij het maar iets vinden: leuk, goed, mooi, fijn, humoristisch als het maar goed voelt". Jaap zegt: 'Gewoon samen dingen doen, ik vind het fijn om bij je te zijn'. Lianne zegt tegen Bas: 'In de waan en drukte van het dagelijkse leven is het zo normaal geworden dat jij er bent. Het is gewoon dat we samen het huishouden draaien, samen lachen en soms ook samen huilen. Op die momenten voelt dat niet bijzonder. Maar tegelijkertijd kan ik mij geen leven zonder jou voorstellen. Want is het is zo verdraaid fijn dat ik het allemaal samen met jou mag doen. Ik heb er heel veel vertrouwen in, dat wij het leven samen aan kunnen'. Marjolein aan Jaap: Bij elkaar zijn, dat is het fijnste wat er is!

En vandaar uit kunnen jullie het leven samen aan, ook als het moeilijk is, ook als je het niet met elkaar eens bent, ook als de zon even niet zo schijnt. Jullie trouwden met elkaar, jullie spreken je trouw uit, jullie vertrouwen elkaar en gaan met vertrouwen de toekomst in. En daar past heel mooi bij wat Jezus zei in zijn Bergrede. Hij maakte zijn hoorders attent op de kleine dingen, de alledaagse dingen, de dingen

die zo gewoon lijken, maar buitengewoon zijn! Natuurbeelden: lelies op het veld, vogels in de lucht. Zie hun zorgeloosheid: de lelies staan te bloeien, heb je er op gelet hoe wonderschoon ze zijn, veel heerlijker dan koning Salomo was in al zijn grootsheid en grandeur. En die vogels, ze vliegen door de lucht, moeiteloos, zo lijkt het. Als die lelies en die vogels al zo schitterend zijn, hoeveel mooier nog ben jij. Mens, die dat zelf niet zo goed ziet. Die daar zelf aan is gaan twijfelen, die dingen meemaakte die jou een deuk opleverden, een kras op je ziel. Maar zie toch eens en hoor toch eens: er kwam iemand op je weg en die ging van je houden, en die zag jouw schoonheid, jouw kracht, jouw talent, jouw gaven. En die liet jou jezelf zijn en je groeide in je kracht, steeds meer, soms stappen achteruit, dan weer voorwaarts. Je hoeft je geen zorgen meer te maken of je wel mag zijn wie je bent, of hoe anderen jou zien. Vinden zij jou apart, of anders. Jij bent bijzonder en uniek. En dat wordt gezien, en erkend en bevestigd. Niet alleen door de lief die jij gevonden hebt en die jou gegeven is. Maar ook door jouw Schepper, die jou zo lief heeft, dat je een lelie en een hemelvogel te boven gaat. En jou zoveel vertrouwen geven wil, dat je je ten diepste geen zorgen meer hoeft te maken over de dag van morgen, of over de toekomst. Want liefde vult jouw leven, liefde van jouw lief en boven dat alles uit nog: de liefde van God.

Amen

zegen

Dat je gezegend mag zijn met goede zielsgenoten,
dat je mag leren een goede vriend voor jezelf te zijn.

Dat je mag kunnen reizen naar die plaats in je ziel waar veel liefde, warmte, gevoel en vergeving is.

Dat dit je mag veranderen.

Dat dat wat negatief, afstandelijk en kil in je je mag veranderen in wat positief, nabij en warm is.

Dat je mag worden gebracht tot ware hartstocht, verwantschap en verbondenheid van je saamhorigheid.

Dat je je geliefden en vrienden mag koesteren.

Dat je goed mag zijn voor hen, en dat je aanwezig mag zijn voor hen.

Dat zij jou alle zegeningen, alle uitdagingen, elke waarheid en elk licht mogen, die je voor je reis echt nodig hebt.

Dat je nooit alleen zult zijn.

Dat je altijd verblijven mag in het zachte nest van verbondenheid met je zielsgenoot.

Met vrede gegroet en gezegend met Licht!

Amen