

Oude Kerk, 29 september 2024

Bevestigings- en doopdienst
ds. Johan Meijer

gelezen: Numeri 11: 24-29 en Marcus 11: 38-41

titel: De Geest is groter dan wat mensen kunnen overzien



overdenking

*gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,*

De Geest van God is groter dan wat mensen kunnen overzien. Het is van alle tijden dat mensen de mensenwereld willen opdelen in wij en zij, niets nieuws onder de zon. Calimero deed het: want zij zijn groot en ik is klein en da's niet eerlijk, o nee. En de mensen uit de tijd van Mozes deden het: er zijn er die zomaar in uw Naam profeteren, hou ze tegen! En de naasten van Jezus doen het: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en wij hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.

Even vrije vertaling naar ons hier en nu: je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Annelies omdat zij nu officieel bevestigd is als ouderling-kerkrenmeester bij het wij van de kerkenraad hoort en bij het wij van het college van kerkrentmeesters en bij het wij van actieve mensen in de gemeente. En fantastisch dat je bereid bent, maar dat betekent niet dat anderen nu gerust even achteruit kunnen gaan leunen. We zongen het: wat vraagt de Heer nog meer van óns, dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg? Dat geldt voor ons allen

en het geldt ook voor mensen die hier niet zijn, maar op hun manier wel geloven en zoeken naar zin.

Steeds meer hoor ik ze, mensen die zeggen: ik kom niet meer in de kerk, maar ik geloof wel en bid elke dag! Zouden zij tweederangs gemeenteleden zijn? Is het wij binnen, zij buiten. We horen bij elkaar, zijn samen geroepen getuigen van Gods Geest te zijn.

Als een jongen bij Mozes komt klikken dat er twee mannen illegaal profeteren zegt Mozes, letterlijk: 'je mag het me geven: héél de gemeente van de ENE profeten, omdat de ENE zijn Geest over hen geeft'. Met andere woorden: niet alleen de officieel aangestelden, maar iedereen. Heel de gemeenschap geroepen om recht te doen en trouw te zijn en te wandelen op zijn weg. Heel de gemeenschap geroepen om te dienen en te hoeden als mensen naar Gods beeld. Heel de gemeenschap geroepen om te breken en te delen. Heel de gemeenschap geroepen om zorgzaam te zijn voor de aarde, voor de schepping, voor de economie van Gods Koninkrijk.

Heel de gemeenschap geroepen om te profeteren. Ik had laatst een 19-jarige naast me zitten in de auto, hij zei dingen die zo treffend raak waren en zo goed dat ze me dieper raakten en bijbleven dan menig gelovig woord van mensen die er voor geleerd hebben en een officieel ambt dragen, of vaak in de kerk zitten. Hij zei profetische dingen. De Geest van God rust op hem.

En dan nog een spannende vraag: ben je meer wij als je gedoopt bent, ben je dan meer kind van God? In het geboortekunstwerk dat we vandaag in gebruik nemen, de geboortetuin met kleurrijke bloemen komen de namen van kinderen die geboren zijn, en we nemen die dan wel vandaag tijdens deze doopdienst in gebruik, maar principieel geldt: we zien alle geborenen als kinderen van God.

Is een bevestiging of een doop dan niet bijzonder? Zeker wel, het is een uitgesproken manier om goede woorden mee te mogen geven over de levensweg die voor je ligt, of die je vervolgt. Goede woorden zeggen, dat heet zegenen, dat betekent zegenen. Goede woorden over liefde, steun en Geest van God, die met je meegaat. Afgelopen vrijdag nog, zegen over twee pasgetrouwden, geen officiële kerkdienst, maar wel vol van aandacht, liefde en licht.

De Geest van God is veel groter dan wij mensen kunnen overzien, zij waait waarheen zij wil en zij kan ons verrassen, misschien nog wel het meest uit onverwachte hoek. De Geest van God zit niet opgesloten in een bevestiging, of in een doop, of in een gebouw, of in een bepaalde gemeente, of in een bepaalde religie. De Geest van God doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt. Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.

Amen