

Dijkhuis, 5 november 2023

ds. Johan Meijer

gelezen: Matteüs 25: 1-13



titel: als olie voor de kruik die je bent

overdenking

*Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God*

“Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt”.

Het zijn met name deze woorden die in het verleden en her en der ook in het heden nogal wat angst aangejaagd hebben. Met deze woorden sluit Jezus zijn gelijkenis over de vijf wijze en vijf minder wijze meisjes af. De conclusie is: de vijf minder slimme dames blijven achter

en mogen het bruiloftsfeest niet binnen. En voor velen die dit horen is er een onmiddellijke koppeling: en ik dan? Hoe word ik gezien? Als wijs of als dwaas. Kom ik binnen of blijf ik buiten?

Het is jammer dat de gelijkenis zo heeft gewerkt voor velen. Ik hoorde kortgeleden over een jongeman die zo bang is gemaakt voor de hel, dat het zijn hele geest doortrekt en hij in alles ziet dat hij zondig is en gestraft zal worden. Dat is hem aangepreft, aangepreft zou je kunnen zeggen. En misschien hebt u ook last van de vraag of u wel goed genoeg bent, wel bereid genoeg, wel goed genoeg voorbereid.

Die vraag stellen gevoelige mensen, gewetensvolle mensen, bescheiden mensen. En daar gaat het volgens mij precies over: leef je gewetensvol en vol gevoel, of leef je er op los. En bij 'leef je er op los' moet je dan denken aan gedrag dat zonder enig invoelingsvermogen is. Dat alleen maar aan zichzelf denkt. Dat geen oog heeft voor andere mensen of situaties van nood. Daarin zit het onderscheid. En niet bij de vraag of je wel vaak genoeg bidt of wel vaak genoeg naar de kerk gaat.

Vol of leeg, als het gaat om de kruiken, duidt op vol of leeg zijn met liefde, met compassie, met medemenselijkheid. Vol of leeg zijn duidt er op of je nu al iets waar maakt van Gods Koninkrijk, van zijn liefde en zijn trouw. Het gaat daarbij niet om uiterlijk, maar om innerlijk.

Iedereen maakt wel eens een minder handige keuze in zijn of haar leven. En daar kun je je heel naar bij voelen. Als je een onvoldoende hebt gehaald: had ik nou maar wat beter mijn best gedaan. Als je die vriendin teleurgesteld is omdat je maar niets van je liet horen. Als je in je emotie dat ene woord gezegd hebt, dat je beter niet had kunnen zeggen. Ben je dan slecht? Is je toekomst dan voorbij? Is er echt geen kans meer dat voor jou het feest van het leven ook nog eens aanbreekt? Blijft het donker midden in de nacht?

Jezus wil mensen helpen om steeds opnieuw te beginnen. Steeds opnieuw na het vallen weer op te staan. En dan opnieuw de kans te benutten om er wel wat moois van te maken. Iets dat bij je past. Je leert misschien om wat minder te beloven, en om datgene dat je belooft waar te maken. Om de nare situatie om te buigen naar een nieuwe situatie en als dat niet lukt, ook te aanvaarden dat je niet alles in de hand hebt. Dat als jouw pogingen niet beantwoord worden, het ook genoeg mag zijn. Iedere dag van ons leven krijgen wij de kans om ons opnieuw voor te bereiden op onze toekomst. Jezus wil ons leren om dat te blijven proberen.

Want Jezus is degene die zegt: streep er onder, we gaan opnieuw beginnen. Jezus wil helpen om die nieuwe kans te benutten. Dat wil Hij omdat Hij jou dat gunt. Omdat hij zegt: vrouw man, kind van mij: ik zie het met jou zitten, want in jou zit de prachtige kans om je te ontwikkelen tot een mooi mens, ook al ben je op leeftijd, iedere dag is een nieuwe kans.

Je kansen zijn echt niet verkeken als er iets mis is gegaan in je leven. Je krijgt een nieuwe kans om je oliekruikje bij te vullen. Om weer bij te tanken. En weer opnieuw op weg te gaan. Wil je dat? Probeer je dan opnieuw voor te bereiden op je toekomst. Sta je er voor open? Durf je het aan?

God zegt: sta maar op, kom met me mee, ik wil je helpen. Sta je daar voor open? Jij mag het oliekruike zijn. En de liefde van God is de olie. En daar is een ruime voorraad van, zoveel dat je licht altijd kan schijnen. Laat die liefde van God maar toe, vul je hart met die liefde en dan zul je zien dat je leven heel veel nieuwe kansen biedt om wijs te worden, innerlijk wijs, en ondanks alles toch te leven in de vreugde van de Heer, die het je gunt om vandaag al iets van zijn toekomst te proeven, als Hij zichzelf aan ons geeft als olie voor de kruik, als brood en als wijn.

Amen