

# Doop- en belijdenisdienst



13 december 2020

**Orde van dienst voor**

de doop van Myrna en Lotte Sauer  
en de belijdenis van Myrna

Oude Kerk Borne,  
zondag 13 december 2020,  
14.00 uur

*voorganger* ds. Johan Meijer

*organist/pianist* Harold Vriesema

*gitarist* Lucas Mul

*ouderling van dienst* Ellie Verschoor

**orgelspel voor de dienst**

**de digitale klokken luiden**

*tijdens orgelspel komen Bart, Myrna, Lotte, Ellie en ds. Johan binnen*

**woord van welkom en aansteken van de Paaskaars**  
door de ouderling van dienst

**stil moment, woorden van vertrouwen en groet**

## **DOOP EN BELIJDENIS VAN MYRNA**

**instrumentale muziek** The Kingdom of God – Taizé 115

The Kingdom of God is Justice and Peace  
and Joy in the Holy Spirit.  
Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom.

**Schriftlezing** Galaten 5:25

Wanneer de Geest ons leven leidt,  
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

**korte overdenking**

**Credo** (tekst: Johan Meijer, mei 2018)

Ik vertrouw mij toe aan de belofte van GODS NAAM:  
IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU.

Ik geloof in de mystiek van de zwijgende stem,  
in stilte en verborgenheid.

Ik ervaar soms heel sterk en soms veel minder sterk dat er dragende  
armen onder mijn bestaan zijn, grond onder mijn voeten.

Ik geloof in de voortgaande kracht van de Schepper,  
een schepping in wording, waar ik samen met jou deel van uit maak.

Ik geloof in Jezus van Nazareth die God het meest menselijk gezicht  
gegeven heeft. Sprekend God als hij tegen ons zegt: Heb je naaste lief!

Ik geloof in de kracht van Jezus' onvoorwaardelijke passie en liefde die  
duisternis en zelfs de dood overwint.

Ik geloof in de Heilige Geest die ons leven opwekt en vernieuwt,  
vurig, liefdevol en verbindend.

Ik geloof dat God in die Geest gebeurt tussen mensen  
als wij ons liefdevol tot elkaar verhouden.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap van mensen  
die naar elkaar luisteren en openstaan voor elkaars eigenheid.

Ik ervaar dat ik medemensen nodig heb om mijn vragen, twijfels en  
zoektochten in veiligheid en nieuwsgierigheid te delen in groeiende  
mildheid.

Ik geloof dat kritisch zoeken en soms of vaak niet-weten me verder  
brengen dan vastgeklonken zekerheden en dogma's

Ik vertrouw mij toe aan de toekomst, mijn toekomst, onze toekomst, gedragen door de belofte van de NAAM, tot Wie ik zing: 'Van U is de toekomst: kome wat komt!'

### **vragen aan Myrna en haar antwoorden**

Wil je jouw geloof, hoop en liefde ervaren en beleven in een geloofsgemeenschap van mensen die geleid door de Geest onderweg zijn naar Gods toekomst? Wil je daarbij deelnemen aan de gemeenschap die samenkomt rond het Woord, de doopvont en de Tafel van de Heer? Wat is daarop jouw antwoord?

Verlang jij er naar om gedoopt te worden?

### **doopbediening en zegen** (waarbij Myrna knielt)

voorganger: Myrna Elise Sauer – Vaanholt,  
ik doop je in de Naam van de Vader  
en van de Zoon  
en van de Heilige Geest.

### **doopkaars, -kaart en Belijdenisbijbel**

worden aangeboden door de ouderling van dienst

### **instrumentale muziek** Behüte mich Gott, Taizé 137

Behüte mich Gott, ich vertraue dir,  
Du zeigst mir die Weg zum Leben.  
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.

## **DOOP VAN LOTTE**

### **Schriftlezing Spreuken 2: 1-6**

Mijn kind, als je in acht neemt wat ik zeg,  
mijn richtlijnen altijd onthoudt,  
een open oor hebt voor mijn wijsheid,  
een geest die neigt naar inzicht,  
als je erom vraagt de dingen te begrijpen,  
roept om scherpzinnigheid,  
ernaar zoekt als was het zilver,  
ernaar speurt als naar een verborgen schat –  
dan zul je ontdekken wat ontzag voor de EEUWIGE is,  
dan zul je kennis van God verwerven.  
Want het is de EEUWIGE die wijsheid schenkt,  
zijn woorden bieden kennis en inzicht.

### **overdenking**

#### **inleiding presentatie van de dopeling**

Onze Heer, Jezus Christus die zichzelf heeft laten dopen om zo te delen in ons leven en in onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven, Hij heeft voor zijn hemelvaart de opdracht gegeven: 'Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Hier in Gods huis is binnengebracht Lotte, dochter van Bart en Myrna Sauer. Haar leven mag gedragen worden door de belofte van God, wiens naam is IK-ZAL-ER-ZIJN

#### **het verlangen van de ouders naar de doop**

voorganger: Verlangen jullie er naar dat jullie kind gedoopt wordt?  
ouders: Ja, dat verlangen wij.

### **vraag naar de doopnaam**

voorganger: En met welke namen zal zij gedoopt worden?

ouders: Lotte Marly

### **geloofsvraag**

voorganger:

Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser?  
Geloof je in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer? Geloof je in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt. Wat is daarop jullie antwoord?

ouders: Ja, dat geloven wij.

### **doopgebed**

Eeuwige God, wij zegenen U, omdat U Noach uit de zondvloed hebt verlost, Israël uit de Schelfzee bevrijd, en Jezus uit de Jordaan opgewekt. Wil ook ons, bidden wij, zó aan het licht brengen uit het water van de dood, om op te staan tot leven, waaraan U vreugde beleeft. Stort over Lotte die in dit water gedoopt gaat worden uw heilige Geest uit, die zweeft boven de wateren – de duif van de Jordaan – zodat in haar de gezindheid groeit van Jezus Christus onze Heer.

Amen.

### **bediening van de doop en zegening**

voorganger: Lotte Marly Sauer

ik doop je in de Naam van de Vader  
en van de Zoon  
en van de Heilige Geest.

Ik zegen jouw ogen, oren, mond, handen,  
voeten en hart....

### **vraag naar de opvoeding**

voorganger: Willen jullie jullie dochter Lotte opvoeden  
op de weg van het Licht, de weg van de Liefde,  
de weg van verbondenheid met mensen en met God?

ouders: Ja, dat beloven wij.

### **vraag aan de peetooms**

voorganger: Rob en Niek, ooms van Lotte,  
en in de eervolle taak als peetooms en doopgetuigen  
hier aanwezig, jullie vraag ik:  
willen jullie het leven van Lotte volgen  
met zorg en aandacht,  
willen jullie haar aanmoedigen en ondersteunen,  
en willen jullie Bart en Myrna daarbij bijstaan  
in mooie en in moeilijke tijden?

peetooms: ja

**aanbieden van de doopkaars en -kaart** door de ouderling van dienst

### **verwelkoming door de gemeente**

voorganger gemeente, draag Lotte en Myrna, die gedoopt zijn,  
in uw gebeden  
en ga met hen de weg van het Koninkrijk  
WELKOM KINDEREN VAN GOD,  
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS  
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN

**lied** *Licht en wijsheid, vuur en sterkte* – Taizé 22

Licht en wijsheid, vuur en sterkte,  
kom, o kom, Gij Heilige Geest.



**dankgebed  
voorbeden  
stil gebed**

**Onze Vader – Taizé 145**

Our Father in heaven, hallowed be your name.  
Your Kingdom come,  
Your will be done,  
on earth as in heaven.  
Give us today our daily bread,  
forgive us our sins,  
as we forgive those who sin against us.  
Keep us from temptation  
and deliver us from evil.  
Amen

**opdracht en zegen met gesproken Amen**

*tijdens orgelspel verlaten de aanwezigen de kerk*