

Aswoensdag 2018

14 februari, 19.00 uur in de Oude Kerk te Borne

voorganger ds. Gervco Veening

m. m. v. Protestants Kerkkoor o. l. v. Hans Roordink

organist Jan Braakman

koster Marianne Schipper

welkom

votum en groet

gebed



1. Veer - tig da - gen nog tot Pa - sen
2. Veer - tig we - ken duurt het groei - en
3. Veer - tig ja - ren van een le - ven
4. Veer - tig da - gen nog tot Pa - sen

tot de win - ter is ge - gaan
van het on - ge - bo - ren. kind
zijn naar men - sen - maat een tijd
soms een tocht door de woes - tijt

en het len - gen van de da - gen
in de war - me schoot van moe - der
om te le - ren en te de - len
om te le - ren en te vra - gen

kou en duis ter gaan ver - ja - gen
tot het klaar is om te ko - men
wat met moi - te werd ver - kre - gen,
hoe je duis - ter kunt ver - ja - gen

en het le - ven op zal staan.
vol - heid is en nieuw be - gin.
daar - door wor - den men - sen vrij.
om met Pa - sen klaar te zijn.

refrein

Veer - tig da - gen, we - ken, ja - ren
wach - ten, we - ten en er - va - ren
dat iets nieuws, ver - an - de - ring met
vreugd en moi - te sa - men - ging.



lied 'Veertig dagen' tekst:

Marijke de Bruine, melodie:

Peter Rippen

Schriftlezing	Jesaja 58:1-10
lied	lied 537:1,2
Schriftlezing	Matteüs 6: 1-6, 16-21
lied	843
korte overweging rond het askruisje gebed	
slotlied	416
zegenbede	met gesproken Amen