

Vesper zondag 8 maart 2020

Thema: Inkeer

Voorganger: ds. Egbert van Houwelingen

Begeleiding: Jan Braakman

Onder muziek willen wij ons in **stilte** voorbereiden op deze dienst

VOORBEREIDING

Bemoediging

liturg: Onze hulp is in de naam van de Heer

gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

liturg: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gemeente: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

liturg: God, keer U naar ons toe

gemeente: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL

liturg: Laat ons Uw liefde zien

gemeente: EN ZET ONS IN UW LICHT

liturg: Hoor ons gebed

gemeente: EN LAAT ONS ROEPEN TOT U KOMEN

Drempelgebed

Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met:
'Door Jezus Christus onze Heer'.

gemeente: Amen

Avondlied: lied 265

Psalmengebed:

liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp

gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED

Lezen: Psalm 131

HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 139: 1, 2, 14

SCHRIFTMEDITATIE

Muziek: J.S. Bach, 'Wer nur den lieben Gott lässt walten'

(Door Yo Yo Ma, Ton Koopman)

Groet:

voorganger: Vrede voor ons allen

gemeente : GODS VREDE IN ONS

Schriftlezing: Mattheus 6: 5, 6

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Zingen: lied 653: 1, 4

Meditatie ter inleiding op de stilte

Stilte

Muziek: Stef Bos, 'Voltaire'

Onherkenbaar zijn de steden, de rivieren en de mensen. Alsof dit land alleen nog is wat werd veroverd op de zee. Lege ruimtes afgebakend door de dijken. Waar het vol is maar eigenlijk zo leeg.

Deze tijd gebruikt veel woorden maar vertelt mij geen verhaal. De gedachte loopt verloren in een taal die zich herhaalt. Deze tijd is als een spiegel waar ik mezelf niet meer in zie. Er is zoveel buitenkant dat ik de binnenkant niet zie.

Bij gebrek aan later draag ik meestal vroeger met me mee. Want door de ogen van Voltaire kun je zien wat ons beweegt. Of in de wolken in de lucht en in de sterren in de nacht. Lees ik meer dan in het nieuws van elke dag.

Deze tijd gebruikt veel woorden maar vertelt mij geen verhaal. De gedachte loopt verloren in een taal die zich herhaalt. Deze tijd is als een spiegel waar ik mezelf niet meer in zie. Er is zoveel buitenkant dat ik de binnenkant niet zie.

Er was een tijd van ruimte en verbondenheid. Er was een tijd dat hier wonderen gebeurden. Er was een tijd van dromen en rechtvaardigheid. We stonden open en nu sluiten we de deuren.

Sluiten de deuren naar een nieuwe tijd. En een wijze man die ons leert dat je met niets gelukkig worden kan. En een nieuw geluid en een andere taal. Die zich opent voor degene die zich sluit.

GEBEDEN

De gebeden worden besloten met de woorden:

‘daarom bidden wij U allen samen’,

Waarop de gemeente zingt: Keer U om naar ons toe

(zie inlegvel)

Stil gebed

Avondgebed *(zie inlegvel)*

Afsluiting

Slotlied: lied 316: 1, 4

Zegen (zittend)

Na de zegen horen wij uit Taizé: 'Frieden, Frieden, hinterlasse ich euch'

Wij verlaten de kerk in **stilte**. Het inlegvel s.v.p. in de kerk achterlaten.

Fijn dat u, jij er was. De volgende vesper is op zondag 19 april 2020 in de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur. U, jij bent van harte welkom!