

Vespers zondag 13 september 2020

Thema: Lucht en leegte

Voorganger: Laurens van Urk

Begeleiding: Jan Braakman, orgel

Onder muziek van G. Böhm, variaties over het koraal " Freu dich sehr, o meine Seele" willen wij ons in **stilte** voorbereiden op deze dienst

VOORBEREIDING

Bemoediging

liturg: Onze hulp is in de naam van de Heer

gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

liturg: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gemeente: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

liturg: God, keer U naar ons toe

gemeente: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL

liturg: Laat ons Uw liefde zien

gemeente: EN ZET ONS IN UW LICHT

liturg: Hoor ons gebed

gemeente: EN LAAT ONS ROEPEN TOT U KOMEN

Drempelgebed

Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met:
'Door Jezus Christus onze Heer'.

gemeente: Amen

Avondlied: lied 275 (solo)

Psalmengebed:

liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp

gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED

Lezen: Psalm 103

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
Vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

De Heer doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.

Liefdevol en genadig is de Heer,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

De mens – zijn dagen zijn als gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld.
en verdwijnt zodra de wind hem verzenegt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.

De Heer – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
Prijs de Heer, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

Prijs de Heer, hemelse machten,
dienaren die doen wat het behaagt.
Prijs de Heer, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.
Prijs de Heer, mijn ziel.

SCHRIFTMEDITATIE

Muziek: J. Pachelbel, Antifoon (1 en 2)

Groet:

voorganger: Vrede voor ons allen
gemeente : GODS VREDE IN ONS

Schriftlezing: Prediker 1: 2-11

Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van de mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt: 'Kijk, iets nieuws.' dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden vergeten.

Muziek: J. Pachelbel, Antifoon (3)

Meditatie ter inleiding op de stilte

Stilte

Muziek: De prediker, Stef Bos

Ik heb de wereld gezien
In het licht van de liefde
En in de schaduw van de haat

Er zijn altijd twee kanten
Ware woorden zijn niet mooi
Mooie woorden zijn niet waar

En alles beweegt zolang als het leeft
Zoals een rivier die stroomt naar de zee

Wij zijn een deel
Van een groter geheel
Wij vallen als bladeren
En de wind neemt ons mee

Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht

Groei naar het licht
En klim langs de stralen naar de hemel omhoog

Hou je niet vast aan dat wat voorbij is
En laat alles los wat spookt in je hoofd
Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd
Zoals de zon in de verte aan het eind van de dag

Maar alles verandert en
Beweegt in een cirkel
Keert terug naar de bron
En wordt wat het was

Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles

En alles is lucht
En alles is leegte
En alles is zinloos
En alles is leven
Alles heeft waarde
En alles is iets
Alles is alles
En alles is niets

Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht

GEBEDEN

De gebeden worden besloten met de woorden:
'daarom bidden wij U allen samen',
Waarop de solist zingt: Keer U om naar ons toe

Stil gebed

Avondgebed

Heer onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen,
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht tot in eeuwigheid.

Afsluiting

Slotlied: lied 653: 1, 4, 6, 7 (solist)

Zegen (zittend)

Na de zegen horen wij G.F. Händel, uit Messiah: "How beautiful are the feet"

Wij verlaten de kerk in **stilte**.

Fijn dat u, jij er was. De volgende vespers is op zondag 11 oktober 2020 in de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur. U, jij bent van harte welkom!