

Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor jouw kerk van morgen

We leven in een hectische tijd. De wereld om ons heen verandert. Crisissen bepalen het beeld in de media. De oorlog in de Gazastreek en Israël, de oorlog in Oekraïne, de stijgende prijzen, de krapte op de woningmarkt, de stijgende armoede en het chronisch tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen en asielzoekers.

In die periode van onrust en onzekerheid is er behoefte aan troost, aan perspectief en aan vertrouwen. Vertrouwen in het oplossen van die crisissen en vertrouwen in een betere toekomst. Zeker voor diegenen die eronder gebukt gaan in deze zware tijden.

Daarom is het belangrijk dat we onderdeel zijn van een kerkgemeenschap. Niet alleen voor overdenking en bezinning, maar ook voor perspectief en vertrouwen in de toekomst.

Verbinden en ontmoeten

Verbinden en ontmoeten is de centrale boodschap binnen onze kerkgemeenschap. Niet alleen de verbinding en ontmoeting van elkaar binnen onze kerk, maar ook midden in onze eigen Bornse samenleving.

“De kern van het geloof wordt niet alleen beleefd en gevoed tijdens de traditionele kerkdiensten op zondag. Vanuit ontmoeting en activiteiten samen met anderen, verschillende culturen en geloofsgemeenschappen willen we inspiratie opdoen voor de eigen geloofsbeleving, op alle dagen van de week.”



We zijn een open kerk, met oog en oor voor datgene wat er gebeurt, binnen onze kerkgemeenschap, in de Bornse samenleving en daarbuiten.

Oorlogen, armoede en honger in andere delen van de wereld beïnvloeden ons wel en wee.

Groen geloven

In het verbinden en ontmoeten is Groen Geloven het thema voor de huidige tijd.

Omdat we duurzaamheid en het zorgen voor onze aarde uit willen dragen.

De discussie over ons klimaat is actueler dan ooit. Het gaat om het beheren en bewaren van Gods schepping als geheel: mens, dier en natuur zijn met elkaar verbonden.

Daaraan willen we binnen onze kerk gestalte geven. Om ook aan onze kinderen en kleinkinderen toekomst te bieden.

Stijgende prijzen en toenemende armoede

Het is moeilijk om in een tijd van toenemende armoede, hoger wordende prijzen en een stijgende inflatie, een financieel beroep op u te doen.

Wij hopen dat binnen onze kerkelijke gemeenschap de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Ook dat is verbinden en samenwerken.

Vanuit die solidariteitsgedachte kunnen we hopelijk ook het volgend jaar weer met vertrouwen tegemoet zien.

Wij hopen en rekenen op uw steun, ook in 2024!

**Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters
Protestantse gemeente te Borne**

