

Vespers zondag 16 mei 2021

Thema: Levensadem

Voorganger: Laurens van Urk

Begeleiding: Jan Braakman, orgel/piano en Piet Kommers, viool.

Onder muziek willen wij ons in stilte voorbereiden op deze vespers.

VOORBEREIDING

Bemoediging: liturg

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En nooit loslaat het werk van zijn handen

God, keer U naar ons toe
En doe ons weer leven met hart en ziel

Laat ons Uw liefde zien
En zet ons in uw licht

Hoor ons gebed
En laat ons roepen tot u komen

Drempelgebed

Dit is een steeds wisselend gebed, dat altijd eindigt met:
'Door Jezus Christus onze Heer'.
Amen

Avondlied: 263 (*duo*)

Psalmengebed:

liturg: Haast U, o Heer tot mijn hulp
en wees tot mijn redding gereed.

Lezen: Psalm 104: 27-35

En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.

Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan.
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

De luister van de Heer moge eeuwig duren,
laat de Heer zich verheugen in zijn werken.
Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.

Voor de Heer wil ik zingen zo lang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
Moge mijn lofzang de Heer behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem
Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
Prijs de Heer, mijn ziel.

Halleluja!

Zingen: Psalm 150 b (*duo*)

SCHRIFTMEDITATIE

Muziek: J.S. Bach, Adagio, BWV 1005

Groet:

voorganger: Vrede voor ons allen
gemeente : GODS VREDE IN ONS

Schriftlezing: Genesis 2: 1-7

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Dit is de geschiedenis van de hemel en aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

De tuin van Eden

In de tijd dat God, de Heer, aarde en hemel maakte, groeide er op aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloede. Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensaarde in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Zingen: lied 695 (*duo*)

Meditatie ter inleiding op de stilte

Stilte:

Muziek: J.S. Bach, largo, BWV 1021/1

GEBEDEN

De gebeden worden besloten met de woorden:
'daarom bidden wij U allen samen',
waarop het duo zingt: Keer U om naar ons toe (*zie inlegvel*)

Stil gebed

Avondgebed (*zie inlegvel*)

Afsluiting

Slotlied: 685 (*duo*)

Zegen (*zittend*)

Muziek: D. Sanderman, 'Where you there, when they crucified the Lord?' (Afro-American traditional)

Wij verlaten de kerk in **stilte**.

Fijn dat u, jij er was. De volgende vespers is op zondag 12 september 2021 in de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.