



# NIEUWSBRIEF TEAM JEUGD

In deze nieuwsbrief: Laat de vlam weer branden! | Startzondag | Gevarieerd programma



September 2024

## Laat de vlam weer branden!



*Van een klein vuurtje...*

De zomervakantie ligt weer achter ons. Voor mij is de zomervakantie altijd kenmerkend door de lange avonden buiten zitten. Gezellig rond een vuurtje en met elkaar goede gesprekken voeren. Totdat daar het moment komt dat het vuur bijna uitgaat. Even wordt er naar elkaar gekeken. Eén iemand hoeft maar op te staan om een klein beetje hout op het vuur te gooien en het gesprek kan weer worden voortgezet. Maar als niemand dat doet, dan gaat het vuur uit, wordt het donker en houden de gesprekken ook op...

Nu we weer beginnen met het opstarten van ons werkzame leven is het weer tijd om je te gaan richten op alles wat weer komen gaat. Misschien ga je naar een nieuwe school, andere opleiding of begin je aan je examenjaar. Misschien blijft alles wel bij het oude en ga je weer met frisse zin verder. Ook het jeugdwerk in de gemeente gaat weer van start. Het jeugdwerk is kostbaar, zeker in een tijd waarin het lijkt alsof geloven niet meer zo gewoon is en minder mensen naar de kerk gaan. En ook dit seizoen willen we weer samen met de kinderen, de tieners, de vrijwilligers maar eigenlijk ook met de hele gemeente aan de slag om de kerk én het jeugdwerk relevant en aansprekend te maken. Zodat de gemeente een thuisplek wordt voor jong en oud.

*... tot een lopend vuurtje*

Terwijl ik daar bij het vuur zat afgelopen zomer, moest ik toch ook even denken aan mijn werk in de gemeente. Het is een mooi beeld voor geloofsoverdracht en de nieuwe generatie. Want ik geloof dat er in iedere jeugdige een geestelijke 'vlam' brandt. Soms is deze bijna niet meer te herkennen achter de vele houtsoorten van een postchristelijke jeugdcultuur. Maar de vlam is er. Het kan ook heel goed zijn dat het smeult, misschien is er alleen maar wat rook te zien. Maar waar rook is, is vuur! Het is aan ons om op zoek te gaan naar de juiste aanmaakblokjes om het vuur een impuls te geven. Licht ontvlambaar materiaal, zodat het smeulende vuur echt vlam vat. Dikke houtblokken die zorgen voor een blijvend vuur. Werken met kinderen en tieners is spelen met vuur. God vertrouwt u en mij jonge mensen toe waarin de vlam van Gods aanwezigheid brandt. Maar zoals met alles, het begint allemaal bij God. Dit geeft mij ook voor het nieuwe seizoen weer vertrouwen en rust. God is het begin en Hij zal het ook afmaken. Want Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is. En daarom bid ik dat we dit seizoen samen een vonkje teweeg mogen brengen onder de kinderen en tieners, dat zich mag verspreiden tot een lopend vuurtje!

Doe jij, doet u met ons mee dit seizoen?

Groetjes,

Team Jeugd: Bastiaan Mul, Lianne Mul, Gonneke van Veen en Jorien Beunk

### Fotowedstrijd

Voor de vakantie daagden wij jullie uit om één blik het thema: 'Hand in hand' vast te leggen. We zijn erg benieuwd naar de resultaten. Denken jullie er nog even aan om ze toe te sturen. Het kan nog tot de startzondag! Wie weet winnen jij of jullie als gezin er een leuk prijsje mee.

In 't  
verschiet...



**15 september**  
Startzondag  
Oude Kerk + Potkaamp

**20 september**  
Twix: Start event  
Jeugdruimte + Oud Borne

**22 september**  
Kerk op Schoot viering  
Oude Kerk

**24 september**  
7UP  
'n Potkaamp

**6 oktober**  
Kindernevendienst  
Oude Kerk + 'n Potkaamp

### Gebed van de maand

*God, wij danken U voor een nieuw schooljaar. Wilt U bij ons zijn bij alles wat we gaan doen? Geef ons een goede tijd in de kerk, maar ook op school en ons werk.*



### Contactgegevens

E-mail: [teamjeugd@pgborne.nl](mailto:teamjeugd@pgborne.nl)  
Facebook: Protestantse Gemeente Borne  
Instagram: teamjeugdborne



**Protestantse gemeente**  
**Borne** Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde

## Startzondag voor jong en oud!

Zondag 15 september trappen we samen als gemeente het nieuwe seizoen af. Ook Team Jeugd is aanwezig op deze kleurrijke dag voor jong en oud die in het teken staat van het jaarthema: 'Als nieuw! Leven in Gods Koninkrijk'. De dag begint om 09.30 uur met wat drinken en lekkers, daarna zal er een korte viering voor jong en oud zijn. Na deze gezamenlijke start bruist het van de activiteiten rondom en in 'n Potkaamp en de kerk. Leef je uit op het springkussen, doe mee met een bijzondere kleur activiteit, maak mooie kaarten, ga op zoek tijdens een natuur speurtocht, ga lekker spelen in de jeugdruimte of zoek een spelletje en strijd met anderen om de winst. Komen jullie ook samen met ons het nieuwe seizoen aftrappen?

## Een gevarieerd programma in 2024-2025

Het seizoen 2024-2025 staat in de startblokken. Team Jeugd heeft geprobeerd om voor jong en oud leuke activiteiten en vieringen te plannen. De jaarplanning staat dan ook bomvol met een gevarieerd programma. Om jullie wat meer inzicht te geven in deze plannen, gebruiken we deze nieuwsbrief om elke activiteit kort toe te lichten. Wil je graag meer info over een bepaalde activiteit, lijkt het je leuk om mee te helpen, of wil je je aanmelden? Stuur dan even een berichtje naar Jorien.

### Kinderoppas

Tijdens de dienst waar kindernevendienst is, is er ook de mogelijkheid om uw kind naar de oppas te brengen. Vanaf 9:45 uur zijn alle kinderen van 0 tot 4 jaar welkom om bij ons te komen spelen of lekker slapen. Er zijn volop puzzels, kleurplaten, ballen, trapauto's en ander speelgoed aanwezig. We vragen om voor elke oppasdienst uw kind op te geven, zodat we weten of en hoeveel oppassers we moeten regelen. Wil je ook komen helpen oppassen, dat kan altijd... app of mail even.

### Kerk op Schoot

Vijf keer in het jaar organiseren we (meestal) op de laatste zondag van die maand belevingsgerichte, vrolijke en interactieve vieringen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Baby's, peuters, ouders en zelfs opa's en oma's, samen beleven we de verhalen op een manier waarbij we alle zintuigen gebruiken. We ruiken, proeven, zien, horen en voelen! Op het kleed of lekker bij papa of mama op schoot. We zingen vrolijke liedjes, en we gaan spelenderwijs door het verhaal heen. Als een herder op zoek naar het verloren schaap, al dansend en wuivend Jezus begroeten met palmpaastakken, op de golven varende in de ark van Noach. Het kan allemaal bij Kerk op Schoot. De eerste keer dat dominee Beer naar de Oude Kerk komt is **zondag 22 september** (let op: dit is een gewijzigde datum)!

### Kindernevendienst

Zit je groep 1 t/m groep 8 van de basisschool, dan ben je van harte welkom bij de kindernevendienst. Iedere eerste zondag van de maand is er kindernevendienst. Je komt dan samen met je ouders naar de kerk. Na het kindermoment en het lied van het Licht, ga je samen met de kindernevendienstleiding naar de Potkaamp. Hier hoor je een verhaal en ga je iets knutselen of speel je een spel. Als de kerkdienst bijna is afgelopen, ga je weer terug naar de kerk en mag je weer bij je ouders gaan zitten. Samen met de gemeente ontvangen we de zegen. Op de zondagen dat er geen kindernevendienst in de kerk is, is er een filmpje voor jou beschikbaar. Deze kun je thuis bekijken en je kunt dan ook knutselen of puzzelen.

### Planning seizoen 2024-2025

Ook voor dit seizoen hebben we weer een mooie poster gemaakt met alle data van de activiteiten. Plak 'm op de koelkast, hang hem boven je bed of waar jij ook maar wilt. Dan mis je nooit meer een activiteit!

Nog geen planning ontvangen? Neem dan even contact op met Jorien: [jeugdwerker.jorien@pgborne.nl](mailto:jeugdwerker.jorien@pgborne.nl) of 06-50487903.

### Kindervieringen

Zes keer per jaar houden we op de derde zondag van die maand een viering speciaal voor alle kinderen die op de basisschool zitten. Ook jongere en oudere kinderen zijn van harte welkom. Net als ouders, grootouders en alle andere belangstellenden. De dienst wijkt wel af van de normale liturgie en richt zich dus vooral op kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens deze vieringen zingen wij eenvoudige en bekende kinderliedjes. Ook is er ruimte tijdens de viering om rond te lopen en om zelf dingen te doen. Dit jaar zijn er kindervieringen op 20 oktober en 22 december.

### Kidzclub

Voor alle kinderen uit groep 3, 4, 5 of 6 is er ook dit seizoen één keer in de twee maanden een topavond. Kidzclub is er op vrijdagavond van half 7 tot kwart voor 8 in onze jeugdruimte. We horen een verhaal, gaan spelletjes spelen en of knutselen wat gaafs. Iedere avond heeft een ander thema. Eén ding is zeker, het is altijd beregezellig! De eerste keer dat we samen kom is vrijdag 1 november.

### 7UP

Zit je in groep 7 of 8? Dan is er elke laatste dinsdag van de maand speciaal voor jou: 7UP. Samen met andere kinderen denk je na over wat jullie bezighoudt en wat er gebeurt in de kerk. Door middel van spelletjes bespreek je verhalen uit de bijbel en christelijke feestdagen. De laatste bijeenkomst zal in het teken staan van de overstapdienst, deze vindt plaats voor de zomervakantie. Alle kinderen in groep 8 zullen in deze dienst de overstap maken. Je bent van harte welkom om samen met de anderen te genieten, te leren en plezier te maken!

### TWIX

De mooiste herinneringen maak je bij Twix! Speciaal voor alle tieners (vanaf groep 7) hebben we weer een leuk programma klaar staan. Samen met anderen ga je op ontdekkingsstocht en gaan we op zoek naar antwoorden op vragen die jij in jouw leven tegen komt. Kortom een avond vol spelletjes, discussie, ontmoeting. Kom gezellig langs op vrijdagavond. De eerste keer is: vrijdag 20 september!

