



Opdracht week 3

Sporen opruimen



Verbreed het spoor van liefde door op te ruimen

Aan de slag!

Deze week dagen we je uit om jouw liefde voor de schepping (on)zichtbaar te maken door een spoor achter te laten dat je niet ziet ;-). Ga op pad met een vuilniszak, eventueel een stok met een spijker voorop, een paar handschoenen en veeg je eigen straatje (en je wijk) schoon.

Ben je klaar?

Maak foto's van vóór jouw opruimacties en hoe de wereld er na jouw inzet uitziet.

Of van je volle vuilniszakken aan het einde van jouw zoektocht,
zodat we het spoor van liefde in beeld kunnen brengen

teamjeugd@pgborne.nl
jeugdwerker.jorien@pgborne.nl



**Protestantse gemeente
Borne** Vindplaats van
geloof, hoop en liefde