

## Overdenking Oude Kerk 20 februari 2022

- Wij zijn kinderen van God; kinderen van de allerhoogste, Kinderen van de belofte.
- Maar wat zijn eigenlijk kinderen van de belofte
- Kent u het nieuwe reclamespotje dat we meer moeten spreken over de dood?
- Ik spreek liever over het leven, omdat in Jezus Christus de dood is overwonnen

### De twee fundamenten.

Het grote geheimenis van de kinderen van God.

- Kinderen van God bestaan eigenlijk uit twee
- De eerste is een vergankelijk mens
- De tweede is een onsterfelijke ziel
- In beide gevallen is alles gebaseerd op twee fundamenten

Het eerste fundament is:

- Aards
- Van deze wereld
- Zit in ons sterfelijk lichaam van vlees en bloed
- Is tijdelijk
- Is onderworpen aan het kwaad
- Mensen zijn afgedaald naar het eigen begrip dat alles maakbaar is, zelfs de dood.

Het tweede fundament is:

- Hemels

- Niet van deze wereld
- Is onsterfelijk en zit tijdelijk gevangen in ons lichaam van vlees en bloed
- Is eeuwig
- Is onderworpen aan de Liefde; aan God
- Kent verschil tussen goed en kwaad door de Geest van God

De kenmerken van het eerste fundament zijn:

**Galaten 5 vers 20 en 21 Het is duidelijk wat verlangens van het 'ik' zijn: verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op los leven, 20 afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, 21 moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen.**

De kenmerken van het tweede WARE fundament zijn:

- Galaten 5 vers 22

**Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing.**

Wat een troost dat wij in ons bestaan de eeuwigheid hebben verkregen op het fundament dat God Zelf in Jezus Christus heeft gebouwd.

- Dat fundament heet Jezus Christus en Zijn geboorte hebben we net gevierd.
- In Adam is het eerst fundament en daarmee de dood met zijn vergankelijkheid gelegd op deze aarde
- In de tweede Adam is het tweede fundament en daarmee het onvergankelijke eeuwig leven gelegd
- De eerste Adam vergaat, maar de tweede Adam (Jezus Christus) leeft voor eeuwig

- Wat een uitzicht voor ons, hier in dit leven als troost voor ons dat er een toekomst is want de Zoon van God heeft het kwaad overwonnen en is opgestaan uit de dood!
- Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is dat je door de dood en opstanding van Christus eeuwig zal leven, is al uit de dood opgestaan, omdat het geloof door God gegeven aan de mens, ons heeft verlost uit de dood en daarom mogen en kunnen we zeggen: De Zoon van God heeft ons bevrijd uit de dood en door de Geest van God de Vader van Jezus Christus, mogen we voor altijd leven. De Geest van God zal ons leiden in dit leven omdat Hij ons Kinderen van Hem heeft gemaakt daarvan mogen wij getuigen.
- In deze aardse wereld, mogen wij leven in de waarheid van het Evangelie en mogen wij getuigen van het Eeuwige Licht.
- Ons fundament is onvergankelijk omdat het in Jezus Christus door God is geschonken. Hij heeft de dood overwonnen en de belofte van God vervult.
- Onze toekomst is bij God in de stad boven wolken en “Hij zal er zijn”
- Daar waar geen dood meer zal zijn, noch verdriet, noch ziekte, noch pijn. De Liefde zal regeren, omdat deze van God de Vader is. Wat een uitzicht bruidsgemeente
- **De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring)**
- 1En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
- 2En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

- 3En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn *en* hun God zijn.
- 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
- 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
- 6En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets *te drinken* geven uit de bron van het water des levens.
- 7Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

AMEN