

# Puzzelblad: God redt mensen

Gered! God wil de mensen redden. Zoek welke redder hoort bij welke situatie. Trek lijntjes van de redder naar de situatie die daarbij hoort. Kleur ze daarna mooi in.



## ONTBREKENDE KLINKERS

Paulus schrijft dat je je pas echt aan de wet houdt als je gelooft. Eén van beide kan niet ontbreken. In de puzzel ontbreken de klinkers. Kun jij de klinkers erbij zetten en goede woorden vormen? Je leest dan een belangrijke zin uit de brief van Paulus.

Kom je er niet uit? Kijk dan in Rmnn 3:25-26!



**Tip**  
Klinkers zijn de letters a, e, i, o, u.

Paulus zegt dat als je gelooft, God jou sowieso ziet als goed mens. Wat vind je van die gedachte?

Gd rdt drn d glft n Jzs Chrsts.

Wnt drn d glft, wrdt dr Gd ls n gd mns gzn.

