

Opdracht week 1

Kleine moeite, groot plezier

Deze week ga jij iemand anders blij maken. Misschien wel iemand van wie je veel houdt, maar het mag ook iemand zijn die je misschien wel helemaal niet kent. Want met een kleine moeite, kun jij al zorgen voor een lach op het gezicht van iemand anders.

Aan de slag!

Idee 1:

Versier stenen met een mooie boodschap of een leuke tekening en laat deze ergens slingeren zodat iemand anders deze dan kan vinden. Op de steen kun je naast jouw versiering ook het volgende schrijven: ik doe met het project 'Een spoor van liefde'. Wil jij ook mee doen? Ga dan naar www.pgborne.nl/spoorvanliefde. Zo kan het spoor van liefde nog groter worden.

Idee 2:

Ontwerp samen een aantal vrolijke kaarten en stuur ze naar buurtgenoten of andere kennissen/vrienden in Borne of omgeving en nodig ze zo uit om mee te doen met een spoor van liefde. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het spoor van liefde gaat worden.

Idee 3:

Heb je stoepkrijt? Je kunt jouw 'kaartje' ook op straat tekenen...

Ben je klaar? Stuur dan jouw creaties naar Team Jeugd, zodat we het spoor van liefde in beeld kunnen brengen

teamjeugd@pgborne.nl
jeugdwerker.jorien@pgborne.nl



Protestantse gemeente
Borne Vindplaats van
geloof, hoop en liefde