

Werkblad: Twee bijzondere ontmoetingen

Maak je eigen lichtkoker

Wat heb je nodig:

- elektrisch theelichtjes
- A6 papier
- viltstiften
- lijm



Het volk van Israël ging door een donkere en moeilijke tijd. Ze hadden al vierhonderd jaar niks meer van God gehoord. De hemel leek wel van koper en God leek afwezig. De Romeinen waren de baas in Israël en dat waren geen lieverdjes. Er was veel armoede, honger, ziekte en hopeloosheid. Het leek wel of er geen enkel lichtje te zien was...

In die duisternis had God tot Simeon gesproken en hem verteld dat hij niet zou sterven voordat hij met zijn eigen ogen de Redder van de mensen en het Licht van de wereld gezien zou hebben.

Vandaag is dit gebeurd, als Jozef en Maria Jezus komen brengen naar de tempel. Simeon weet het zeker: "God gaat met zijn licht schijnen en hoop geven!"



- Ken jij mensen situaties, landen die door een donkere en moeilijke periode gaan?
- Mensen, situaties en landen die echt keihard licht en hoop nodig hebben?
- Misschien wel mensen heel dichtbij?

Maak op het A6 papier een tekening of schrijf de namen van mensen, situaties of landen die door deze donkere en moeilijke tijd gaan en echt Gods licht en hoop nodig hebben.

Tip: Het is belangrijk dat het papier in de lengte gebruikt wordt, anders kun je het straks niet oprollen.

Rol het papier om het theelichtje en lijm de randen vast om zo een koker te maken.

Gebod:

Vraag God in gebed of Hij licht en hoop aan deze mensen en situaties wilt brengen.

Doe de lichten in de ruimte uit en de lampjes van de theelichtjes aan.



- Zie je het licht door de verdrietige en moeilijke situaties schijnen?

Dit is een teken van de hoop die we hebben dat God dit in het echt in de levens van de mensen en situaties ook zal doen