

Werkblad: Zijn we het eens?!

Er is een regel waar iedereen zich aan kan houden: de regel van de liefde. Knip of snijd uit een groot stuk karton (bijvoorbeeld een grote doos) een hart. Versier het hart. Schrijf jouw naam en de naam van je papa/mama, broertje, zusje in het hart; want iedereen hoort bij God.

