

## **viering te Borne op 12 juni 2022**

### **Gods Wijsheid, Gods Geest, Gods Liefde heel actief in onze tijd**

Op deze zondag van de Drie-eenheid staat er een bijbelgedeelte op het rooster, een gedeelte uit het boek Spreuken (Spr 8: 22-36), waarin de Wijsheid aan het woord komt. Het vertelt: **"God schiep mij, De Wijsheid, helemaal aan het begin van de schepping."**

De Wijsheid als een zelfstandig persoon.

De Wijsheid vertelt over hoe God alles zo mooi heeft geschapen, hoe God blij was met het geschapene en hoe God blij was en is met alle mensen...

Het gelezen bijbelgedeelte uit Spreuken lijkt ook wel een beetje een scheppingsverhaal, het zoveelste uit de bijbel.

Vandaag, op de zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid, vieren we dat God veelzijdig is, meerdere kanten heeft. Vorige week vierden we de uitstorting van de Heilige Geest.

De Heilige Geest, dat is God dichtbij, om ons heen, ín ons. Je kunt dat soms aan den lijve voelen en ervaren.

En de Heilige Geest, samen met Gods eerste schepping, de Wijsheid, hebben al heel wat verandering gebracht in de geschiedenis van de mensen. De schepping gaat steeds verder...

In de bijbel moesten mensen lopend of op paard of ezel van de ene plek naar de andere. Nu hebben we fietsen, auto's, vliegtuigen, - maar we kunnen ook als we gewoon thuis zijn met iemand verweg praten via telefoon, video-bellen, email, enz... Er nu is radio, tv, internet... Er is zo enorm veel veranderd, dankzij De Wijsheid. De schepping gaat steeds verder...

In de tijd van Jezus, rond het begin van onze jaartelling, werden de mensen gemiddeld zo'n 30 jaar oud, in ons land worden mensen nu gemiddeld 80 jaar. We leven dus bijna 3x zo lang als toen.

In de tijd van de bijbel was een zware longontsteking, een blindedarmontsteking of een bloedvergiftiging al ongeneeslijk. Nu zijn er medicijnen, of is er een operatie mogelijk.

Vroeger zag men de werkzaamheid van de Heilige Geest vooral in de uitbreiding van het christendom over de hele aarde, het werk van de zending... En als dan eenmaal iedereen op aarde van Jezus zou hebben gehoord, dan zou Gods Rijk aanbreken.

Maar ik denk dat de werkzaamheid van de Heilige Geest ook zit in de verbreiding van de liefde van God, de liefde van God die we om ons heen zien, nu meer mensen gelukkig zijn, nu meer mensen hun kleinkinderen en misschien hun achterkleinkinderen nog leren kennen...

Gods Heilige Geest is heel actief bezig in onze wereld vandaag de dag. Samen met De Wijsheid worden mensen geïnspireerd en wordt er hard gewerkt aan verbeteringen op alle terreinen.

Wijsheid, daarbij kun je denken aan wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten, maar je kunt ook denken aan eenvoudige mensen die weinig scholing hebben gehad, maar met een diepe levenswijsheid. En echte wijsheid is ook vermengd met veel liefde.

We lezen in de bijbel: **"Wie aan mij voorbijgaat, wie aan de Wijsheid voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad. Wie mij haat, bemint de dood."**

Ja, we hebben dat gezien bij de coronacrisis. Mensen die de deskundige dokters niet geloofden en tegen hun adviezen, tegen De Wijsheid in gingen en geen vaccinatie wilden. Het heeft mensenlevens gekost.

We zien in onze tijd ook dat veel mensen, ook politici niet luisteren naar deskundige wetenschappers, niets willen weten van de klimaatcrisis, en gewoon maar doorgaan met hun luxe leven, zoals ze dat gewend zijn. Ook dat kost levens en zal in de toekomst heel veel mensenlevens gaan kosten. **"Wie de Wijsheid haat, bemint de dood."** Een heel, heel waar bijbelwoord.

De kerk had en heeft vaak moeite met veranderingen, men wilde het liefst dat alles gelijk bleef. De kerk heeft, zo zegt men: "eeuwige waarheden", en dus mag er niets veranderen. Maar toch is dat niet bijbels.

De bijbel vertelt ons juist dat er ontwikkeling nodig is, verandering, verbetering, dat we samen moeten toewerken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...

Een nieuwe aarde, waar iedereen het goed heeft, waar iedereen tot z'n recht komt.

En ook een nieuwe hemel, want ook bij God is verandering, vernieuwing.

In het Evangeliegedeelte (Johannes 3: 1-8) zegt Jezus zelfs dat we opnieuw geboren moeten worden. Nou, als dat geen verandering is - een nieuw mens worden, geboren uit water en geest. Een heel nieuw mens worden. En in het bijzonder in je denken en je doen een nieuw mens.

Wij zien dat er in onze tijd heel veel verandert, in ieder geval in ons land.

En ik zie in veel veranderingen het bezig zijn van de Heilige Geest, het bezig zijn van De Wijsheid, het bezig zijn van de Liefde van God...

We vierden vorige week de uitstorting van de Heilige Geest, kijk eens hoe actief die Heilige Geest nog steeds is.

Ik wil een aantal dingen noemen:

- Dat een vrouw nu even belangrijk is als een man, dat een vrouw ook kan gaan studeren, dat elk beroep, elke baan nu tot haar mogelijkheden behoort. Zelfs de hoofdstad van ons land heeft al een vrouwelijke burgemeester.

- Nog niet zo lang geleden was een getrouwde vrouw huisvrouw, ze moest haar man gehoorzamen; en als het huwelijk helemaal niet ging, zelfs als haar man haar sloeg, ze kon geen kant op... Nu kunnen mensen scheiden en een nieuw leven beginnen. En als iemand gaat scheiden wordt er niet meer zo negatief over gepraat en geroddeld.... Wat fijn om elkaar een nieuwe start te gunnen, nieuw geluk...

- Als vroeger een kind geboren werd en de moeder was niet getrouwd, dan was het een onecht kind, vreselijk, alsof het kind er wat aan kon doen. Nu kan iedereen zelf kiezen of hij/zij alleen blijft, of gaat samenwonen, trouwen of een lat-relatie. Alles is goed.

Ik zie Gods Heilige Geest, Gods liefde op allerlei terreinen bezig:

- denk aan de acties tegen slavernij, racisme en seksuele intimidatie, vroeger gebeurde het gewoon, nu wordt er hard aan gewerkt dat het ophoudt...

- en dat er nu in moeilijke gevallen abortus mogelijk is,

- en dat iemand die ernstig lijdt mag kiezen voor euthanasie. Eerder zei de kerk: "Je moet helemaal uit-lijden wat God je te lijden geeft." Daar denken we nu anders over: God wil het lijden helemaal niet. **"God is liefde."**

**Jezus zegt: "Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien."**

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest.

Die Geest is bezig, ook in onze tijd, die Geest leert ons met nieuwe ogen kijken, die Geest is vernieuwend bezig in onze wereld. Die Geest laat ons soms al kleine stukjes van het Koninkrijk van God zien, van die nieuwe aarde die komt.

Denk aan hoe we met geheel nieuwe ogen kijken naar mensen die homo of lesbisch zijn. Vroeger was dat allemaal verkeerd. Nu weten we, ook door De Wijsheid, ook door wetenschappelijk onderzoek, dat er niets verkeerd is.

Als twee mensen elkaar liefhebben, wat kan de God van Liefde daar nou op tegen hebben? Gods Heilige Geest werkt ook in onze tijd, en kijk, alles wordt anders: Je kunt vandaag ook trouwen met iemand van hetzelfde geslacht, en ook in de kerk de zegen krijgen. Wat fijn dat de gemene achterstelling van die mensen nu verleden tijd is.

Zo zijn er ook mensen die niet gelukkig zijn omdat ze zich anders voelen dan ze zijn.

Een man die zich vrouw voelt of andersom...

In onze tijd kan iemand dan van geslacht veranderen en ook in een viering in de kerk de zegen krijgen over zijn of haar nieuwe doopnaam. Prachtig dat dit nu kan.

Het is toch zo fijn als die mensen ook echt van harte gelukkig kunnen zijn.

Ook daarin zit de voortgaande werkzaamheid van de Heilige Geest en de werkzaamheid van De Wijsheid, Gods eerste schepping.

Pinksteren is een heel belangrijk feest. De Heilige Geest, Gods werkzame aanwezigheid in deze tijd, in ons en om ons heen. Er gebeurt in onze tijd zoveel.

Lange tijd was het zo dat we in de kerk mensen die anders waren achterstelden.

De mannen die de kerk bestuurden vonden dat vrouwen niet in de kerkenraad mochten, en geen dominee mochten worden.

En er was een tijd dat men vond dat mensen met een andere huidskleur minder waren en als slaaf verkocht mochten worden... Wat is er in Indonesië ook veel verkeerd gegaan.

En we dachten als kerk dat mensen die wat anders zijn, de L H B T I Q + mensen, dat dat allemaal zondig was en verkeerd.

Nu heeft De Wijsheid ons geholpen er anders naar te kijken, en de Liefde van God, en de Heilige Geest... We zijn als het ware opnieuw geboren en kijken met nieuwe ogen naar deze zaken, naar deze mensen.

Heel onze kerk wordt nieuwgeboren en kijkt met nieuwe ogen. En we zien stukjes van het Koninkrijk van God, van die nieuwe aarde uit het boek Openbaring.

Ik vind het heel bijzonder dit te zien gebeuren in onze tijd, dat de Heilige Geest nog steeds zo sterk werkt, met als gevolg dat veel meer mensen gelukkig kunnen zijn op hun eigen wijze, op een wijze die helemaal bij hen past.

Wat fijn dat er ruimte komt, dat iedereen nu helemaal zichzelf mag zijn en zo des te meer ook de liefde van God kan voelen, en kan doorgeven.

We lezen in de bijbel over de Wijsheid, Gods eerste schepping. En die Wijsheid werkt nog steeds door, wel heel in het bijzonder in onze tijd.

Maar dat geeft ook nieuwe problemen.

Eerder waren er regelmatig hongersnoden en grote epidemieën (denk aan de pest en aan de Spaanse griep) waaraan veel mensen stierven. Nu hebben we een veel betere gezondheidszorg en een veel betere voedselvoorziening. Daardoor groeit het aantal mensen enorm. Er wonen al nu bijna 8 miljard op onze aardbol, meer dan er ooit hebben gewoond. En een deel ervan, en daar horen wij bij, leeft ook luxer dan ooit. Daardoor komen er grote klimaatproblemen aan, zeespiegelstijging, overstromingen en op andere plekken grote droogte. Wetenschappers waarschuwen ons voortdurend. En we zien nu ook al rampen, zoals vorig jaar in Limburg en nu in Suriname enorme overstromingen en op andere plekken grote droogte en hongersnood. Maar we veranderen onze leefstijl nog niet zo, getuige de grote drukte op Schiphol...

Ik hoop dat we bij deze dreigende wereldwijde rampen niet aan De Wijsheid voorbijgaan. Ik hoop dat de Heilige Geest ook in déze zaak veel zal bewerkstelligen. En dat de Liefde sterk zal zijn, Gods liefde voor ons en onze liefde voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen, die straks die grote rampen zullen meemaken.

Denkt u zich eens in dat straks heel de Randstad, heel Noord- en Zuid-Holland onder water lopen en al die mensen hierheen komen...

En dat is misschien nog op te lossen, maar hoe gaat het in arme landen, in Afrika en Azië? We moeten allemaal heel hard aan de slag met veel Wijsheid en met veel Liefde.

AMEN

*Siebe H. Hiemstra*

*Almelo*

*0546-840484*