

De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

- Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Doopdienst.
Pianist: Lex Griffioen.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen naar Harry van de Riet, Warande 43.
Koffie na de dienst.
- Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Johan Smits.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 19.00 uur: gezongen Vesper m.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenberg.
Organist: Jan Braakman.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdienst 14 maart (bidstond en gemeenteavond)

- Oude Kerk 19.45 uur: ds. J. Meijer.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: Voedselbank.

Kerkdiensten volgende week (18 maart)

- Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
- Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 19.00 uur: ds. Johan Meijer.
Jeugdijest 'I say al little prayer'.

Collecte: 1. Ouders kiezen voor onderwijs (diaconie). 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
11 maart	Diny Noltes	Cora Dragt
18 maart	Jenniek Dorgelo	Annelies van Os
25 maart	Andriek Horsting	Cora Dragt
1 april	Geen	Geen

Uitnodiging biddag en gemeenteavond

Woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 19.45 uur is er in de Oude Kerk een dienst geleid door ds. Johan Meijer en muzikaal begeleid door Albert van Eldik. Aansluitend aan de viering is er om 20.30 uur koffie in de Oude Kerk, waarna we gemeenteavond hebben met de volgende onderwerpen:

- Een verslag van de voortgang betreffende het doelgroepspastoraat, door Marije Kooistra.
- Multifunctioneel maken van de Potkaamp: achtergronden en doelstellingen, door Gerie van der Endt.
- Wat gebeurt er met het terrein naast de Potkaamp.

- Informatie over het zomer magazine.

Tijdens de rondvraag is volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn. Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad,
Antje Braaksma, waarnemend scriba

Samenzijn rond het boek over de Nieuwe Kerk



Half december 2017 verscheen het aandenken aan de Nieuwe Kerk in de vorm van het boek 'Een nieuwe hemel op nieuwe aarde'. Sindsdien zijn er verschillende gemeenteleden die het boek hebben aangeschaft en gelezen en hopelijk zullen er nog meerdere volgen. Op zaterdagmiddag 17 maart willen wij van 15.00-17.00 uur een samen-

zijn organiseren rond dit boek. Daarvoor hebben we een aantal mensen gevraagd om hun lezerservaring met ons te delen.

Zij zullen in korte presentaties van een minuut of vijf vanuit hun eigen invalshoek een reactie geven op het boek of een bepaald aspect daarvan. De locatie is: het 'bibliotheektheater', naast de bibliotheek in het Kulturhus, op de eerste verdieping. Vanaf 14.45 uur is er een inloop met koffie en thee en na afloop van het programma (rond 16.30 uur) is er een hapje en een drankje. Wij nodigen u en jullie van harte uit om bij dit samen-zijn aanwezig te zijn en elkaar rond het boek te ontmoeten.

Met een hartelijke groet, namens de commissie Pastoraal afscheid Nieuwe Kerk,

Ds. Johan Meijer

Israël

Onopgeefbare verbondenheid met Israël, het staat al jaren in de kerkorde van onze kerk. En hoe beleef je dat, hoe beleef ik dat als mens, als predikant? Deze vragen en meer waren onderwerp van een studiereis die ik met predikanten-collega's gemaakt heb. Van 22 januari tot 2 februari 2018 waren we in Israël. We hebben veel gezien, veel beluisterd, veel gesproken met elkaar en natuurlijk kwam de verbondenheid met Israël aan de orde.

Een verbondenheid die zich in drieën uitsplitst:

- Verbondenheid met het Jodendom.
- Verbondenheid met het land, dat eerder Palestina heette.
- Verbondenheid met de staat.

En hoe zit het dan met de Palestijnen en de Arabieren? Wat betekent Jeruzalem dan? Is het een gedeelde hoofdstad of niet, waar moeten de ambassades zich vestigen? Wat is de betekenis van checkpoints en wat doet die muur daar tussen Jeruzalem en Bethlehem? Vragen te over, theologisch en politiek, de theologie kan ook hier niet om de politiek heen (kan dat ooit wel?).

Ik wil graag vertellen over mijn studiereis. Ik nodig u uit voor een presentatie op 20 maart in de Potkaamp, een presentatie met mijn verhalen en met lichtbeelden. Ik zal ook wat voorwerpen meenemen. Het begint om 19.30 uur met inloop en koffie en/of thee. Vanaf 20.00 uur begint het echt. Het is wel fijn als u zich opgeeft (in verband met de koffie e.d.). Dat kan bij mij.

Ds. Gerco Veening,
tel. 074-3492921

Zangmiddag Dijkhuis

Op woensdag 21 maart is er weer een Zangmiddag in het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan samen een uurtje zingen. Na het zingen kunt een kopje koffie of thee drinken en even gezellig met elkaar praten. We hopen, dat u allen komt en dat het een gezellige middag mag worden. Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Alie Gierveld, tel. 2665443.

Uit de gemeente

Dhr. T. Zoomer, de Aak 19, verblijft in het ZGT te Almelo.
Dhr. Harry van de Riet, Warande 41, werd opgenomen en geopereerd in het ZGT te Almelo en mocht weer thuiskomen.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl.

Weekagenda

Woensdag 14 maart : Ouderensoos om 14.30 uur in de Potkaamp.

Ik wil even bij U komen

*Ik wil even bij U komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
U kent mijn gedachten
mijn zorgen groot en klein
maar het mooiste is dat ik
bij U mezelf mag zijn*

*U bent mijn vriend
U laat mij nooit alleen
U bent mijn vriend
slaat uw armen om mij heen
iedere dag van mijn leven
op de weg die ik zal gaan
kan ik op U vertrouwen
U zult altijd naast mij staan*

*Ik wil even bij U komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
ik kniel aan uw voeten
met eerbied en ontzag
en vol dankbaarheid omdat
ik bij U komen mag*

Arend Jansen