



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

- Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevr. Joke Noppers, Ruwerstraat 52, die is opgenomen in het Roparun Hospice, kamer 22 (onderdeel van verpleeghuis het Hof), P.C. Borstlaan 123, 7555 SL Hengelo.
Koffie na de dienst.
- Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Johan Smits.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 19.00 uur: ds. E. van Houwelingen.
Vesper.
Organist: Jan Braakman.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (16 september)

- Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
- Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Kindernevendienst
9 september	Jenniek Dorgelo	Hielkje de Vos
16 september	Andriek Horsting	Lianne Maatman
23 september	Manouk Horsting	Pauline Sonneveld
30 september	Marije te Hennepe	Mieke Bouwman en Carla Elzinga

Vesper

Vanavond is er weer een vesper in de Oude Kerk. De eerste van het nieuwe seizoen. Aanvang: 19.00 uur. Het thema voor dit seizoen is: "Ik ben voor". De voorganger in deze vesper is ds. Egbert van Houwelingen. De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman op het orgel. In deze vesper lezen we het verhaal van de goede Samaritaan, Lucas 10: 25-37. Daarbij lezen we een gedeelte van Psalm 116.

Het thema voor deze vesper is: "Ik ben voor jou". Het gebod van de liefde voor God is gekoppeld aan het gebod van de liefde voor de naaste. De wetgeleerde in de lezing vraagt aan Jezus: wie is mijn naaste? De naaste is degene die het meest dicht bij mij is. Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan deze vesper met ons meevieren. U bent van harte welkom!

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk

Vorbereiding

- De klokken luiden
Welkom namens de kerkenraad en aansteken van de Paaskaars
Intochtslied 276
Stil moment, bemoediging en groet
Kyrie IV
Gloria lied 867

Rond het woord

- Gebet tot de Geest
Moment met de kinderen en lied Over licht
Kinderen gaan naar de nevendienst
Thoralezing Deuteronomium 4: 1-9 en 20
Lied 319: 1A, 2V, 3M, 4V, 5M, 6V, 7A
Evangelielezing Marcus 8: 27 - 9: 1
Lied 845: 1 en 2
Preek
Lied 845: 3

Rond de tafel

- Afkondiging van overlijden, tijdens het bevestigen van het gedachtenisblaadje: lied 961
De kinderen komen terug van de nevendienst
We volgen de standaardliturgie voor de dienst met Avondmaal
Sanctus lied 985
Tijdens het delen van brood en wijn: instrumentale muziek

Zending en zegen

- Slotlied 422
Wegzending en zegen, beantwoord met Amen II

Beleven van het Jodendom

Dinsdag 11 september hebben we als "oud-leden" van TVG-studie dhr. Jo de Leeuw uitgenodigd. Het onderwerp is: "zijn beleven van het Jodendom". Voor deze speciale middag zouden we graag iedereen uitnodigen die belangstelling heeft voor dit speciale onderwerp. De toegang is gratis, mocht u belangstelling hebben sluit gerust bij ons aan. U kunt ons vinden in de Apostel Thomas kerk in Enschede. Adres: Thomas de Keyzerstraat 20. Zaal open vanaf 13.45 uur.

Graag even van tevoren aanmelden per e-mail of mondeling: aliegerveld.veldman@gmail.com, tel. 074-2665443/0613297479.

Alie Gierveld

Vredeswandeling

Van 15 tot en met 23 september wordt door de landelijke organisatie "Pax" de Vredesweek gehouden. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Op vrijdag 21 september, om 19.00 uur, wordt door de Raad van Kerken Borne e.o. een vredesactiviteit georganiseerd. Deze activiteit begint met een korte bijeenkomst van ongeveer een kwartier in de Stephanuskerk te Borne. Hierna wordt gewandeld naar de Vredesboom bij de Oude Kerk. Vervolgens vindt daar een afsluitende bijeenkomst plaats. De Raad van Kerken nodigt eenieder uit om deel te nemen aan deze vredesactiviteit. Dat kan door deel te nemen aan de korte samenkomst in de Stephanuskerk. Ook een mogelijkheid is zich aan te sluiten bij de vredeswandeling en/of -bijeenkomst bij de Vredesboom.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Uit de gemeente

Mevr. Fiechter-Jaspers, de Aak 67, is opgenomen in Het Borsthuis.

Dhr. T. Zoomer, de Aak 19, verblijft in het ziekenhuis van Almelo.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag. Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Weekagenda

Vrijdag 14 september : Samen eten in de Potkaamp. We beginnen de maaltijd om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur bent u welkom. Graag opgeven bij Tiny Siertsema, tiny@siertsema.net of telefonisch 0622351722.

Het beste medicijn

*Het beste medicijn,
zijn 'n paar bemoedigende woorden
Een mooi gezongen refrein,
begeleid door prachtige akkoorden*

*Het beste medicijn,
is een klopje op je schouder
Dat 'n ander er voor je zal zijn,
een complimentje van je ouder*

*Het beste medicijn,
is gezien worden en gehoord
Woorden puur en rein,
in 'n gebed dat wordt verhoord*

*Het beste medicijn,
zijn de Psalmen in 't oude testament
Waarin God zegt: "Kom bij mij",
omdat Hij al je tekortkomingen kent!*

(lees: Psalm 69)

Michèle Pintus