



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag (4^e Advent)

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
M.m.v. Con Spirito 2.0 (oudleden kinder-
koor Con Spirito).
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente
naar mevr. D. Strijker, Pinksterbloem 59, die
tijdelijk in Vriezenveen woont.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Albert van Eldik.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten Kerstavond (24 december)

Oude Kerk 22.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Kerstavonddienst.
Organist: Jan Braakman.

St. Stephanus-
kerk 22.30 uur: ds. J. Meijer.
Jeugdkerstavonddienst m.m.v. de Euregio-
brassband o.l.v. Ronny Buurink.

Collecte: Kinderen in de knel.

Kerkdiensten 1^e Kerstdag (25 december)

Oude Kerk **9.00 uur:** ds. J. Meijer.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Oude Kerk **11.00 uur:** ds. J. Meijer.
M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. He-
leen Steenberg.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente
naar mevr. N. Florijn, de Schoener 5.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst m.m.v. het
Dijkhuiskoortje.
Organist: Johan Smits.
Koffie na de dienst.

Collecte: Kinderen in de knel.

Kerkdiensten volgende week (30 december)

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten oudejaarsavond (31 december)

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.

Collecte: Eindejaarscollecte; Muurschilderingen Oude Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Kindernevendienst
23 december	Miranda Harskamp	Mieke Bouwman
25 december:		
• 9.00 uur	Geen	Geen
• 11.00 uur	Leonie Elbertsen	Annelies van Os en Sylke Hesselink
30 december	Liesbeth van Balen	Lianne Maatman
6 januari	Geen	Geen
13 januari	N.n.b.	N.n.b.

Collecte Kerst: Geef licht aan kinderen in de knel

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem
gewelddadige burgeroorlog. De 7 miljoen vluchtelingen bin-
nen Syrië hebben acute hulp nodig. Lokale Syrische kerken
bieden hulp met gevaar voor eigen leven.

Bijna 5 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven
voornamelijk in de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië.
De vluchtelingen leven daar in extreme armoede. De kerken in
deze landen doen er alles aan om hen te helpen.

Kerk in Actie steunt de kerken en kerkelijke organisaties. Zij
delen voedselpakketten uit en helpen vluchtelingen bij het zoe-
ken naar onderdak en werk. Ook zorgen ze dat vluchtelingen-
kinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp.
Verder delen ze medische en hygiënepakketten uit en verbete-
ren ze drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Er is zoveel hulp nodig dat de eigen middelen van deze kerken
onvoldoende zijn. Uw bijdrage is daarom hard nodig! Geef via
de collectes of maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. N00600, Noodhulp Syrische
vluchtelingen.

ZWO-commissie

Poster Adventsproject



Projectlied

1 *Tekst: Erik Idema, melodie: Tjeerd van der Ploeg.*



2 Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht.
Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht.

3 Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.

Symbolische schikking adventstijd

Het thema in de adventstijd is "Geef licht", een passend thema in de donkere dagen voor Kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen. Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons "zijn" als mensen.

Teksten uit het leesrooster

Micha 5: 1-4a

Lucas 1: 39-45

Gods woord zal in vervulling gaan, zo jubelt Elisabeth. Zij en Maria verwachten beiden een kind, en beide kinderen zijn een wonder. Het stramien van het verhaal laat zien dat deze kinderen zijn voorbestemd voor een bijzonder leven: Johannes als boodschapper en Jezus als de gezalfde.

De profeet Micha roept het volk op Gods belofte van heil voor het volk te willen geloven. De dreiging vanuit Assyrië was tastbaar, Jeruzalem en Juda waren bezet. De vanzelfsprekendheid waarmee het volk geloofde in een God die partij voor hén koos, is niet meer aanwezig.

Keuzes maken

Er wordt iets van de mensen zelf verwacht, actieve inzet voor het goede in het leven, kiezen voor kwetsbaren, armen en kinderen. Micha voorziet iemand die voor het gekwelde volk zal opkomen en hen zal beschermen als een herder. Iemand met herderlijke kwaliteiten, die weet wat het volk nodig heeft om in veiligheid te zijn, die weet hoe leiding te geven.

Het gedicht van Micha legt deze verwachtingen voor aan de mensen. Lucas laat deze droom met dit verhaal van Maria en Elisabeth uitkomen. Ook al zijn de kinderen nog niet geboren, er ligt een verantwoordelijke taak voor hen klaar.

Profetische woorden die het kwetsbare leven van de mensen zien, en die weten dat bescherming voor hen onontbeerlijk is.

Bij de schikking

De kleur van de aarde wordt nog lichter. Op de aarde drie brandende paarse en een roze kaars.

Handtekeningactie Amnesty International Oude Kerk

Senator en voormalig minister van justitie Leila de Lima is een felle tegenstander van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Bij zijn drugsoorlog werden al duizenden, vooral arme, mensen op straat doodgeschoten. De moorden zijn mogelijk oorlogsmisdaden en de opdrachten komen uit de top van de regering.

De Lima was lid van de mensenrechtencommissie die onderzocht of president Duterte betrokken was bij het doden van mogelijke drugshandelaren in de tijd dat hij burgemeester was. In 2016 vertelde Duterte aan de media dat hij De Lima 'in het openbaar kapot wilde maken'. Nu zit ze sinds februari 2017 vast. Ze kan levenslang krijgen. Ze zou drugsgeld hebben aangenomen voor haar verkiezingscampagne en als minister drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat zijn valse beschuldigingen, die alleen zijn bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de gevangenis aandacht voor de mensenrechtenschendingen in haar land. Amnesty International vraagt de Filipijnse autoriteiten dringend de aanklachten tegen senator De Lima te laten vallen en haar onmiddellijk vrij te laten.

Niets anders dan samen!



Ook dit jaar is onze jeugdkerstnachtdienst weer in de St. Stephanuskerk. De dienst op Kerstavond, 24 december, begint deze keer om **22.30 uur**, na de vieringen van de parochie. Als

thema hebben we gekozen voor 'Niets anders dan samen' en dat zal op een creatieve wijze worden uitgewerkt. We horen het Kerstverhaal uit Lucas 2. Aan de dienst, die is voorbereid door de Jeugdkerstnachtdienstcommissie, werkt de Euregio-brassband o.l.v. Ronny Buurink mee. Dominee Johan Meijer is de voorganger. Iedereen, jong of ouder, is van harte welkom om deze dienst mee te vieren!

Eindejaarscollecte 2018

Muurschilderingen

De Oude Kerk en de Potkaamp vormen het centrale punt als het gaat om ontmoetingen en gesprekken. De muurschilderingen in de Oude Kerk hebben een grote historische en culturele waarde voor de kerk en de gemeenschap, maar zijn dringend aan restauratie toe.

Het College van Kerkrentmeesters heeft deze restauratie als doel voor de eindejaarscollecte gekozen. Daarom vragen we u om een extra gift. Mede dankzij uw gift kunnen we elkaar in het

nieuwe jaar blijven ontmoeten en al het mooie werk in en om onze gebouwen blijven doen. Voor u en voor anderen.



Ik ben vóór, u ook?

Geef daarom aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst op oudjaarsdag, of maak uw gift over op rekeningnummer NL04 RABO 037 37 17 024 t.n.v. Protestantse Gemeente Borne. Eerst meer weten? Neem dan contact op met een van de kerkenraadsleden. U vindt ze op www.pgborne.nl/organisatie (scrollen & klikken op 'de mensen achter de organisatie').

Uit de gemeente

Mevr. G. Siemerink, Aanslagweg 32, is opgenomen in het ziekenhuis van Almelo.

Mevr. D. Strijker, Pinksterbloem 59, mocht na een geslaagde heupoperatie weer naar huis en verblijft nu tijdelijk in Vriezenveen.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel.

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.