



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. G.H.J. ter Braak, Meester Thienweg 4, Zenderen en naar mevr. Bos-Dekker, Dijkhuis 329.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Johan Smits.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten oudejaarsavond (31 december)

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: Eindejaarscollecte; Muurschilderingen Oude Kerk.

Kerkdiensten volgende week (6 januari)

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Nieuwjaarsbegroeting.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Kindernevendienst
30 december	Liesbeth van Balen	Lianne Maatman
6 januari	Geen	Geen
13 januari	N.n.b.	N.n.b.
20 januari	N.n.b.	N.n.b.

Kindernevendienst

Zintuigen, we hebben ze allemaal, maar wat kunnen we ermee en misschien nog wel belangrijke wat doen we ermee. Wat gebeurt er met je wanneer een zintuig niet meer functioneert. Hoe is het om blind te zijn, zie je dan echt niets meer of zie je anders? Wat wanneer je doof bent, hoor je dan echt niets meer? Hoe luister je en luister je wel echt? Kan je alleen voelen door iets aan te raken of kan je ook dingen aanvoelen?

Tijdens vier zondagen willen we hier invulling aangeven. We gaan met elkaar op zoek naar verschillende geuren. We gaan voelen, maar wat, wat voel je als je niets kan zien? We gaan ook luisteren, maar waarnaar? Luisteren naar de verhalen van de blinde Bartimeus, het verhaal van Ezau en Izaäk.

Luisteren naar elkaar en naar? Nieuwsgierig geworden, kom dan op zondag 13 en 20 januari en zondag 3 en 10 februari naar de Kindernevendienst.

Alice, Ingrid en Pauline

Orde van dienst Oude Kerk

Orgelspel voor de dienst
Welkom en aansteken van de Paaskaars
Intochtslied: psalm 93
Stil moment, bemoediging en groet
Gebed om ontferming met kyrie IV
Gloria: lied 487
Gebed om de Geest
Profetenlezing: Jesaja 61: 10 - 62: 3
Lied 176: 1 en 2
Evangelielezing: Lucas 2: 22-32
Lied 159A
Evangelielezing (vervolg): Lucas 2: 33-40
Lied 482: 1 en 3
Preek
Orgelspel
Afkondiging van overlijden, met lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: 518: 1, 6 en 7
Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II

Gezocht zonnekinderen

Vanuit de Jeugdraad zijn we aan het kijken hoe we de kinderen meer bij de diensten kunnen betrekken om ze zo meer zichtbaar te maken binnen de gemeente. Het zou mooi zijn wanneer zij een ertaak toebedeeld krijgen tijdens de diensten. We hopen op deze manier dat de kinderen zich gezien weten en zich er meer thuis zullen voelen. Ze worden min of meer in het zonnetje gezet en zodoende kwamen we op de naam Zonnekinderen. Wellicht kan dit er ook toe bijdragen dat ze elkaar onderling beter leren kennen en met plezier naar de kerk komen; een stukje verbinding.

We zijn aan het brainstormen geweest hoe we dit zouden kunnen invullen. Het idee is dat er tijdens de dienst twee kinderen, een jong en ouder kind, een speciale plaats krijgen binnen de dienst. Er wordt voor hen een stoel gereserveerd en ze krijgen iets zichtbaars om/op waardoor ze herkenbaar zijn. Aan het begin van de dienst worden hun namen genoemd. De kinderen zullen aanwezig zijn bij het consistoriegebed voorafgaande aan de dienst. Ze maken dus deel uit van een compleet geheel.

We zijn nog aan het brainstormen welke taken de kinderen toebedeeld zouden kunnen krijgen. Te denken valt aan het aansteken van de Paaskaars, liturgie uitdelen, klokken luiden, helpen tijdens de collecte, een tekst/gebed lezen, helpen tijdens het avondmaal, in overleg met de ouders de bloemen wegbrengen, hand schudden bij de uitgang.

Wellicht zijn er nog meer ideeën, dan vernemen wij dat graag! Hoe mooi zou het zijn wanneer de kinderen meer zichtbaar worden en ruimte krijgen tijdens de dienst!

Graag vernemen wij of uw kind(eren) interesse heeft, dit kan door een mail te sturen met daarin de naam, leeftijd, mailadres en telefoonnummer. Mogelijk is er ook voorkeur voor bepaalde data of een maximumaantal keer per jaar, wij zullen hier rekening mee houden. Tevens horen wij ook graag of er ook dingen zijn die uw kind liever niet doet, ook daar houden we rekening mee.

We denken aan de kinderen in de leeftijd van 4 t/m ongeveer 15 jaar. We zullen vooraf ook met de kinderen samenkomen zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt. Het zou mooi zijn wanneer we hier in het begin van 2019 mee zouden kunnen starten en zien de reactie graag tegemoet!!

Met vriendelijke groet,

Lianne Maatman, tel. 06-22860945
Pauline Sonneveld, tel. 06-34340015
kinderen@pgborne.nl

Samen eten in de Potkaamp

Op 11 januari is er wel samen eten, maar daarvoor kunt u zich niet opgeven. Er is een speciale groep uitgenodigd, n.l. alle mensen die te maken hebben met de Noodopvang Dakloze Asielzoekers in Borne.

Namens de samen eten groep,
Ria Timpers

Nieuwjaarsbegroeting en stampotbuffet PCOB

Maandag 14 januari is er om 15.30 uur de PCOB nieuwjaarsbegroeting en een stampotbuffet. Opgeven s.v.p. vóór 3 januari bij dhr. J. v.d. Weide, tel 074-2665414.

Uit de gemeente

Mevr. Bos-Dekker, Dijkhuis 329, is weer thuis, evenals mevr. Veenstra, de Wanne 45.

Ook dhr. Ter Braak, Meester Thienweg 4, Zenderen, mocht na een geslaagde ingreep weer thuiskomen.

Mevr. Siemelink, Aanslagweg 32, verblijft in het Borsthuis.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Omhelzen of bestoken

iedere keer dat we

*elkaar vergeven
in plaats van elkaar te lijf te gaan*

*elkaar zegenen
in plaats van vervloeken*

*elkaar de wonden verzorgen
in plaats van dieper maken*

*elkaar bemoedigen
in plaats van ontmoedigen*

*elkaar hoop geven
in plaats van tot wanhoop drijven*

*elkaar omhelzen
in plaats van bestoken*

*elkaar begroeten
in plaats van negeren*

*elkaar danken
in plaats van bekritisieren*

*elkaar prijzen
in plaats van belasten*

kortom iedere keer dat we

*kiezen voor elkaar
in plaats van tegen elkaar*

maken we Gods liefde zichtbaar

*verminderen we het geweld
en werken we
aan het tot stand komen
van een nieuwe gemeenschap*

Henri Nouwen