



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkromp.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen naar mev. N. Wijnand, Oude Kerkstraat 14, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Joop Hollander.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (27 januari, zondag van de eenheid)

Zenderen 10.00 uur: Jan Cuppen, Anita Oosterik en ds. Gerco Veening.
Oecumenische viering.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Collecte: oecumene Migratie verbindt kerken.

Muziek Oude Kerk

Tijdens het avondmaal hoort u een koraalbewerking van J.S. Bach over het Lutherlied 'Dies sind die Heiligen Zehn Gebot' BWV 678. Luther schreef deze toonzetting van de Tien Gebooden in 1524 op basis een middeleeuwse melodie, en Leipziger Thomaskantor Bach bewerkte het lied in 1736 voor zijn muzikale catechismus voor orgel, wel bekend als Klavieruebung III. Dat deed hij weer op ongekende wijze: begeleid door snelle figuren, laat hij de vijf regels achtereenvolgens in canon horen (=10 inzetten). Dit tijdloze stuk ademt grote rust en troost en is geschikt wat de lutheranen 'musica sub communi-one' ('muziek tijdens het Heilig Avondmaal') noemen.

Handtekeningactie Amnesty International Oude Kerk

In de nacht van 14 maart 2018 werden de 38-jarige politica Marielle Franco en haar chauffeur vermoord terwijl ze na een debat met jonge, zwarte vrouwen op weg naar huis waren. Haar moord leek goed voorbereid; vijf bewakingscamera's op de plaats waar ze met kogels werd doorzeefd, waren een dag eerder uitgeschakeld.

Marielle Franco zette zich onvermoeibaar in vóór mensenrechten en tégen politiegeweld. Tienduizenden Brazilianen gingen na de moord de straat op. Vooral arme zwarte Brazilianen rouwden om haar dood. Als zwarte biseksuele vrouw uit een favela (sloppenwijk) streed zij in het witte mannenbolwerk van de Braziliaanse politiek onvermoeibaar voor de rechten van armen, de Afro-Braziliaanse jeugd, vrouwen en LHBTI's.

Brazilië is een van de gevaarlijkste landen voor mensenrechtenactivisten. In 2017 werden er ten minste 58 activisten vermoord. Amnesty International roept de president van Brazilië op de moord op Marielle te onderzoeken en de verantwoordelijken te berechten.



Inluiden

Actie Kerkbalans 2019 is gisteren van start gegaan. Na een toespraak van onze voorzitter Martin van Zelm zijn onder toezicht oog van vele gemeenteleden de kerkklokken van de Oude Kerk geluid.

De envelop

U krijgt de komende week de envelop voor Actie Kerkbalans 2019 weer. De envelop is goed gevuld met informatie. Er zit onder andere in: het toezeggingsformulier, de Actie kerkbalansfolder, een brief over de AVG in verband met de privacywetgeving en een flyer over de periodieke gift. De antwoord-envelop is voor het door u ingevulde toezeggingsformulier. Wilt u deze klaarzetten voor de looper?

Uw bijdrage

We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Het College van kerkrentmeesters

Voor aankondiging collecte 27 januari 2019

De collecte in de dienst voor de Eenheid van de kerken op 27 januari a.s. is de collecte bestemd voor Kerk in Actie. Hieronder vindt u informatie over het doel van die zondag:

Migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecte-opbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

Oecumenische viering op 27 januari te Zenderen

Op deze zondag is er een oecumenische viering te Zenderen. Leden van verschillende geloofsgemeenschappen uit Hertme, Zenderen en Borne kunnen elkaar ontmoeten. De viering begint om 10.00 uur en heeft als thema "Recht voor ogen".

De liturgie is gebaseerd op een bijdrage van christenen uit Indonesië. Deze bijdrage wordt wereldwijd gebruikt, zodat we ons mondiaal verbonden mogen weten. Het parochiekoor uit Zenderen verleent medewerking waar we heel blij mee zijn. Liederen uit verschillende tradities worden gehoord en meezongen als een eenheid in verscheidenheid.

Voorgangers in deze viering zijn: Jan Cuppen, pastor Anita Oosterik en ds. Gerco Veening. Uiteraard is eenieder van harte welkom. Er is koffie en thee na de viering. Er is een uitgewerkte liturgie.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

ZWO-dienst op 3 februari in de Oude Kerk met het Twents Liturgiekoor

De kracht van water



Op de eerste zondag van de maand februari is er altijd een ZWO-dienst met het accent op het Werelddiakonaat. Bewust is dat dichtbij de datum van de Watersnoodramp van 1953: 31 januari - 1 februari. Uit dankbaarheid voor zoveel wereldwijde hulp besloten kerken na die ramp jaarlijks een Werelddiakonaatszondag te houden. Water zal centraal staan in onze dienst op 3 februari, Oude Kerk, 10.00 uur. Het helende, verfrissende, levendmakende ervan. Maar ook het bedreigende en verwoestende.

We horen een ervaringsverhaal van iemand die de ramp in Zeeland meemaakte en denken aan de tsunami die eind september 2018 Sulawesi trof en vlak voor Kerst de tsunami die Sumatra en Java trof. Voor de slachtoffers van deze laatstgenoemde ramp gaan we collecteren in de dienst.

In de liederen komt de thematiek van de kracht van water ook sterk naar voren. Aan de dienst werkt mee: Het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek. Pianobegeleiding van koor en samenzang is in handen van Jos Beunders. Voorafgaand aan de dienst, vanaf ongeveer 09.45 uur, gaan we onder leiding van Bram van der Beek enkele liederen oefenen. Ds. Johan Meijer zal voorgaan en de ZWO-commissie, met wie deze dienst is voorbereid, werkt mee.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst en voor het koffiedrinken nadien in de Potkaamp.

Mede namens de ZWO-commissie, ds. Johan Meijer

Taizéviering in de Oude Kerk van Borne op 9 februari 2019



Op zaterdagavond 9 februari zal er om 19.00 uur een Taizéviering plaatsvinden op het koor van de Oude Kerk in Borne. Deze viering zal qua vorm en duur (ongeveer drie kwartier) sterk lijken op de manier waarop men in de kloostergermeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vormgeeft.

Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. Uiteraard zal er veel gezongen worden. Om alles goed te kunnen volgen en om goed mee te kunnen zingen is de complete orde van dienst, inclusief muzieknoden beschikbaar op papier. De viering is voorbereid door mensen uit Losser en Borne en iedereen is van harte welkom om deze bij te wonen!

Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer.

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Soms heb je van die momenten

*Soms heb je van die momenten
Dan weet je het even niet meer
En kan het in je leven zwaar vallen
Nader dan altijd tot Jezus, de Heer*

*Met Zijn armen wijd open
Staat Hij op jou te wachten
Je kunt troost vinden bij Hem
Hij, die jouw leed wil verzachten*

*Hij kent jou door en door
En heeft voor jou de strijd gestreden
Vergeving wil Hij jou schenken
Wat er ook gebeurd is in je verleden*

*Er is een reden voor jouw bestaan
Er is een reden om voor te leven
Hij heeft voor jou een toekomst klaar
Hij wil samen met jou je leven beleven*

*Want je bent niet alleen
Je leeft samen met Hem
Hij geeft je elke dag nieuwe kracht
Maar zorg dat je blijft luisteren naar Zijn stem*

*Want het kwade probeert jou te roven
Van wat God voor jou heeft bedoeld
Blijf daarom waakzaam, blijf op je hoede
Zodat de liefde niet verkoelt*

*Blijf Hem volgen, blijf Hem trouw
En laat Hem in jouw leven voorgaan
Zoek Hem en verwacht Hem
En laat God Zijn werk doen met Zijn plan voor jouw bestaan*

Miranda Vlieland