



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag (zondag van de eenheid)

Zenderen	10.00 uur: Jan Cuppen, Anita Oosterik en ds. Gerco Veening. Oecumenische viering. Koffie na de dienst.
Dijkhuis	10.00 uur: Ds. J. Meijer. Protestants interkerkelijke dienst. Organist: Jan Haverdings. Koffie na de dienst.

Collecte: Oecumene 'Migratie verbindt kerken wereldwijd'.

Kerkdiensten volgende week (3 februari)

Oude Kerk	10.00 uur: Ds. J. Meijer. ZWO-dienst m.m.v. het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek. Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl . Koffie na de dienst.
Dijkhuis	10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening. Protestants interkerkelijke dienst. Viering Heilig Avondmaal. Koffie na de dienst.

Collecte: Slachtoffers van de tsunami in Sulawesi.

Collecte van vandaag

De collecte in de dienst voor de Eenheid van de kerken is bestemd voor Kerk in Actie. Hieronder vindt u informatie over het doel van die zondag:

Migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecte-opbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

De Oude Kerk zoals u die nog nooit zag

Wellicht beklom u de toren van de Oude Kerk ooit. Dat gaf vast een prachtig gezicht. Maar de hele kerk van bovenaf bekijken... die kans had u nog nooit. Tot nu. Want Herbert Gazenbeek maakte twee prachtige video's via een drone. Tot boven het haantje reiken de beelden. En van de binnenkant tot bovenin de koepels. U vindt de video's op onze site via www.pgborne.nl/nieuws.

Actie Kerkbalans 2019

De kerkbalans-vrijwilligers zijn de afgelopen week op pad gegaan om de envelop voor Kerkbalans 2019 te brengen. Deze week komen ze weer om uw antwoord op te halen. Wij vragen u de envelop met toezegingsformulier klaar te leggen voordat de vrijwilliger weer bij u aanbelt.



Vragen

Heeft u vragen over Actie Kerkbalans 2019 dan kunt u bellen met Maria Straatsma, tel. 2662660 of Alie te Hennepe, tel. 2661491.

Het resultaat

Zaterdagmorgen 2 februari brengen alle kerkbalans-lopers de enveloppen met antwoorden naar de Potkaamp.

Namens het College van kerkrentmeesters,
Hielkje de Vos

ZWO-dienst op 3 februari in de Oude Kerk met het Twents Liturgiekoor

De eerste zondag van februari is het de zondag van het Werelddiaconaat. We herinneren ons de Watersnoodramp die Zeeland trof. In 1953, in de nacht van 31 januari op 1 februari, kwamen hierbij 1.836 mensen om het leven.

Tijdens de ZWO-dienst van deze zondag is er een ooggetuigenverslag van een gemeentelid die verteld over de periode na de watersnoodramp. Hoe de bevolking na de ramp is opgevangen. Welke emoties er speelden voor hen die minder schade aan de ramp ondervonden hadden. Hoe blij de bevolking daar was met de grootschalige nationale en internationale hulpacties.

In onze voorbereiding voor deze dienst zagen we hoe deze ramp van 1953 lijkt op de tsunami en de aardbeving die vorig jaar Sulawesi (Indonesië) trof. Daarom is er gekozen voor het thema: 'De kracht van water' en is de collecte bestemd voor 'Slachtoffers van de tsunami in Sulawesi'.

Aan de dienst werkt mee: Het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek. Pianobegeleiding van koor- en samenzang is in handen van Jos Beunders. Voorafgaand aan de dienst, vanaf ongeveer 9.45 uur, gaan we onder leiding van Bram van der Beek enkele liederen oefenen. Ds. Johan Meijer zal in de dienst voorgaan.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst en voor het koffiedrinken nadien in de Potkaamp. Zoals bij elke ZWO-dienst staat er ook nu weer een mooie stand van de Wereldwinkel.

Mede namens ds. Johan Meijer,
de ZWO-commissie

Zangmiddag Dijkhuis

Op woensdagmiddag 6 februari is er weer een zangmiddag in de kapel van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan een uurtje samen zingen.

Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee drinken en even gezellig met elkaar praten. We hopen, dat u allen komt en dat het een fijne middag mag worden.

Hebt u vragen dan kunt contact opnemen met Alie Gierveld, tel. 2665443.

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Weekagenda

Woensdag 30 januari : Ouderensoos om 14.30 uur in de Potkaamp.

Zaterdag 2 februari : Inleveren kerkbalans-enveloppen tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de Potkaamp. De koffie/thee staat klaar.

Franciscaner zegenbede

God, zegen ons met onrust

Over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties.

Zodat er diepgang moge zijn in onze harten.

God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen.

Zodat we ons gaan inzetten

voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

God, zegen ons met tranen

te plengen voor hen die lijden

door pijn, verstoting, honger en oorlog.

Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Om pijn in vreugde te veranderen.

En God, zegen ons met voldoende dwaasheid

Om te geloven dat we

een verschil kunnen maken in deze wereld.

Zodat we kunnen doen

waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Maar wat mogelijk is in Jezus Christus,

door Zijn Geest.

Amen.