

De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

Oude Kerk 10.00 uur: Ds. J. Meijer.
ZWO-dienst m.m.v. het Twents Liturgiekoor
o.l.v. Bram van der Beek.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
De bloemen gaan als groet van de gemeente
naar Simone Steenblik-Hoogeboom, Erve
Stroomboer 64.

Dijkhuis 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: Albert van Eldik.
Koffie na de dienst.

Collecte Diaconie: Slachtoffers van de tsunami in Sulawesi.

Kerkdiensten volgende week (10 februari)

Oude Kerk 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: Ds. W. Janssen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 19.00 uur: Gezongen Vesper m.m.v. de
Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenberg.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Taizéviering in de Oude Kerk van Borne op 9 februari



Op zaterdagavond 9 februari zal er om
19.00 uur een Taizéviering plaatsvinden
op het koor van de Oude Kerk in Borne.
Deze viering zal qua vorm en duur (on-
geveer drie kwartier) sterk lijken op de
manier waarop men in de kloosterge-
meenschap Taizé in Frankrijk de ge-
bedsvieringen vormgeeft.

Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen be-
zinning. Uiteraard zal er veel gezongen worden. Om alles goed
te kunnen volgen en om goed mee te kunnen zingen is de com-
plete orde van dienst, inclusief muzieknoden beschikbaar op
papier. De viering is voorbereid door mensen uit Losser en
Borne en iedereen is van harte welkom om deze bij te wonen!

Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen
Vriesema, Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer.

Zangmiddag Dijkhuis

Op woensdagmiddag 6 februari is er weer een zangmiddag in
de kapel van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan
een uurtje samen zingen. Na het zingen kunt u een kopje koffie
of thee drinken en even gezellig met elkaar praten. We hopen,
dat u allen komt en dat het een fijne middag mag worden.

Hebt u vragen dan kunt contact opnemen met Alie Gierveld,
tel. 2665443.



De Oude Kerk

'n Kostbaar
monument

Muurschilderingen in Week van Borne

Na de zomer start de restauratie van de muurschilderingen in
de Oude Kerk. Om de restauratiekosten te dragen, komen er
allerlei acties. Ook krijgen we artikelen in weekblad de Week
van Borne. Afgelopen week verscheen het eerste verhaal in een
speciale rubriek: De Oude Kerk, 'n Kostbaar monument. Vanaf
nu publiceren we elke twee weken zo 'n artikel in deze rubriek.

Krant niet ontvangen? Of de artikelen online lezen en/of door-
sturen? U treft ze ook op www.pgborne.nl/restauratie.

Uit de gemeente

Mevr. E. Dijsselhof-Gräfe, CC Storkstraat 26, is opgenomen
in het ZGT Almelo.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-
ren het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel.
0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Weekagenda

Woensdag 6 februari : Zangmiddag in de kapel van het
Dijkhuis. Aanvang 14.30 uur.
Vrijdag 8 februari : Samen eten in de Potkaamp.
We beginnen de maaltijd om
18.00 uur. Vanaf 17.30 uur bent u
welkom. Graag opgeven bij Tiny
Siertsema, tiny@siertsema.net of
telefonisch 0622351722.

Laat hoop nimmer verloren gaan

*Laat hoop nimmer verloren gaan
want Jezus biedt een nieuw bestaan.
Dat met Zijn liefde wordt verrijkt
door 't licht dat in ons leven prijkt.*

*Onthoud dat hoop ons uitzicht biedt
de verdrijver is van verdriet.
Waar hoop en nieuwe toekomst gloort
wordt die met Jezus nooit verstoord.*

*Hij onze hoop Redder en Heer
keert waar er nood heerst tot ons weer.
Die wordt door Jezus opgelost
wat Hem geen enkele moeite kost.*

Justus A. van Tricht