



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Krijgt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

- Oude Kerk 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. H. Prigge, De Schoener 1, en naar dhr. A. van Schooten, RWH Hofstede Crullstraat 24.
Koffie na de dienst.
- Dijkhuis 10.00 uur: Ds. E. Van Houwelingen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Joop Hollander.
Koffie na de dienst.
- Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie).
2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (24 februari)

- Oude Kerk 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
- Dijkhuis 10.00 uur: Dhr. R. Hoogerhuis.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
- Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
17 februari	Annelies van Os	Geen
24 februari	Arlène Heerkes	Geen
3 maart	Leonie Elbertsen	Geen
10 maart	Jenniek Dorgelo	Mieke Bouwman



Fotoalbum Statenbijbel Nieuwe Kerk

Weet u het nog, de prachtige Statenbijbel die in de Nieuwe Kerk lag?

Deze kregen we bij de inwijding van de kerk in december 1930. In deze Statenbijbel staan fraaie litho's, in kleur.

Dick Buist en Peter van der Gaag fotografeerden die litho's onlangs en maakten hier een mooi fotoalbum van. Het ligt ter inzage in de Potkaamp, op de tafel onder de trap. Ook is er een zwart/wit ringbandversie van. Verder bekijkt u het fotoalbum op de pagina over de Oude Kerk op www.pgborne.nl, onder de knop Foto's/historie.

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk

Organist: Albert van Eldik
Lector: Henny Rozendal
Koster: Marianne Schipper

Welkom en mededelingen
Aansteken van de paaskaars
Lied 633: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Psalm 18: 1 en 5
Kyriegebed met Kyrie uit Iona
Psalm 19: 1 en 2
Gebed om de Geest
Lezing: Jeremia 17: 5-10
Psalm 1: 1 en 2
Lezing: Lucas 6: 17-26
Lied 991: 1, 2, 3, 5 en 6
Preek
Lied 858
Afkondigingen overlijden met lied 961
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 755
Zegen met Amen 2

Begroting 2019

De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde begroting 2019 is besproken in de kerkenraadsvergadering van 31 januari. De kerkenraad is voornemens deze begroting goed te keuren in de vergadering van 28 februari a.s. nadat deze ter inzage heeft gelegen. Een samenvatting van de rekening 2017 en de begroting 2019 zijn terug te vinden op onze website www.pgborne.nl.

De relevante stukken liggen van 18 tot 28 februari ter inzage bij de penningmeester. Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u te bellen; 074-2666091 of te mailen naar penningmeester-cvk@pgborne.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Willem-Jan Scheper, penningmeester

Een zonnige toekomst tegemoet!

We zijn er! We hebben het gehaald, de top van de berg. En ik kan u verzekeren het uitzicht is prachtig. Toen Robert net begon met zijn chemokuren kreeg hij bezoek van de muzikanten van de Regenboogboom. Samen met hen zongen we over een berg, waar het gras groen was, de zon scheen en we volop konden spelen. Deze berg stond symbool voor een plekje waar het leven mooi en liefdevol is, zonder ziekte. Een plekje waarvan we hoopten dat het werkelijkheid zou worden. De berg staat inmiddels ook symbool voor het gevecht van Robert. Want dit gevecht ging met hele diepe dalen en, gelukkig ook, met hoge toppen.

Robert heeft het gered, hij heeft gevochten met elke vezel in zijn lijf en hij heeft gewonnen. De leukemie is verdwenen en de laatste kuur hebben we deze week met goede bloedwaarden afgesloten. Inmiddels zijn we alweer enkele weken in Borne en we zijn blij om weer thuis te zijn.

Het nieuwe leven ligt voor ons, een leven met een litteken waar we als gezin mee moeten leren leven. Een leven dat langzaam weer vorm krijgt, want alles wat normaal was, is ons onbekend en moet een nieuwe plek krijgen. Maar we gaan vol vertrouwen deze toekomst tegemoet, hoe onzeker deze ook is, voor nu is hij zonnig en prachtig. En we weten dat we in deze toekomst niet alleen zijn, gezegend van boven en gezegend door allen die naast en om ons heen staan.

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken die de afgelopen maanden met ons mee hebben geleefd. Alle kaartjes, gebeden, kaarsjes, het is een warme deken die we elke keer weer hebben gevoeld. En het hartendeken is de tastbare warme deken, waar Robert nog altijd graag onder ligt. Onze dank is groot, groter dan met woorden geschreven kan worden. En we hopen velen van jullie in de nabije toekomst weer persoonlijk te mogen ontmoeten.

Hartelijke groet,
namens mijn gezin en in het
bijzonder namens onze kanjer Robert,

Gonneke van Veen

Vrijdag 1 maart Wereldgebedsdag



Welkom, God nodigt je uit!

Wat is het mooi dat op die dag overal ter wereld dezelfde liturgie wordt uitgesproken en gezongen. Dit jaar samengesteld door vrouwen in Slovenië. Ook in het Carmelitesenklooster, Carmelitesseweg 1 in Zenderen.

Aanvang 19.30 uur. We proberen om onze relatie met God en onze onderlinge relaties te herkennen door het lezen van Jezus' gelijkenis uit het evangelie van Lukas 14. Ds. Johan Meijer zal de viering leiden in samenwerking met de Katholieke Plattelandsvrouwen en de Vrouwen van Nu afd. Borne e.o.

Uit de gemeente

Mevr. H. Prigge, De Schoener 1, is weer thuis uit het ZGT te Almelo.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl

Wonder van liefde

*Het wonder van de liefde
het delen met elkaar
in eenheid eten, drinken
en Jezus, Hij staat klaar
zo wast Hij eerst hun voeten
Zijn einde dicht in zicht
al weet Hij zich verraden
toch geeft Hij zicht op licht.*

*Ze eten van de maaltijd
ze nuttigen het brood
zo gaan zij in vertrouwen
toch is de onmacht groot
het lichaam van hun Jezus
zal hangen aan een kruis
toch biedt het hen ook redding
een eeuwig vaderhuis.*

*Ze drinken uit de beker
en tonen zich bereid
weer nederig te worden
dit bloed verlost, bevrijdt
het wijst hen op genade
het is een nieuw verbond
ze mogen het aanvaarden
het maakt hen rein, gezond.*

*Wie had het kunnen denken
een allerlaatste keer
nog eenmaal samen praten
het afscheid het doet zeer
toch mogen zij vooruitzien
hen wacht een nieuwe tijd
Hij zal hen nooit vergeten
ze raken Hem niet kwijt.*

Alie Holman