



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag (1^e zondag in de 40-dagentijd)

Oude Kerk 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Viering Heilig Avondmaal.
M.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenberg.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. L. van de Berg-Hendriks, Kievitstraat 8 en naar mevr. D. Geertman, Zwenkgras 46.

Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: Dhr. B. Slettenaar.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Albert van Eldik.
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 19.00 uur: Ds. E. van Houwelingen.
Vesper.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Twentse wensambulance (diaconie) 2. Kerk.

Kerkdiensten 13 maart (Biddag voor gewas en arbeid)

Oude Kerk 19.45 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Korte dienst met aansluitend gemeente-avond.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: Voedselbank.

Kerkdiensten volgende week (17 maart, 2^e zondag in de 40-dagentijd)

Oude Kerk 10.00 uur: Ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Dijkhuis 10.00 uur: Ds. C. Borgers.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 19.00 uur: Ds. Johan Meijer.
Thomasviering.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Verlaat de gevangenis en dan
(Kerk in Actie).
2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
10 maart	Jenniek Dorgelo	Mieke Bouwman
17 maart	Andriek Horsting	Annelies van Os
24 maart	Manouk Horsting	Lianne Maatman
31 maart	Marije te Hennepe	Mieke Bouwman

Inleiding Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2019

'Een nieuw begin'

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. De bloemschiksgesties voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door het thema en de liturgische handreiking uit de liturgiegids bij deze Veertigdagentijd, uitgegeven door Kerk in Actie.

Symbolische schikking 'Een nieuw begin'

De bloemschiksgestie sluit aan bij 'Een nieuw begin'. Het thema in de liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal 8. Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

Dit zijn de uitgangspunten:

Het getal 8

Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achthoekig doopvont en of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing. In onze kerk is de sokkel van het doopvont achthoekig.

Het getal 8 in de schikking is zichtbaar doordat we 8 flessen hebben gebruikt op de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar het nieuwe begin. Voor de schikkingen op Witte donderdag en Goede Vrijdag gebruiken we 7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn gericht op het moment (de voetwassing en de kruisiging), niet op de toekomst.

Het getal 40

De vastentijd heet ook wel Veertigdagentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen.

Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land (Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Mattheüs).

De 8 flessen worden deels bekleed door rietstengels/grasstengels. Het water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers nieuw leven. De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Denk ook aan het wuivende riet langs de waterkant. De Veertigdagentijd is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en meebewegen op het getij van het liturgische jaar. Het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Vormen

De 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. Elke schikking kent een ander plaatsingsschema. De vormen zijn onder andere cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, kruis en hart.

Eerste zondag veertigdagentijd, 10 maart

Deuteronomium 5: 6-21, Lucas 4: 1-13

Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk. Direct hierna neemt Lucas een geslachtsregister op, waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Twee lijnen die hun vervolg krijgen in de verzoeking in de woestijn: solidariteit met het volk. En waarmaken dat Hij als nieuwe Adam standhoudt wanneer Hij wordt aangevochten. Jezus, een veelbelovend nieuw begin, als geliefde zoon en nieuwe Adam (liturgiegids).

In de liturgiegids wordt het accent gelegd op solidariteit; solidariteit met de mensheid en solidariteit in de familie-lijn. Beide accenten komen uit bij Adam. De naam "Adam" is ontleend aan "Adamah", een Hebreeuws woord dat "aarde; rode aarde" betekent. God vormde de mens uit het stof van de aarde.

Schikking

De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimoprانken die samen een krans van solidariteit vormen.

Meditatieve tekst

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.

Vesper

Vanavond is er een Vesper in de Oude Kerk. Aanvang: 19.00 uur. De voorganger is ds. Egbert van Houwelingen. De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman (orgel) en Rob Roordink (blokfluit).

Het thema is: Ver weg en dichtbij: Ik benvoor jou.

We lezen Deuteronomium 30: 11-14. De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken.

Jezus laat ons de andere kant zien. Hij leert ons om naar de overkant te gaan. Niet de buitenkant maar juist de binnenkant.

Niet het uiterlijk maar het innerlijk.

U bent van harte welkom!

Thomasviering op 17 maart, 19.00 uur

Op zondagavond 17 maart is er om 19.00 uur een Thomasviering in de Oude Kerk. Deze viering is eenvoudig en laagdrempelig van opzet. Belangrijk onderdeel is de zogeheten Heilige Chaos, die ongeveer 20 minuten duurt. We kunnen dan vrij rondlopen door de ruimte van de kerk en op verschillende plaatsen iets doen, zoals bijvoorbeeld: een lichtje aansteken, een voorbede opschrijven, in stilte een poosje zitten luisteren naar de pianomuziek of mediteren.

We hebben vormen gekozen die toegankelijk zijn voor alle generaties. Iedereen, jong of ouder is dus van harte welkom. Het thema van de viering is 'herinneren', gekozen bij de naam van deze zondag: Reminiscere, dat betekent: 'Gedenk toch'. We zingen een paar mooie, rakende liederen en horen een popsong, die past bij het thema. Een preek of overdenking is er niet.

Leden van de jeugdendienstcommissie en van de ontmoetingsdienstcommissie vormen samen de nieuwe Thomasvieringencommissie. Zij hebben deze viering voorbereid en zien er naar uit om deze samen met u en jullie te beleven. Na afloop is er een frisje of een kopje koffie of thee in de Potkaamp.

Mede namens de voorbereidingsgroep,
ds. Johan Meijer

Woord dat mij aanspreekt

Samen de Schriftelezingen voor de komende zondag verkennen.



Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftelezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en allerlei vragen oproepen. Graag nodig ik u/jou uit om komende dinsdagavond 12 maart naar de Potkaamp te komen. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur, en dan van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur gaan we samen kijken naar de lezingen van de volgende zondag (17 maart). De vragen en opmerkingen die aan de orde komen kan ik dan meenemen in mijn verdere preekvoorbereiding. Na de dienst op 17 maart is er na het eerste kopje koffie in de Potkaamp gelegenheid om met elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten en is in een van de bovenzaaltjes van de Potkaamp. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) van harte welkom! Voor zowel de voorbereidende avond als het nagesprek hoeft je niet op te geven. Ik noem deze activiteit: 'Woord dat mij aanspreekt'. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid. Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten!

Ds. Johan Meijer

Uitnodiging gemeenteavond

Woensdag 13 maart: Biddag voor gewas en arbeid. Een goede gewoonte is, om aansluitend aan een korte dienst, aanvang 19.45 uur, een gemeenteavond te hebben. Een mooie gelegenheid om u als gemeente bij te praten over een aantal ontwikkelingen binnen onze PGB. Maar ook om elkaar te ontmoeten.

Als onderwerpen staan op de agenda:

- Terug-/vooruitblik op een aantal onderwerpen die in de kerkenraad aan de orde zijn (geweest).
- Jaap Bargeman zal ons meer vertellen over "zijn" project.
- Informatie over de muurschilderingen.
- Plannen die er zijn met het gebouw Potkaamp.

De avond zal worden gehouden in de Oude Kerk. Voor koffie/thee zal er een speciale hoek worden vrijgemaakt. Tijdens de rondvraag zal er voldoende ruimte zijn om vragen te stellen. Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn. We kijken naar uw aanwezigheid uit!!

Namens de kerkenraad,
Martin van Zelm, voorzitter

Uitnodiging Sobere Solidariteitsmaaltijd

De 40-dagentijd is op woensdag 6 maart begonnen. Het is een tijd van bezinning en van versoering. Een tijd waarin al vele jaren de sobere solidariteitsmaaltijd wordt georganiseerd. Tijdens deze maaltijd zal brood en water worden genuttigd, maar daarnaast is er een korte liturgie en er is volop de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop is er een collecte voor de Noodopvang Dakloze Asielzoekers.

Thema: Noaberschap

Datum: Vrijdag 15 maart

Plaats: Stefanshof, Grotestraat, Borne

Tijd 18.00-19.00 uur

U bent van harte welkom.

Namens de voorbereidingsgroep van de Raad van Kerken: Rie Koetse, Zuster Josephine van Amersfoort, Albert Lennips, Truus van Otten en Dini Menheere. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dini Menheere, tel. 074-3490745.

Uit de gemeente

Mevr. Florijn, de Schoener 5, ligt in het ziekenhuis te Almelo.

Mevr. Timmerije, Grote Bavenkelsweg 25, Almelo, is weer thuis uit het ziekenhuis.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Weekagenda

Dinsdag 12 maart : Bijeenkomst PCOB, samen met KBO, met het harmonica-orkest om 14.30 uur in de Stefanshof.

Woensdag 13 maart : Ouderensoos om 14.30 uur in de Potkaamp.

Oneindig groot

*Wij zijn maar speldenprikjes in de tijd
slechts kleine stipjes in de wisseling der jaren
toch wil de God van alle eeuwigheid
zich aan elk mens persoonlijk openbaren.*

*Dit wonder is oneindig groot en diep
het duizelt mij, ik kan het niet bevatten
ik kan van Hem die aard en hemel schiep
nog niet een fractie van zijn grootheid schatten.*

*Hoe denken mensen ooit in trotse waan
op eigen macht en eer te kunnen bogen
ons leven kan alleen maar echt bestaan
omdat de Heer steeds met ontferming is bewogen.*

Ina Bos