



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Krijgt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag (2^e zondag van de 40-dagentijd)

- Oude Kerk 10.00 uur: Ds. J. Meijer.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Timmerije, Grote Bavenkelseweg 25 te Almelo.
Koffie na de dienst.
- Dijkhuis 10.00 uur: Ds. C. Borgers.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Jan Haverdings.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 19.00 uur: Ds. J. Meijer.
Thomasviering.
Pianist: Lex Griffioen.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Cor van Huizen, Snoek 30.
Koffie na de dienst.

- Collecte: 1. Verlaat de gevangenis en dan?
(Kerk in Actie).
2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (24 maart, 3^e zondag van de 40-dagentijd)

- Oude Kerk 10.00 uur: Ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
- Dijkhuis 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 19.00 uur: Marije Kooistra.
Missionaire dienst.

- Collecte: 1. Kinderen in de knel, tegengaan van kinderarbeid in India (Kerk in Actie).
2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
17 maart	Andriek Horsting	Annelies van Os
24 maart	Manouk Horsting	Lianne Maatman
31 maart	Marije te Hennepe	Mieke Bouwman
7 april	Leonie Elbertsen	Annelies van Os

Collecte: Verlaat de gevangenis.... en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland en Gevangenzorg Nederland, partnerorganisaties van Kerk in Actie, bieden hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

In een van de elf Exodushuizen worden ex-gedetineerden via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen.

Meer dan 1600 vrijwilligers werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in de gevangenis of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij zo 4000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden

Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Exodus en andere diaconale werken.
Helpt u mee?

Reminiscere – Gedenk toch – de tweede zondag van de Veertigdagentijd

VOORBEREIDING

De klokken luiden
Welkom namens de kerkenraad en aansteken van de Paaskaars
Psalm van de zondag
solo: antifoon lied 535C
allen: psalm 25: 1, 2 en 3
solo: antifoon lied 535C

Bemoediging en groet
Gezongen gebed om ontferming: lied 561

ROND HET WOORD

Gebed tot de Geest
De kinderen gaan naar de nevendienst
Thoralezing Exodus 34: 27-35
Lied 825: 1, 4 en 5
Evangelielezing Lucas 9: 28-36
Lied 545
Preek
Orgelspel

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug van de nevendienst,
We staan stil bij hun project en zingen het projectlied

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 213: 1, 2 en 3
Wegzending en zegen, beantwoord met Amen I

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen

'Een nieuw begin'

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. De bloemschiksuggesties voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door het thema en de liturgische handreiking uit de liturgiegids bij deze Veertigdagentijd, uitgegeven door Kerk in Actie.

Symbolische schikking 'Een nieuw begin'

De bloemschiksuggestie sluit aan bij 'Een nieuw begin'. Het thema in de liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal 8.

Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

Tweede zondag veertigdagentijd, 17 maart

Exodus 34: 27-35, Lucas 9: 28-36

'Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer gezegd wordt dat Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat. Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen.'

Schikking

De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22^e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Meditatieve tekst

'Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.'

Acht

verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin.

Vanavond Thomasviering om 19.00 uur

Vanavond is er om 19.00 uur een Thomasviering in de Oude Kerk. Deze viering is eenvoudig en laagdrempelig van opzet. Belangrijk onderdeel is de zogeheten Heilige Chaos, die ongeveer 20 minuten duurt. We kunnen dan vrij rondlopen door de ruimte van de kerk en op verschillende plaatsen iets doen, zoals bijvoorbeeld: een lichtje aansteken, een voorbede opschrijven, in stilte een poosje zitten luisteren naar de pianomuziek of mediteren.

We hebben vormen gekozen die toegankelijk zijn voor alle generaties. Iedereen, jong of ouder is dus van harte welkom. Het thema van de viering is 'herinneren', gekozen bij de naam van deze zondag: Reminiscere, dat betekent: 'Gedenk toch'. We zingen een paar mooie, rakende liederen en horen een popsong, die past bij het thema. Een preek of overdenking is er niet.

Leden van de jeugddienstcommissie en van de ontmoetingsdienstcommissie vormen samen de nieuwe Thomasvieringscommissie. Zij hebben deze viering voorbereid en zien er naar uit om deze samen met u en jullie te beleven. Na afloop is er een frisje of een kopje koffie of thee in de Potkaamp.

Mede namens de voorbereidingsgroep,
ds. Johan Meijer

Zondag 24 maart avonddienst in de Oude Kerk. Thema: 'Ik wil bij jou zijn'

Volgende week zondagavond vindt er een avonddienst plaats met een missionair tintje.

Het is dan de 3^e zondag van de veertigdagentijd. Wij zijn met Jezus op weg naar het Paasfeest in Jeruzalem. Op weg daar naar toe ontmoet Jezus allerlei mensen van diverse pluimage. Zo ontmoet Hij op zijn doortocht ook Zacheus. De kleine man die in de boom klom om Jezus te kunnen zien. In de dienst staat die ontmoeting tussen Jezus en Zacheus centraal.

Dus kom uit je stoel en haast je naar de Oude Kerk!

Na de dienst vindt er een nagesprek plaats waarin u gelegenheid krijgt om te reageren op de dienst en mijn aandeel daarin. U wordt ook voor dit (korte) gesprek van harte uitgenodigd.

Graag tot ziens!

Marije Kooistra

Handtekeningenactie Amnesty International Oude Kerk

China: activist en advocaat nog steeds vermist. Opgepakt vanwege kritiek op de regering

Gao Zhisheng verdween op 13 augustus 2017. Waar en waarom hij wordt vastgehouden is nog altijd niet bekend. Mogelijk pakte de autoriteiten hem op vanwege een interview dat hij gaf waarin hij kritiek uitte op de communistische partij en president Xi Jinping. Een maand later bevestigde een overheidsambtenaar dat Zhisheng in Beijing werd vastgehouden. Daarna heeft zijn familie geen nieuwe informatie meer gekregen.

Zhisheng werkte als advocaat aan zaken van Falun Gong-beoefenaars. Ook verdedigde hij mensen die ter dood waren veroordeeld. Hij werd vanwege zijn werk eerder onder huisarrest geplaatst en vastgezet in geheime detentie. Hier werd hij gemarteld.

Amnesty International roept de Chinese autoriteiten op om Gao Zhisheng onmiddellijk vrij te laten

Afscheid diaconaal en pastorale medewerkers

Op 31 maart zullen we in de dienst afscheid nemen van Riet van Doorn-van Lienden als diaconaal medewerkster en van Gerrit Slagman en Reinder Terpstra als pastorale medewerkers.

Uit de gemeente

Mevr. N. Florijn, de Schoener 5, verblijft nog in het ziekenhuis van Almelo.

Dhr. Cor van Huizen, Snoek 30, mocht na een geslaagde operatie weer thuis komen uit het ziekenhuis.

\Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pborne.nl.