



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Krijgt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag (4^e zondag van de 40-dagentijd)

Oude Kerk	10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening. Organist: Jan Braakman. Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl . De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. Zoomer, De Aak 19. Koffie na de dienst.
Dijkhuis	10.00 uur: Ds. J. Meijer. Protestants interkerkelijke dienst. Organist: Johan Smits. Koffie na de dienst.

Collecte: Vlinderkind. 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (7 april)

Oude Kerk	10.00 uur: Ds. J. Meijer. Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl . Koffie na de dienst.
Dijkhuis	10.00 uur: Ds. E. van Houwelingen. Protestants interkerkelijke dienst. Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers Borne. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
31 maart	Marije te Hennepe	Mieke Bouwman
7 april	Leonie Elbertsen	Annelies van Os
14 april	Arléne Heerkes en Annelies van Os	Belinda Middelkamp en Tiny Siertsema
21 april	Dieneke Vriesema	Lianne Maatman

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen

'Een nieuw begin'

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. De bloemschiksuggesties voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door het thema en de liturgische handreiking uit de liturgiegids bij deze Veertigdagentijd, uitgegeven door Kerk in Actie.

Symbolische schikking 'Een nieuw begin'

De bloemschiksuggestie sluit aan bij 'Een nieuw begin'. Het thema in de liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal 8. Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

Vierde zondag veertigdagentijd, 31 maart

2 Kronieken 36: 14-23, 21, Lucas 15: 11-32

'De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God. De zoon 'komt tot zichzelf', hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en Schriftgeleerden (vs.1, 2) die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren. Verheug je je over iemand die de weg naar God vindt?'

Schikking

Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De 8 flessen zijn in de achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen zijn bloesem-takken geplaatst die al bloeien. Teer groen.

Meditatieve tekst

'Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.'

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk.

Lector: Gerjanne Sierink
Koster: Immy Hortensius

Welkom en mededelingen
Aansteken van de paaskaars
Eerste lied: lied 546: 1, 3 en 4
Bemoediging en groet
Psalm 122: 1 en 2
Kyriegebed met Kyrie uit Iona
Lied 928
Kinderen verlaten de kerk
De schikking
Gebed om de Geest
Lezing: 2 Kronieken 36: 14-23
Zingen Psalm 34: 1 en 3
Lezing: Lucas 15: 11-32
Lied 896
Preek
Lied 534

Afscheid van Riet van Doorn (diaconaal medewerkster), Gerrit Slagman en Reinder Terpstra (pastorale medewerkers)

Psalm 90: 8
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Inleiding op de collecte
Inzameling van de gaven
Aandacht voor project kindernevendienst met projectlied:
refrein, couplet 4 en refrein
Slotlied: lied 977: 1, 2 en 3
Zegen met Amen

Collecte voor Vlinderkind

Vlinderkinderen hebben een huidziekte waarbij blaren ontstaan bij de minste aanraking. Linda Koehorst zal uit eigen ervaring iets aan ons hierover vertellen.

Epidermolysis Bullosa (EB) is een erfelijke, vooralsnog ongeheeselijke huidaandoening die blaren op de huid doet ontstaan. Door een defect in een van de genen die de eiwitten aanmaken die voor de hechting zorgen van de verschillende lagen waaruit een huid bestaat is die hechting verstoord. Hierdoor sluiten de verschillende huidlagen niet goed op elkaar aan. Door de wrijving tussen de 'loszittende' huidlagen ontstaan er blaren en andere beschadigingen op de huid en de slijmvliezen.

Bij gezonde mensen ontstaan deze blaren alleen na langdurige wrijving op de huid, zoals voetblaren door verkeerd zittende schoenen of een lange wandeling. Bij zware EB-patiënten ontstaan blaren al door de lichtste wrijving van alledaagse dingen. Bijvoorbeeld door douchen, kauwen, knuffelen of het dragen van kleding of schoenen. Kinderen met deze ziekte worden ook wel vlinderkinderen genoemd, aangezien hun huid zo teer is als vlindervleugels.

Voor grote farmaceutische concerns is EB 'economisch niet interessant'. Het UMCG onderzoeksteam is financieel volledig afhankelijk van Stichting Vlinderkind en dus van úw gulle giften. Doneer daarom nu en strijd mee voor een leven zonder EB!

U kunt ook rechtstreeks doneren. Maak uw bijdrage over op: NL31 INGB 0000 0067 37, Stichting Vlinderkind.

Speciale Diaconiecollecte op zondag 7 april

Volgende week zondag wordt er in plaats van voor de plaatselijke diaconie geïncollecteerd voor een speciaal diaconaal doel: namelijk de Stichting noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers. Zuster Josephine uit Hertme zal vóór de collecte iets vertellen over het werk van deze Bornse stichting.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!



Ontmoetingsbijeenkomst in St. Stephanuskerk en Stefanshof

Zondagmiddag 7 april van 15.00 – 17.00 uur

Ieder jaar krijgen onze basiscatechisanten een rondleiding door de St. Stephanuskerk en dat is iedere keer weer een succes. Van verschillende volwassen gemeenteleden hoorde ik dan ook: dat zouden wij ook wel graag eens willen. Dit is je kans!

Op zondagmiddag 7 april zal Laurens van Urk, koster van de Stephanus, ons een rondleiding van ongeveer een uur geven door de kerk. Aansluitend zijn we van harte welkom in de Stefanshof, waar pastor Ria Doornbusch ons zal vertellen over haar passie en werk. Ria is sinds oktober 2016 verbonden aan het Pastorale team van de Parochies Goede Herder, Heilige Geest en Jacobus&Johannes. Zij is een bevlogen diaconale pastor en zet met élan en vreugde projecten op, ook voor jongeren. We mogen uitzien naar een leerzame en inspirerende middag. Graag zien we uw/jouw aanmelding tegemoet. We moeten namelijk wel een beeld krijgen van de hoeveelheid deelnemers, dit in verband met de koffie en thee. Opgave graag uiterlijk vóór 1 april naar: Tiny Siertsema, tiny@siertsema.net of 06-22351722.

Hartelijke groet namens de commissie,
ds. Johan Meijer

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijd-thema: Een nieuw begin. "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente vandaag mee aan de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar naast uw naam ook nog iets persoonlijks op staat. Het feit dat er om hen gedacht wordt doet de gedetineerden goed. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Enkele teksten ter bemoediging voor op Engelstalige kaarten:

U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten.
Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten.

Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.

Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

ZWO-commissie

Wie doet er mee?

Als ouder(s) geniet je van je kroost en heb je dromen en toekomstplannen, je 'kleurt' je opvoedplaatje in. Maar na verloop van tijd merk je; de opvoeding is niet zo eenvoudig en relaxt.

En gezellig? ook lang niet altijd.

Waarom is je kind zo druk en waarom luistert het zo slecht of zeurt met zijn eten. Waarom is het zo snel boos? Wat zou je toch weer graag gezellig met elkaar aan tafel zitten en minder ruzie willen hebben in huis. Maar hoe?

Door mijn werk weet ik dat een kleine verandering in de situatie al genoeg kan zijn om in een goede sfeer weer met elkaar verder te kunnen.

In mijn werk kom ik deze lieve, drukke, ondernemende, ondeugende kinderen ook tegen. Ik ben daarom van plan om binnen onze gemeente een kring/groep op te starten voor ouders van kinderen van ± 4 jaar tot ± 12 jaar. Een groep waarin we met elkaar praten over onze kinderen, waar we elkaar tips en tricks kunnen geven over die situaties in de opvoeding waar we tegenaan lopen en om ideeën en ervaringen uit te uitwisselen. Dinsdagavond 9 april wil ik gaan starten. Deze avond is bedoeld om met elkaar naar de vorm en invulling van de avonden te zoeken. Welke ideeën en wensen zijn er? Alles staat dus nog open. Het enige dat vast staat is: de dinsdagavond.

Heb je belangstelling om mee te gaan doen, stuur dan een mailtje naar: martinevanoosten@ziggo.nl. Vermeld dan hierbij ook de namen en de leeftijden van je kinderen.

Om 19.30 uur staat de koffie/thee in de Potkaamp klaar en ik verwacht dat we rond 21.00 uur afronden.

De 2^e avond staat gepland op 7 mei.

Hartelijke groet,
Martine van Oosten

Uit de gemeente

Mevr. Nijhuis, Dijkhuis 142, verblijft in 't Woolde te Hengelo.
Mevr. Bos, Dijkhuis 329, verblijft in het Weggeler te Almelo.
Mevr. Timmerij, Groot Bavenkelsweg 25 te Almelo, verblijft in het ziekenhuis te Almelo.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel.

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

