



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag, Pasen

- Oude Kerk 9.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevr. N. Florijn, de Schoener 5, die weer thuis mocht komen.
Koffie na de dienst.
- Atrium Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer en dhr. J. Cuppen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 11.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Erik Laarman.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen naar Henk Gerrits (redactielid van Onderweg), Erve Stroomboer 87, die kortgeleden een zware operatie heeft ondergaan.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (28 april)

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
21 april:		
9.00 uur	Geen	Geen
11.00 uur	Dieneke Vriesema	Lianne Maatman
28 april	Goos Griffioen	Geen
5 mei	Els van den Berg	Geen
12 mei	Marjan Boxem	Geen

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen

'Een nieuw begin'

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. De bloemschiksuggesties voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door het thema en de liturgische handreiking uit de liturgiegids bij deze Veertigdagentijd, uitgegeven door Kerk in Actie.

Symbolische schikking 'Een nieuw begin'

De bloemschiksuggestie sluit aan bij 'Een nieuw begin'. Het thema in de liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal 8. Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

Pasen, 21 april

Jesaja 51: 9-11, Johannes 20: 1-18

'Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen herkende ze hem. Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af, maar is wel een teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept, maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus liefhad. Toen hij de doeken in het lege graf zag, 'wist' hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt, een nieuw begin.'

Schikking

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om 'zien met het hart'. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen zijn voorjaarsbloemen geplaatst.

Meditatieve tekst

'Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.'
Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.

Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, hem behoren wij toe.

Autodienst

Voor aanvraag van de autodienst voor zondag 28 april kunt u bellen met Albert Noppers, tel. 074-2662592.

Met vriendelijke groeten,
Marieke van Dijk

Schiet ze erin en bak ze bruin

Vooraankondiging jeugdactiviteit.

Wanneer: Zondag 26 mei van ca. 14.00 – ca. 19.00 uur
(info precieze tijd volgt nog).

Waar: Hilbertsweg 2, Zenderen.

Wie: Jeugd groep 7 basisonderwijs t/m 16 jaar (we delen de groepjes in naar leeftijd). Je mag een vriend of vriendin meenemen.

Wat: - Pijlgolf (www.kbt.nl/pijlgolf).
- Zelf broodjes en worstjes bakken boven een soort grote vuurkorf.
- Voor, tijdens en na het eten is er nog tijd voor frisbee, kub, ballonnenspel, of gewoon even lekker hangen.

Opgeven: Uiterlijk 20 mei moet je weten of je deze geweldige activiteit gaat bijwonen.
Eerder aanmelden graag, dan weten we of het door kan gaan. Bij Gretha, tel. 06-40947017.

Organisatie: Reinald, Mark, Belinda, Cindy en Gretha

1 juni ontmoetingsdag

Op zaterdag 1 juni is er weer een ontmoetingsdag voor 25- tot 50-jarigen. We blijven dit jaar dicht bij huis, op twee verschillende locaties die op loopafstand (minder dan 5 minu-ten) van elkaar liggen. 's Middags is er een programma met diverse activiteiten en 's avonds eten we samen. Het eten wordt volledig verzorgd, je hoeft dus niets mee te nemen. Ook na het eten is er nog ruim de tijd om onder het genot van een drankje na te praten en elkaar te ontmoeten. De kosten voor deze dag zijn € 15. Als je alleen 's middags, of juist alleen vanaf het eten aanwezig kunt zijn, dan is dat ook mogelijk. Geef dit even aan bij je aanmelding. De prijs per dagdeel is € 7,50. Kom je ook? Meld je aan via ontmoetingsdag@outlook.com.

Liesbeth van Balen, Simone Noppers en Annelies van Os

Taizéreis Losser



Herfstreis naar Taizé

Vanuit de Protestantse Gemeente Losser zal dit jaar opnieuw een herfstreis naar het Franse Taizé worden georganiseerd. De reis is bedoeld voor jongeren uit Twente die tussen de 15 en 30 jaar zijn.

Wat is Taizé?

Taizé is een klein dorpje op een heuvel in de Franse Bourgogne. In de Tweede Wereldoorlog is in dit dorp een oecumenische broedergemeenschap gesticht door Roger Schutz. Vanaf de jaren '60 bezochten steeds meer jonge mensen de gemeenschap en sloten meer jonge broeders zich bij de gemeenschap aan. Inmiddels is de gemeenschap van Taizé uitgegroeid tot een belangrijke plek van ontmoeting tussen met name jongeren uit alle werelddelen. Voor meer informatie: www.taize.fr.

Door wie?

De reis wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Losser.

Voor wie?

De reis wordt in principe georganiseerd voor jongeren van 15 t/m 29 jaar. Ben je onder de 18, dan heb je toestemming van je ouders nodig om mee te mogen gaan. Voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar is er een speciaal jongerenprogramma. Ben je boven de 30, dan kunnen we niet garanderen dat je meekunt. Dit is afhankelijk van het toelatingsbeleid van de broeders in Taizé.

Wanneer?

Van zondag 20 oktober t/m zondag 27 oktober 2019 (de herfstvakantie voor Noord en Oost Nederland).

Hoe reizen we?

In kleine busjes met ervaren chauffeurs.

Wat kost het?

Ongeveer € 200 voor reis en verblijf.

Vragen?

Neem gerust contact op met Anne Lamers (aanmeldingen en secretariaat) annelamers89@gmail.com, tel. 06-36220274.

Wil jij mee?

Heb je interesse in de reis, meld je dan vóór 31 juli, bij genoeg geïnteresseerden gaan wij de reis organiseren.

Aanmelden

De definitieve aanmelding is vóór 1 september bij Anne Lamers. Haar contactgegevens staan hierboven vermeld. Wanneer je je definitief aanmeldt, ga je akkoord met een bijdrage in de vervoerskosten, ook als daarna blijkt dat je onverhoopt niet mee kunt.

Dit willen we graag van je weten:

Naam
Adres/Postcode/Woonplaats
E-mail/Telefoonnummer
Geboortedatum
Al eerder in Taizé geweest?

Namens de organisatie,
Ds. Hennie Marsman, Anne Lamers,
Harold en Heleen Vriesema

Uit de gemeente

Mevr. Baukje Houkamp, Clematishof 54, is opgenomen in het ZGT-ziekenhuis te Almelo. Haar postadres is: afdeling 4, Oost (COP) kamer 437, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo. Eventueel bezoek alleen in overleg met haar man, Arie Gootjes.

Dhr. Ter Hennepe, Gé van Rielstraat 11, is opgenomen in het ZGT te Almelo.

Mevr. Ter Hennepe, Gé van Rielstraat 11, is tijdelijk opgenomen in de Herinckhave te Hengelo.

Mevr. Timmerije, Grote Bavenkelseweg 25, verblijft nog in het ZGT te Almelo.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

: