



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerslosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Jan Haverdings.
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. R. Wisman-Haakmeester, Gentiaan 28.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Wereldvluchtelingendag (Kerk in Actie).
2. Kerk

Kerkdiensten volgende week (30 juni)

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
23 juni	Arlène Heerkes	Geen
30 juni	Annelies van Os	Geen
7 juli	Andrieke Horsting	Geen
14 juli	Andrieke Horsting	Geen

Collecteren iets voor jou?!

Vanaf het nieuwe jaar 2020 zoeken we 2 á 3 gemeenteleden die volgens rooster willen collecteren tijdens de diensten in de Oude kerk en in de Dijkhuiskapel. De onderbezetting van de diakenen en het vertrek van één van de vier collectanten, maken dat het rooster van collecteren in beide kerken niet meer rondkomt.

Het gaat om de volgende taken:

- 3 x per kwartaal word je ingeroosterd voor één van beide diensten.
- Samen met de ouderling van dienst collecteren tijdens de kerkdienst.
- Na afloop van de dienst het tellen van het geld.
- De opbrengst afgeven bij het Kerkelijk bureau op de dinsdagavond.

We vinden het belangrijk dat voor alle gemeenteleden duidelijk is dat jij collectant bent en dus verantwoordelijk bent voor het collecteren en de afwikkeling ervan. Daarom zul je tijdens de bevestigingsdienst in januari 2020 voorgesteld worden aan de gemeente als collectant. Uiteraard word je goed ingewerkt door een diaken en kun je altijd op één van hen terugvallen.

Wanneer je het leuk vindt, laat het ons weten; persoonlijk, telefonisch of door te mailen naar b.v. het mailadres van de diaconie: diaconie@pgborne.nl.

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk

Koster: Marianne Schipper
Lector: Gerjanne Sierink

Welkom en mededelingen
Aansteken van de paaskaars
Eerste lied: lied 283: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Psalm 84: 1 en 2
Kyriegebed met Kyrie uit Iona
Loflied: psalm 149: 1, 2 en 3
Gebed om de Geest
Lezing: Jesaja 65: 1-9
Lied 944
Lezing: Lucas 8: 26-39
Lied 828
Preek
Lied 612
Afkondiging overlijden met lied 961
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 981
Zegenbede met Amen

Citytrip

De reis van je leven



Op 7 juli zal in de Oude Kerk (10.00 uur) de jaarlijkse overstapdienst plaatsvinden. Vijf kinderen uit groep 8 van de basisschool maken de overstap naar het voortgezet onderwijs en daarmee ook van de kindernevendienst naar andere activiteiten van ons jeugdwerk. Deze dienst is een gezinsdienst, dat wil zeggen dat het een laagdrempelige viering is en dat kinderen tot en met groep 7 in de kerk blijven, maar er is tijdens de preek wel een eigen creatieve activiteit onder de toren. In deze dienst zal ook Marije Kooistra afscheid nemen van onze gemeente. Een aantal jaren was zij stagiaire, later leidde zij de werkgroep Omzien en Pastoraat. Nu ze is afgestudeerd gaat ook zij een nieuwe stap zetten: ze wordt jeugdwerker in de Protestantse Gemeente van Hengelo. Het belooft een verrassende, eigentijdse dienst te worden, waar wij ons met veel plezier op voorbereiden, ook samen met de overstapkinderen. We zorgen voor een compleet uitgewerkt liturgieboekje. Voorganger is ds. Johan Meijer. Het thema zie je op de afbeelding: "Citytrip. De reis van je leven", dat we afgeleid hebben van de schriftlezing uit Lucas 10: 1-20. Wees allen van harte welkom om deze dienst mee te vieren!

Jaarrekening 2018

De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente te Borne is besproken in de kerkenraadsvergadering van 23 mei 2019. De kerkenraad is voornemens deze jaarrekening goed te keuren in de vergadering van 27 juni nadat deze ter inzage heeft gelegen.

Een samenvatting van de rekening 2018 en de begroting 2019 zijn terug te vinden op onze website www.pgborne.nl.

De relevante stukken liggen van 17 tot 27 juni 2019 ter inzage bij de penningmeester. Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u te bellen naar tel. 074-2666091 of te mailen naar penningmeester-cvk@pgborne.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Willem-Jan Scheper, penningmeester

Jaarrekening 2018 diaconie

De jaarrekening 2018 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Borne ligt ter controle bij de controlecommissie. Voordat deze jaarrekening door de controlecommissie en kerkenraad op 27 juni kan worden goedgekeurd, krijgt de gemeente de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien en hierover vragen te stellen. U krijgt deze mogelijkheid op donderdag 27 juni tussen 19.00 en 19.30 uur. Uiteraard kunt u vooraf de jaarrekening inzien door een afspraak te maken met de penningmeester van de diaconie, mevr. Dineke Vriesema. U kunt haar hiervoor mailen, dinekevriesema@hotmail.com of bellen, tel. 074-2667407.

Uit de gemeente

Mevr. B. Houkamp verblijft nog in het ziekenhuis van Almelo.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Vrienden

*Vrienden, heb je voor het leven.
Vrienden, maak je met elkaar.
Vrienden, die je alles geven.
Vrienden, die staan voor je klaar.*

*Vriendschap, is er om te geven.
Vriendschap, geeft je leven kleur.
Vriendschap, duurt je hele leven.
Vriendschap, dat wordt nooit een sleur.*

*Vriendschap, is wat God wil geven.
Vriendschap, heel je leven lang.
Vriendschap, liefde en Zijn zegen.
Vriendschap, als kus op je wang.*

*Vrienden, heb je voor het leven.
Vrienden, blijven bij je staan.
Vrienden, zijn door God gegeven.
Vriendschap, die niet zal vergaan.*

*Wees dus zuinig op je vrienden.
Koester ze als grootste schat.
Geef aan hen wat zij verdienen,
want dan ontvang ook jij dat.*

Danielle Buurman