



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

- Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar.
Protestants interkerkelijke dienst in de
Twentse Sproake.
Organist: Albert van Eldik.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de ge-
meente naar fam. Jacobs, Oude Alme-
loseweg 82.
Koffie na de dienst.

- Collecte: 1. Wereldvluchtelingendag (Kerk in Actie).
2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (18 augustus)

- Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

- Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
11 augustus	Annelies van Os	Geen
18 augustus	Leonie Elbertsen	Geen
25 augustus	Arlène Heerkes	Geen
1 september	Margriet Boerma	Mieke Bouwman

Openingstijden Drukkerij Knoef

Tijdens de vakantieperiode van 29 juli tot en met 16 augustus is Drukkerij Knoef alleen 's morgens geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Autodienst

De autodienst wordt deze zomer vanaf 3 augustus tot en met 17 augustus geregeld door Albert Noppers, tel. 2662592.

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk

Koster: Gerard Adams
Lector: Marjan Adams

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen
Aansteken van de paaskaars
Eerste lied: psalm 121: 2 en 3
Bemoediging en groet
Lied 214: 1, 2, 3 en 4
Kyriegebed met Kyrie uit Iona
Loflied: lied 146a: 1, 2 en 3
Gebed om de Geest
Lezing: Jesaja 65: 17-25
Lied 772
Lezing: Lucas 12: 32-40
Lied 751: 1, 2 en 3
Preek
Lied 653

Nodiging
Vredegroet
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Voorbeden
Stil gebed

Tafelgebed:

v: De Heer zij met u
a: EN MET UW GEEST
v: Verheft uw harten.
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
a: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

Vervolg tafelgebed

Lied 985

Vervolg tafelgebed

Lied 403a (eerste 2 regels)

Vervolg tafelgebed

Onze Vader

Delen van brood en wijn

Gebed na de maaltijd

Slotlied: lied 675

Zegen met Amen 2

Woord dat mij aanspreekt

Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag verkennen.

Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en allerlei vragen oproepen. Graag nodig ik u/jou uit om op dinsdagmiddag 13 augustus naar de Potkaamp te komen.



Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur gaan we samen kijken naar de lezingen van de volgende zondag (18 augustus) en de vragen en opmerkingen die aan de orde komen kan ik dan meenemen in mijn verdere preekvoorbereiding. Na de dienst op 18 augustus is er na het eerste kopje koffie in de Potkaamp gelegenheid om met elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten en is in een van de bovenzaaltjes van de Potkaamp. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) van harte welkom!

Voor zowel de voorbereidende avond als het nagesprek hoeft je je niet op te geven. Ik noem deze activiteit: 'Woord dat mij aanspreekt'. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid. Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten! In het nieuwe seizoen zal deze activiteit ook een aantal keren plaatsvinden en wel op dinsdagmiddagen.

Oogstdankviering "Lof oogsten"



Oecumenische viering bij het begin van de Melbuul'ndagen 2019

Op woensdagavond 21 augustus om 19.30 uur is er aan het begin van de Melbuul'ndagen de jaarlijkse oogstdankviering in de St. Stephanuskerk. Voorgangers zijn pastor Annet Zoet, ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer. Muzikale medewerking wordt verleend door Louis ten Vregelaar (piano en orgel) en het bekende Bornse gitaarduo Double6 (Paul Homan en Rudi Oude Vrielink). Als thema kozen we 'Lof oogsten', ontstaan toen één van de voorgangers een witlofsalade stond te maken. Witlofkwekers leven van het oogsten van de lof.

En wij allen eten er van, voor zover we deze groente lusten. Lof oogsten is ook een uitdrukking die hoort bij waardering voor een prestatie, een compliment dat je iemand geeft, een dankjewel voor arbeid en inspanning. En als wij een oogstdankviering in de kerk houden mag de Eeuwige onze lof oogsten, met een mooi loflied en een dankbaar gebed. We zien uit naar een verrassende viering, die we laagdrempelig houden en we hopen dat die velen, jongeren en ouderen mag inspireren. Met het oog op mensen die overdag werken, hebben we gekozen voor het aanvangstijdstip half acht.

Na de viering, die tevens de officiële opening is van de Melbuul'ndagen, is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten op het plein van de StefansHof. Wees allen van harte welkom!

De folklorecommissie van de Melbuul'ndagen en de Raad van Kerken Borne Hertme Zenderen

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Blijde zomertijd

De zomer is in aantocht, de vakantie staat voor de deur, we gaan naar buitenlanden, belanden op het zand van warme stranden, de tijd weer voor ontspannende expansie.

We dansen de sirtaki op excursie, we drinken chianti, laten bruin ons branden, vereeuw'gen bergmeren en heuvellanden en koest'ren souvenirs voor de impressie.

Seizoen van held're hemels blank en blauw, van bezigheden buiten meer dan binnen, ontdekken, trekken, reeds voor dag en dauw.

Gods gulle zomerzon maakt blij van binnen, Zijn gouden schijn verdrijvend luchten grauw, wie niét zou met plezier de dag beginnen ?

Priscilla Laneuze