



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. Snier.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Johan Smits.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevr. C. Bakker-Arwert, Europastraat 83, die tijdelijk verblijft in het Meulenbelt te Almelo.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (8 september)

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. Van Houwelingen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 10.00 uur: ds. H. Wachtmeester.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer
Vesper
Organist: Jan Braakman
Cello: Manfred Skoreng.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Ouderenwerk. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
1 september	Margriet Boerma	Mieke Bouwman
8 september	Annelies van Os	Geen
15 september	Jenniek Dorgelo en Miranda Hanskamp	Annelies van Os en Heidi Boersma
22 september	Manouk Horsting	Geen

Taizéviering in de Oude Kerk op 7 september



Op zaterdagavond 7 september zal er om 19.00 uur een Taizéviering plaatsvinden in de Oude Kerk. Deze viering zal qua vorm en duur (ongeveer drie kwartier) sterk lijken op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in

Frankrijk de gebedsvieringen vormgeeft. Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. Uiteraard zal er veel gezongen worden.

Om alles goed te kunnen volgen en om goed mee te kunnen zingen is de complete orde van dienst, inclusief muzieknoten beschikbaar op papier. De viering is voorbereid door mensen uit Losser en Borne en iedereen is van harte welkom om deze bij te wonen! Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Potkaamp, naast de kerk, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Met een hartelijke groet van de organisatie:
Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers,
Hennie Marsman en Johan Meijer.

Liturgie dienst in de Oude Kerk

Vorbereiding

Orgelspel voor de dienst
Welkom en aansteken van de Paaskaars
Intochtslied 210: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Kyrie en Gloria: lied 299J

Rond het woord

Gebed tot de Geest
Lied 'Over Licht'
De kinderen gaan naar de nevendienst
Profetenlezing: Deuteronomium 24: 17-22
Lied: psalm 146: 1, 4 en 5
Evangeliëlezing: Lucas 14: 1 en 7-14
Lied 991: 1A, 2V, 3M, 4A, 5V, 6M, 7V, 8A
Preek
Instrumentale muziek

Rond de gebeden en gaven

Afkondiging van overlijden en lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
De kinderen van oppas- en nevendienst komen binnen

Zending en zegen

Slotlied 425
Zegen, beantwoord met Amen II

Over licht

tekst: Johan Meijer
muziek: Jan Haverdings

O - ver licht heeft God het eerst ge - spro - ken en Hij
Woord voor woord ge - we - ven tot ver - ha - len die wij
Zie het licht en hoor de goe - de woor - den zet je

3 heeft het voor ons aan - ge - sto - ken als be - gin van on - ze tijd.
ho - ren en die wij ver - ta - len, naar de taal van on - ze tijd.
o - gen o - pen, spits je o - ren, God spreekt in jouw ei - gen tijd.

Haakochtend

Woensdag 4 september is er weer een haakochtend voor Hartendekens. Iedereen die zin heeft om te haken is welkom tussen 09.30 en 12.00 uur in de Potkaamp.

Met vriendelijke groeten,
Alice Ritsema

Zangmiddag Dijkhuis

Op woensdag 4 september is er weer een zangmiddag in de kapel van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan een uurtje samen zingen. Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee drinken en gezellig met elkaar praten. We hopen, dat u allen komt en dat het een fijne mag worden. Hebt u vragen dan kunt contact opnemen met Alie Gierveld, tel. 2665443.

Startzondag veiling!

De startzondag komt steeds dichterbij. Na de dienst van 15 september organiseren we een ludieke veiling voor de restauratie van de Oude Kerk. We kunnen nog zulke leuke plannen bedenken, ons mega inzetten, maar zonder enthousiast publiek, fanatieke bieders en talentvolle gemeenteleden kunnen we niets! De eerste veilingstukken zijn inmiddels binnen. Bijzondere, waardevolle en leuke items. Wij hebben er nu al zin in.

E-mailadres voor reacties en voor aanmelding van veilingstukken (wordt gewaardeerd, scheelt ons nagelbijten): ge.anita.meijer@wxs.nl.

De veilingstukken kunnen naar de Potkaamp gebracht worden op zaterdagmorgen 14 september, tussen 10.00 en 12.00 uur. Bederfelijke waar graag op de dag zelf inbrengen.

De veilingorganisatie,
Anita Meijer, Ellen Klasens en Tiny Siertsema

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Je bent geliefd

*Al doen de mensen je verdriet,
word je door anderen gegriefd:
Je bent geliefd!*

*Met al je schuld, je handicaps,
met al je fouten, inclusief:
Je bent geliefd!*

*Al wijst de wereld je ook af;
zie je jezelf zó negatief:
Je bent geliefd!*

*De aardse liefde is beperkt
als 't leven, dat slechts éven is.
Maar Gods volmaakte liefdewerk,
is ééuwige belevenis!*

*Je bent geliefd,
zoals de vader zijn verloren zoon
ontving met vreugde en met eerbetoon,*

*zo staat ook God met open armen klaar,
wanneer Hij zijn geliefde kind ontwaart:
Kom maar weer thuis, mijn kind, je hoort bij Mij.
Dan is je eenzaamheid voorgoed voorbij!*

En weet, al wórd je soms gegriefd:

Je bent geliefd!

Jelly Verwaal