



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Johan Smits.
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 10.00 uur: J. Meijer.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkoproep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. I. Zoomer, Cuba 10.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Vredeswerk (Kerk in Actie). 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (29 september)

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Te beluisteren en te bekijken via kerkoproep.nl.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
22 september	Manouk Horsting	Geen
29 september	Leonie Elbertsen	Geen
6 oktober	Arlène Heerkes	Maria Straatsma
13 oktober	Liesbeth van Balen	Geen

Handtekeningenactie Amnesty International

De 36-jarige aardrijkskundeleraar Scott Warren woont in de Amerikaanse staat Arizona. Op 17 januari 2018 sloegen agenten van de Amerikaanse grenspatrouille hem in de boeien en namen hem mee. Zijn misdad? Hij deelde onder meer water uit aan migranten die via de woestijn de VS binnen willen.

Scott Warren werd aangeklaagd voor het bieden van humanitaire hulp aan twee mensen zonder papieren. Zijn rechtszaak eindigde afgelopen juni zonder uitspraak, omdat de jury verdeeld was. Maar de aanklager besloot hem opnieuw te vervolgen. Warrens nieuwe rechtszaak begint op 12 november. Hij kan een celstraf van tien jaar krijgen.

Scott werkt als vrijwilliger voor de organisatie No Mas Muertas (Geen Doden Meer). Op de ochtend van zijn arrestatie had No Mas Muertas juist een rapport gepubliceerd, compleet met videobewijs, over de betrokkenheid van de grenspatrouille bij het weggooien van duizenden

liters water voor migranten in de woestijn. De video ging al snel viral.

De autoriteiten proberen mensenrechtenverdedigers en anderen die hulpverleners aan de grens te ontmoedigen om hun werk uit te voeren door hen te intimideren en te vervolgen.

Amnesty International roept de autoriteiten van de Verenigde Staten op alle aanklachten tegen Scott Warren onmiddellijk in te trekken.

Liturgie Oude Kerk

Vorbereiding

Orgelspel voor de dienst
Welkom en aansteken van de Paaskaars
Intochtslied psalm 84: 1, 5 en 6
Bemoediging en groet
Gezongen verootmoedigingsgebed: lied 859: 1, 2 en 3
Lezing van de Tien Woorden
Lied 859: 4

Rond het Woord

Gebed tot de Geest
Profetenlezing: Amos 8: 4-7
Lied 1008
Evangelielezing: Lucas 16: 1-17
Lied 1001
Preek
Instrumentale muziek

Rond de gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zending en zegen

Slotlied 974: 1, 2 en 5
Zegen, beantwoord met Amen II

Ludieke startzondagveiling groot succes!



Op zondag 15 september werd er na de Startzondagsdienst een ludieke veiling gehouden. Na het koffiedrinken met krentewegge, gesponsord door bakker Koehorst, in de Potkaamp, die stampvol was, begon veilingmeester Ellen Klasens de stukken te veilen.

Veelal ludiek, maar ook mooie en ontroerende stukken waar een heel verhaal achter zit met grote emotionele waarde. Na een wat rustig begin kreeg men de smaak te

pakken en werd er met vlagen bloedserieus en fanatiek geboden. Het was mooi en vaak hilarisch om te zien hoe blij men was als er een geliefd stuk 'binnengehaald' werd. Ook werden er diensten aangeboden zoals de mogelijkheid om ruitenwissers van je auto te laten verwisselen, een taart laten bakken, uit eten gaan, bloemstukken op laten maken of voor een zacht prijsje een winterschilder inhuren die je plafonds gaat sausen. Het was een fantastische afsluiting van de Startzondag. De opbrengst bedraagt op dit moment ongeveer € 1700.

Met dank aan de veilingcommissie.

Vredesbijeekomst in Borne

Van 21 tot en met 29 september wordt door de landelijke organisatie "Pax" de jaarlijkse Vredesweek gehouden. In tijden dat Amerika praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: "Vrede verbindt over grenzen".

Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in deze Vredesweek door de Raad van Kerken Borne e.o. op woensdag 25 september een vredesactiviteit georganiseerd. Deze activiteit begint om 19.00 uur met een viering in het Dijkhuis waarin voorgaan ds. Carla Borgers, ds. Johan Meijer en de heer Jan Cuppen van de Raad van Kerken. Muzikale ondersteuning wordt verleend door de brassband St. Gregorius Hertme en Jos Beunders aan de vleugel. Daarna wandelen we samen met de band naar de Vredesboom bij de Oude Kerk waar een korte afsluitende bijeenkomst plaatsvindt.

De lokale Raad van Kerken nodigt iedereen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze vredesactiviteit. Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de viering maar wel aan de vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze start omstreeks 19.30 uur bij de ingang van het Dijkhuis en loopt via de Bekenhorst en langs het Rode Kruis-gebouw naar de vredesboom achter de Oude Kerk.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Bezoek Lieske Faber Oude Kerk

Voor Lieske Faber ben ik op zoek naar 2 à 3 nieuwe mensen die met haar 2x per jaar de kerkdienst in de Oude Kerk bezoeken. Interesse of vragen? Bel naar 0742661963 of mail naar mvdijkmetz@hotmail.com

Marieke van Dijk

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Weekagenda

Woensdag 25 september : Ouderensoos om 14.30 uur in de Potkaamp.

Verantwoordelijkheid

*Zonlicht en wat milde regen
vallen uit de hemel neer.
Voelen voor ons als een zegen
van de allerhoogste Heer.
Groei en bloei voor al wat leeft.
Voor iemand die er oog voor heeft.*

*Soms te veel van al het goede;
overstroming of te warm.
En wat men al wel vermoedde;
Veel te rijk of veel te arm.
Hoe verdelen wij Gods gaven
waaraan ieder aan kan laven?*

*God gaf ons de mooie aarde.
Het was goed, in evenwicht.
Wilde dat de mens bewaarde,
gaf ons deze milde plicht.
'Heer, zie onze onmacht aan,
waar is het toch fout gegaan?'*

*O wij mensen die verkwisten
al de rijkdom die God bood.
Deden of we echt niet wisten,
zie de aarde komt in nood.
'Heer wil ons het goede tonen,
leer ons verantwoordelijk wonen.'*

Diny Beijersbergen-Groot