



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Joop Hollander.
Koffie na de dienst.

Kulturhus 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v.
Erik Laarman.
Organist: Albert van Eldik.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. M. Boerma, Van Bemmelstraat 35.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Kerkomroep (diaconie). 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (3 november)

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit Almelo.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.

Kulturhus 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Oogstdienst m.m.v. gemeenteleden uit het buitengebied.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Voedselbank (diaconie). 2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
27 oktober	Jenniek Dorgelo	Geen
3 november	Andriek Horsting	Carla Elzinga
10 november	Manouk Horsting	Geen
17 november	Leonie Elbertsen	Ingrid en Alice

Voedselbank - Oogstdienst - 3 november

De oogstdienst staat in het teken van dankbaarheid voor alles wat de aarde in het afgelopen jaar heeft voortgebracht. We kunnen dit tastbaar maken door houdbare levensmiddelen in de dienst van 3 november mee te nemen. Net als vorige week worden er vandaag briefjes uitgedeeld met levensmiddelen welke u kunt kopen. Het is de bedoeling dat u deze levensmiddelen op **zondag 3 november** meebrengt. De Voedselbank, een 'bank' die onze aandacht vraagt, waar wij omzien naar elkaar. Doet u ook mee?

Hartelijk dank
Els van den Berg

Liturgie voor de eredienst in het Kulturhus

Koster: Immy Hortensius
Lector: Lenze Vondeling

Welkom en mededelingen
Noemen van het licht
Eerste lied: psalm 78: 1 en 2
Bemoediging en groet
Koor zingt 'Thy will be done'

Vertaling: Uw oog is gericht op de mus en, Heer, ik weet dat u waakt over mij. Nu sta ik op een kruispunt, ik ben niet de perfecte getuige die ik zou moeten zijn. Ik heb hulp nodig, Heer, maar wat kan ik zeggen. U bent de enige, hoor mijn gebed: laat uw wil gedaan worden.

Kyriegebed met lied 301j

Loflied: psalm 149: 1 en 2

Koor zingt: 'Adoramus te'

Vertaling: Wij aanbidden U, Christus, wij zegenen U. Heer, ontferm u over ons. Wij prijzen U, Heer

Gebed om de Geest

Lezing: Jeremia 14: 7-10

Psalm 80: 1 en 2

Lezing: Lucas 18: 9-14

Lied 944

Preek

Lied 885, koor zingt couplet 1, allen zingen daarna couplet 1 en 2

Koor zingt: Nearer my God to Thee

Vertaling: Nader mij God tot U, U naderbij. Zij ook de weg daartoe een kruis voor mij. Zo leidt mij iedere stap dichterbij naar de hemel en alles wat U me stuurt is in genade gegeven. Engelen nodigen me. Of op vreugdevolle vleugels breekt de hemel open. Zon, maan en sterren zijn vergeten en ik ga naar boven.

Dan zal mijn lied zijn: nader tot U.

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied: lied 767: 1, 2 en 3

Zegen met Amen 2

Ontmoetingsbijeenkomst rond het jaarthema 'Inkeer'

Evenals vorige jaren organiseren wij in het najaar een ontmoetingsbijeenkomst in de kapel van het Dijkhuis rond het jaarthema van de gemeente. Het thema is 'Inkeer' en dat verkennen we samen.

Op dinsdagmiddag 29 oktober is er een bijeenkomst in de kapel van het Dijkhuis. We zullen samen zijn van 15.00 tot 16.30 uur. Voor deze bijeenkomst graag opgave aan: Alie Gierveld: aliegerveld.veldman@gmail.com

Feestdagengeschenk: erepenning

Als gemeente geven we een gedenkpenning uit om geld te werven voor de kosten van de restauratie van de Oude Kerk. Deze muntvormige gedenkpenning is een collectors item en wordt in een beperkte oplage uitgegeven. Op de ene zijde staat een afbeelding opgebouwd uit 3 ramen met 3 gewelfbogen steunend op de kraagstenen. Daar tussendoor de boom van Jesse, zoals die als muurschildering in de Oude Kerk te zien is. Om de restauratie te benadrukken staat er ook een schilderspalet met penseel op. Op de andere zijde treffen we de Oude Kerk afgebeeld met daarin aangebracht hoe het voorgaande kerkje er zeer waarschijnlijk zou hebben uitgezien. Dit om aan te geven dat de Oude Kerk over een bestaand kerkje is gebouwd.

Meer informatie over de penning, kosten en voorintekening, zie www.pgborne.nl/penning.

Uit de gemeente

Mevr. M. Boerma, Van Bemmelstraat 35, is na een ziekenhuisopname weer thuis.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Mist in je leven

*Soms is het mistig in je leven,
't zonlicht komt er niet doorheen.
Heel geen vreugde in 't beleven,
lang geleden dat de zon eens scheen.
In de stilte van de dagen
zoek je naar wat evenwicht.
Blijf je in het hart steeds vragen:
'Wanneer zie ik weer wat licht?'*

*Ik ken de pijn, de vele vragen,
hoop maar dat het beter wordt.
'k zou je verder willen dragen,
maar mijn armen zijn te kort.
Ik ken je eenzaamheid, je hopen,
zoekend naar het licht, de dag.
Iemand die eens bij je aan komt lopen,
je zal begroeten met een lach.*

*Ik bid: "Heer laat de zon weer komen,
zie de mens met droef gezicht.
Zodat de vreugde weer zal stromen
voor het nieuwe open evenwicht.
Leid de weg naar licht en leven
van de mens in de verlatenheid.
Uw zonlicht kan weer bloei gaan geven
in een eenzame en aardse strijd.*

*'Heer wil in de mens verschijnen
die een ander ziet in eenzaamheid.
De mist zal dan voorgoed verdwijnen
in de moeilijke en aardse strijd.'*

Diny Beijersbergen-Groot