



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar [zondagsbrief@pgborne.nl](mailto:zondagsbrief@pgborne.nl) of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op [pgborne.nl](http://pgborne.nl) onder "Actueel".

## Kerkdiensten vandaag

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer.  
Protestants interkerkelijke dienst.  
Viering Heilig Avondmaal.  
Organist: Albert van Eldik.  
Koffie na de dienst.
- Kulturhus 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.  
ZWO-dienst.  
Organist: Jan Braakman.  
Koffie na de dienst.  
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. B. Houkamp, Clemtishof 5.
- Kulturhus 19.00 uur: Laurens van Urk.  
Vesper.  
Muziek: Albert van Eldik (orgel) en het blokfluit Ensemble Hengelo.

Collecte: Project 'Save' van Kerk in Actie, tegen kinderarbeid in de textielindustrie in India.

## Kerkdiensten volgende week (17 november)

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers.  
Protestants interkerkelijke dienst.  
Koffie na de dienst.
- St. Stefanus-kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer en ds. G.J.A. Veening.  
Gedachtenisdienst m.m.v. de Stefanus-cantorij o.l.v. Heleen Steenberg.  
Te beluisteren en te bekijken via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl).  
Koffie na de dienst.
- Kulturhus 19.00 uur: ds. J. Meijer.  
Thomasviering.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

## Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
10 november	Manouk Horsting	Geen
17 november	Leonie Elbertsen	Ingrid en Alice
24 november	Geen	Geen
1 december	Annelies van Os	Lianne Maatman

## Liturgie voor de ZWO-dienst in het Kulturhus

Kosters: Antje Braaksma en Immy Hortensius  
Lector: Martine van Oosten  
Verdere medewerking van Carla Middag

Welkom en mededelingen  
Noemen van het licht  
Eerste lied: psalm 103: 1 en 2  
Bemoediging en groet  
Lied 282: 1 en 2  
Kyriegebed met het Kyrie uit Iona  
Glorialied: lied 216  
Inleidende woorden  
Gebed om de Geest  
Lezing: Jesaja 1: 18-26  
Lied 447  
Lezing: Lucas 19: 41-48  
Lied 187

Preek  
Lied 834  
Dankgebed  
Voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader  
Inzameling van de gaven  
Slotlied: Breng ons daar.  
Tekst:  
Breng ons daar waar mensen leven, wachtend op een woord van hoop.  
Doe ons delen, doe ons geven, in uw Geest zijn wij gedoopt.  
Laat uw Naam ons leven worden, rode draad in ons bestaan,  
ankervast vandaag en morgen, kracht en moed om door te gaan.

Breng ons daar waar mensen wonen, geef hen bij elkaar een thuis,  
waar ze liefde mogen tonen, samen delen last en kruis.  
Breng ons daar waar in de stilte, brood gebroken wordt, gedeeld,  
waar uw Geest door alle kilte, breekt en zalft en harten deelt.

(Tekst is van Jan Opbergen, de melodie is van 'uren, dagen maanden, jaren')

Zegen met Amen 2

## ZWO najaarszendingsactie

De ZWO-groep heet u van harte welkom in deze dienst. In deze dienst staat onze jaarlijkse najaarszendingsactie centraal. Elk jaar is het fijn om te ervaren dat zoveel

gemeenteleden deze actie een warm hart toedragen. Zo kijken we als gemeente over landgrenzen heen en dragen we ons steentje bij.

In de dienst wordt de totale opbrengst van de Najaarszendingensactie bekend gemaakt. De opbrengst wordt verdeeld over 5 projecten. Het project Save van Kerk in Actie in India en de 4 projecten van onze gemeenteleden. Zij ontvangen, dankzij zij uw gift, een extra ondersteuning: Stichting Shoma in Tanzania, Stichting naar school in Haïti, kindertehuis Hanukkah in Ghana en Schoolgeld voor de kinderen van Mawa in Malawi zijn hier heel erg blij mee.

De collecte van vandaag is voor het Kerk in Actieproject 'Save', tegen de kinderarbeid in de textielindustrie in India.

### **Vesper**

Vanavond is er 19.00 uur een vesper in de zaal van het Kulturhus. De voorganger is Laurens van Urk.

De muziek wordt verzorgd door Albert van Eldik (orgel) en het blokfluit Ensemble Hengelo.

Het thema is 'Inkeer'. We lezen Mattheüs 21: 28-32

Het verhaal gaat over twee zonen waarvan de een 'ja' zegt en 'nee' doet en de ander in eerste instantie 'nee' zegt maar toch 'ja' doet.

Voor ons de vraag: doen we wat we beloven? Welke zoon zijn wij of hebben we ook iets van beide zonen in onszelf?

U bent van harte welkom!

### **Handtekeningenactie Amnesty International**

De Cubaanse journalist Roberto de Jesús Quiñones Haces is veroordeeld tot een jaar cel voor 'verzet' en 'ongehoorzaamheid'. Roberto werkt bij de nieuwssite Cubanet. Onafhankelijke journalisten zijn in Cuba regelmatig het slachtoffer van willekeurige toepassing van onduidelijke wetgeving die niet in overeenstemming is met het internationale recht. Zij worden geïntimideerd, gevangengezet en hun websites geblokkeerd door de autoriteiten. Een onafhankelijke rechterlijke macht ontbreekt.

Roberto de Jesús Quiñones Haces zegt dat hij al sinds 2015 af en toe zomaar wordt opgepakt. Afgelopen april gebeurde het weer en sloegen agenten hem daarbij. Na zijn vrijlating deed hij aangifte. In augustus werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Op 11 september werd hij opgepakt om zijn straf uit te zitten.

Amnesty International roept de Cubaanse autoriteiten op Roberto de Jesús Quiñones Haces onmiddellijk vrij te laten.

### **Uitnodiging gemeenteavond**

Dinsdag 12 november hebben we onze najaarsgemeenteavond. Een mooie gelegenheid om u als gemeente bij te praten over een aantal ontwikkelingen binnen onze Protestantse Gemeente. Maar ook om elkaar te ontmoeten. Met elkaar willen we graag nadenken over de 'waarde van de kerk' en 'wat maakt onze gemeente uniek?' Vragen die ons als kerkenraad bezighouden, maar we zijn ook

benieuwd naar uw mening. Misschien kunt u daar alvast over nadenken! Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Informatie over de muurschilderingen.
- Plannen die er zijn met de Potkaamp.
- Omzien en Pastoraat / Buurtcontactpersonen.

De avond zal worden gehouden in de Potkaamp. De inloop is vanaf 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Tijdens de rondvraag zal er ruimte zijn om vragen te stellen. Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn. We kijken naar uw aanwezigheid uit!!

\*door onvoorziene omstandigheden kan de presentatie van het project van Els van de Berg en haar man Wim (school in Haïti) nu niet doorgaan.

Namens de kerkenraad,  
Martin van Zelm, voorzitter

### **Gedenkpenning Oude Kerk: hoe te bestellen**

Op de ene zijde staat een afbeelding opgebouwd uit drie ramen met drie gewelfbogen steunend op de kraagstenen. Daar tussendoor de boom van Jesse. Tevens om de restauratie te benadrukken een schilderspalet met penseel. Op de andere zijde staat de Oude Kerk afgebeeld met daarin aangebracht hoe het voorgaande kerkje er zeer waarschijnlijk zou hebben uitgezien. Dit om aan te geven dat de Oude Kerk over een bestaand kerkje is gebouwd. Elk exemplaar zal worden voorzien van een uniek nummer. De gedenkpenning wordt verpakt in een mooi doosje voorzien van fluwelen bekleding. Zeker nu de feestdagen met cadeaus er weer aankomen en de meeste mensen niet weten wat ze moeten geven of vragen: een **uniek, blijvend geschenk**.

De volgende geschenkverpakkingen zijn te bestellen

- Gedenkpenning in de geschenkverpakking à € 20.
- Gedenkpenning in geschenkverpakking met een set van drie kaarten van de muurschilderingen à € 25.
- Gedenkpenning in geschenkverpakking met het boek: De Oude Kerk van Borne, een eenvoudige hemel op boerenaarde. Auteur Jaap Grootenboer à € 30.

*Waar kunt u het bestellen:*

- Via de website van de Protestantse Gemeente Borne: [www.pgborne.nl](http://www.pgborne.nl)
- Via het inteken formulier dat bij elke kerkdienst in het Kulturhus voor bij de ingang ligt.
- Via E-mail: [voorzitter-cvk@pgborne.nl](mailto:voorzitter-cvk@pgborne.nl)

*Tot wanneer kunt u bestellen:*

Tot woensdag 20 november is er gelegenheid om de gedenkpenning te bestellen. Na die datum zal de productie van de gedenkpenning starten. Rond 1 december verwachten wij met uitgifte van de gedenkpenning te starten.

Gerie van der Endt

## **Donaties voor restauratie muurschilderingen Oude Kerk**

Mocht u naast het aanschaffen van de gedenkpenning nog extra geld willen overmaken ten behoeve van de restauratie van de muurschilderingen, dan kunt u dit doen op de speciaal hiervoor geopende bankrekening bij de Rabobank: NL36RABO0373742444

Wij zijn u zeer erkentelijk voor elke bijdrage.

College van kerkrentmeesters

## **Zangmiddag Dijkhuis**

Op woensdag 13 november is er weer een zangmiddag in de kapel van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan samen een uurtje zingen. Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee drinken en even gezellig met elkaar praten. We hopen dat u allen komt en dat het een fijne middag mag worden. Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Alie Gierveld, tel. 2665443.

## **Uit de gemeente**

Mevr. B. Houkamp, Clematishof 5, is weer thuisgekomen.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,  
[ds.johan.meijer@pgborne.nl](mailto:ds.johan.meijer@pgborne.nl) en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, [ds.gerco.veening@pgborne.nl](mailto:ds.gerco.veening@pgborne.nl).

## **Weekagenda**

Dinsdag 12 november : Bijeenkomst PCOB om 14.30 uur in de Fontein met mevr. Hoogerduijn over 'Gezond ouder worden'. Let op: de Ververstraat is 12/11 afgesloten.

Dinsdag 12 november : Gemeenteavond om 20.00 uur in de Potkaamp. Inloop vanaf 19.45 uur.

Woensdag 13 november: Zangmiddag in de kapel van het Dijkhuis. Aanvang 14.30 uur.

## **Aan Vaders hand**

*Soms kan de weg zo donker zijn.  
Soms vind je geen woorden voor de pijn,  
die je diep van binnen voelt.  
En niemand weet wat je bedoelt.*

*Soms zijn er zoveel vragen.  
Zoveel gedachten die je plagen.  
Kon je het maar even zeggen.  
Maar het is niet uit te leggen.*

*Soms kan je zonder tranen huilen.  
Zou je zo graag willen schuilen.  
Maar er is niemand die het ziet.  
Niemand kent je stil verdriet.*

*Heer, waar dan heen?  
Tot U alleen!  
U alleen doorgrondt mijn hart.  
U alleen kent al mijn smart.*

*U bent een schuilplaats in gevaren.  
In benauwdheid wilt U mij bewaren.  
Vader, laat me niet alleen!  
Sla Uw armen om mij heen!*

*Want zo getroost, door deze nauwe band,  
betreed ik aan Uw Vaderhand,  
de weg die mij zo donker schijnt.  
Maar waarvan de schaduw nu verdwijnt!*

Rozemarijn Vossebelt