



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerslosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Johan Smits.
Koffie na de dienst.
- St. Stephanus-kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer en ds. G.J.A. Veening.
Gedachtenisdienst m.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenberg.
Organist: Jan Braakman.
Koffie na de dienst.
De twee bossen bloemen gaan als groet van ons allen naar fam. G. Gerrits, Lavendel 4 en fam. S. Gerrits-Heitbrink Erve Stroomboer 89.
- Kulturhus 19.00 uur: ds. J. Meijer.
Thomasviering.
Organist: Albert van Eldik.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (24 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar)

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. Van Houwelingen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
- Kulturhus 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Kerk in Actie; Pastoraat (Eenzaamheid dragelijk maken).
2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
17 november	Leonie Elbertsen	Ingrid en Alice
24 november	Geen	Geen
1 december	Annelies van Os	Lianne Maatman
8 december	Jenniek Dorgelo	Mieke Bouwman

Muziek na de overdenking

George Thalben-Ball (1896-1987) was een Engels componist, pianist en organist. Zijn 'Elegy' (klaagzang), die u na de overdenking hoort, is zijn bekendste werk. Het is ontstaan, zo meldt Wikipedia, als improvisatie na afloop van een van de radiokerkdiensten die de BBC tijdens WOII dagelijks uitzond. Het is nog altijd een geliefd werk en was te horen bij de uitvaart van prinses Diana van Engeland in 1997.

Opname gedachtenisdienst in de St. Stephanuskerk

Het is de bedoeling dat er een opname wordt gemaakt van de gedachtenisdienst in de St. Stephanuskerk en dat deze later op onze website www.pgborne.nl wordt geplaatst. Ook is er de mogelijkheid om een kopie van de DVD aan te vragen.

Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u dat aangeven via een e-mail naar koster@pgborne.nl. Vermeldt dan uw naam en adres. Een vrije bijdrage hiervoor wordt op prijs gesteld. Deze kan overgemaakt worden op: NL98RABO0309475821 met als vermelding 'DVD-PgtB'.

Uitzendingen van de kerkdiensten

Naar aanleiding van vragen uit de gemeente:

Zoals u gemerkt heeft is het niet gelukt geluidsuitzendingen van de kerkdiensten tot stand te brengen vanuit het Kulturhus. Per 1 december zijn we weer in de Oude Kerk en zullen we, als voorheen, de opnames verzorgen. Deze kunt u volgen via kerkomroep.nl of beluisteren middels de door ons geleende apparatuur.



Jeugd en Eeuwigheidszondag



Vorige week zondag hebben jongeren van onze kerk een workshop kaarsen maken gehad. Ze konden zo hun eigen kaars maken om te gedenken.

Wie en hoe konden ze op een steen schrijven, met een naam, woord of symbool. Eeuwigheidszondag is om terug te denken aan, maar ook om vooruit te kijken, de toekomst in. Daarom kregen de jongeren ook allemaal een tulpenbol mee van een witte tulp. Als teken van hoop. Een van de jongeren had het yin/yang teken op de steen geschreven. Dood en leven horen bij elkaar. Ze zijn met elkaar verweven.

Gretha Sierink,
Jeugdraad

Gedenkpenning Oude Kerk: hoe te bestellen

Op de ene zijde staat een afbeelding opgebouwd uit 3 ramen met 3 gewelfbogen steunend op de kraagstenen. Daar tussendoor de boom van Jesse. Tevens om de restauratie te benadrukken een schilderspalet met penseel. Op de andere zijde staat de Oude Kerk afgebeeld met daarin aangebracht hoe het voorgaande kerkje er zeer waarschijnlijk zou hebben uitgezien. Dit om aan te geven dat de Oude Kerk over een bestaand kerkje is gebouwd.

Elk exemplaar zal worden voorzien van een uniek nummer. De gedenkpenning wordt verpakt in een mooi doosje voorzien van fluwelen bekleding. Zeker nu de feestdagen met cadeaus er weer aankomen en de meeste mensen niet weten wat ze moeten geven of vragen: **een uniek, blijvend, geschenk.**

De volgende geschenkverpakkingen zijn te bestellen:

- Gedenkpenning in de geschenkverpakking à € 20.
- Gedenkpenning in geschenkverpakking met een set van 3 kaarten van de muurschilderingen à € 25.
- Gedenkpenning in geschenkverpakking met het boek: De Oude Kerk van Borne, een eenvoudige hemel op boerenaarde. Auteur Jaap Grootenboer à € 30.

Penning is te bestellen tot 20 november:

- Via de website van de Protestantse Gemeente Borne: www.pgborne.nl
- Via het intekenformulier dat bij de ingang ligt.
- Via E-mail: voorzitter-cvk@pgborne.nl

Betaling van uw bestelling:

U kunt het bedrag overmaken op Rabo rekeningnummer: NL36RABO0373742444 Protestantse Gemeente ten name van Restauratie muurschilderingen. Betreft: bestelling gedenkpenning.

Namens College van Kerkrentmeesters.
Gerie van der Endt

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Weekagenda

Woensdag 20 november: Ouderensoos om 14.30 uur in de Potkaamp.

De mensen van voorbij

*De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.*

*De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.*

*De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.*

Hanna Lam