



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar [zondagsbrief@pgborne.nl](mailto:zondagsbrief@pgborne.nl) of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op [pgborne.nl](http://pgborne.nl) onder "Actueel".

## Kerkdiensten vandaag (1<sup>e</sup> Advent)

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis.  
Protestants interkerkelijke dienst.  
Organist: Jan Haverdings.  
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.  
Organist: Jan Braakman.  
Te beluisteren en te bekijken via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl).  
De bloemen gaan als groet van ons allen naar dhr. A.C. Sierink, Saturnusstraat 9.  
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

## Kerkdiensten volgende week (8 december, 2<sup>e</sup> Advent)

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.  
Protestants interkerkelijke dienst.  
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 10.00 uur: J. Meijer.  
Te beluisteren en te bekijken via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl).  
Koffie na de dienst.

Oude Kerk 19.00 uur: ds. G.J.A. Veening.  
Vesper.  
Te beluisteren en te bekijken via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl).

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

## Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
1 december	Annelies van Os	Lianne Maatman
8 december	Jenniek Dorgelo	Mieke Bouwman
15 december	Andriek Horsting	Annelies van Os
22 december	Manouk Horsting	Willem van Dijk

## Vanavond Adventsvesper in de Doopsgezinde Kerk

De Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen houdt op de eerste Advent de traditionele Adventsvesper vandaag (1 december) om 17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk aan de Ennekerdijk. Vol verwachting kijken we uit naar de geboorte van Christus. We verlangen naar licht in deze donkere dagen. Mevr. R. Doornbusch, pastoraal werker van de HH. Jacobus- en Johannesparochie en mevr. A. Oosterik, pastoraal werker van de M.O.O.-parochie te Zenderen, zullen voorgaan. De cantorij van de Doopsgezinde Gemeente zal een muzikale bijdrage leveren aan de viering. De muzikale begeleiding wordt verleend door dhr. Oosterveen, organist van de Doopsgezinde Kerk. De Raad van Kerken nodigt u hierbij van harte uit.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

## Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk (1<sup>e</sup> Advent)

Kosters: Antje Braaksma en Immy Hortensius  
Lector: Immy Hortensius

Welkom en mededelingen  
Aansteken paaskaars  
Aansteken eerste kaars met tekst van lied 461:1  
Eerste lied: psalm 25: 1, 2 en 3  
Bemoediging en groet  
Lied 434: 1 en 2  
Kyriegebed met het Kyrie uit Iona  
Gebed om de Geest  
De schikking  
Moment met de kinderen  
Projectlied, zie bladzijde 3  
Lezing: Micha 2  
Lied 451  
Lezing: Matteüs 24: 32-44  
Lied 462: 1, 2 en 3  
Preek  
Lied 460  
Dankgebed  
Voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader  
Inzameling van de gaven  
Slotlied: lied 444: 1, 2 en 3  
Zegen met Amen 1

## Liturgische schikkingen in de Adventstijd en Kerst

*Thema: Geef Licht!*

De lezingen voor de adventstijd 2019 zijn gekozen uit het boek Micha. Micha was in zijn tijd een criticus van het systeem. Hij becommentarieerde de maatschappij op sociale en religieuze thema's. In zijn kritieken wees hij naar een hoopvolle toekomst en gaf hij zijn mening over hoe het zou kunnen of zelfs moeten zijn. Hoe actueel kan het zijn? De naam Micha komt regelmatig voor in de Bijbel en dan meestal in de vorm van Michael. Michael betekent: wie is als God? De bekendste Michael in de bijbel is de aartsengel die genoemd wordt in de boeken Daniël en Openbaringen als het gaat over de eindtijd.

In de gekozen lezingen uit het leesrooster gaat het over een mogelijk voorstelbare toekomst. Het gaat over de complexiteit van leven, zonder begin en zonder einde. Daarmee passen de gekozen lezingen bij de betekenis van Advent, een periode van verwachten waarin we toeleven naar Kerst, de geboorte van Jezus. De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven.

### *Driehoek*

De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.

### *Kransen*

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

### *Kleur en materiaal*

Micha is een man van soberheid. In deze serie van adventsschikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.

### *Horizontaal*

De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.

*Bij de beschrijving van de bloemschikking per zondag wordt er verder ingegaan op de symboliek van de zondag.*

### *Eerste Adventszondag*

Latijnse benaming: Levavi. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Psalm 25: tot U verhef ik mijn ziel.

Lezing: Micha 2 - "Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen."

### *Symbolische schikking*

'God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt'. Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (bolletjes wol) zich veilig kunnen verzamelen.

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drie-eenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.

### **Woord dat mij aanspreekt**

*Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag verkennen.*

Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en

allerlei vragen oproepen. Graag nodig ik u/jou uit om op **dinsdagmiddag 3 december** naar de Potkaamp te komen. Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur gaan we samen kijken naar de lezingen van de volgende zondag (8 december, tweede Advent). De vragen en opmerkingen die aan de orde komen kan ik dan meenemen in mijn verdere preekvoorbereiding.

Na de dienst op 8 december is er na het eerste kopje koffie in de Potkaamp gelegenheid om met elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten en is in een van de bovenzaaltjes van de Potkaamp. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) van harte welkom! Voor zowel de voorbereidende avond als het nagesprek hoeft u niet op te geven. Ik noem deze activiteit: 'Woord dat mij aanspreekt'. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid. Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten!

De volgende data van 'Woord dat mij aanspreekt' zijn: 14 januari, 4 februari, 17 maart, 14 april en 9 juni

### **Thema-avonden voor middengeneratie**



Als opvolger van de twee 25+ gespreksgroepen, die er jarenlang waren, organiseren wij dit seizoen een nieuwe vorm: thema-avonden voor de middengeneratie. Het is altijd lastig om daar een precieze leeftijdsgrens aan te geven, maar wij denken aan mensen tussen ongeveer 25 en 55 jaar.

Bij de keuze van de thema's gaat het om het raakvlak van actualiteit en Bijbelse traditie. Daar zijn soms verrassende en verfrissende verbindingen over en weer in te vinden. Wat nieuw en trendy kan lijken, is vaak in andere bewoordingen allang aan de orde geweest bij Bijbelschrijvers.

We komen samen in de Potkaamp. De inloop met koffie/thee is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur begint er een inleiding op het thema, die duurt zo'n 20 minuten. Daarna kunnen we met elkaar in een gesprek of met een andere werkvorm aan de slag met dat thema. Afhankelijk van de opkomst is dat of plenair of we gaan uiteen in kleinere groepen. Halverwege de avond is er een uitgebreide koffie/theepauze voor het onderling ontmoeten. De avonden duren tot 22.00 uur en voor wie wil is er daarna nog iets te drinken. Opgave is niet nodig, je kunt vrij inlopen.

De data zijn: dinsdagavonden 3 december, 4 februari, 14 april en 9 juni.

Het thema voor 3 december is: *Geweldloze communicatie*. In de hedendaagse psychologie is dat een veelgebruikt model om niet agressief (als een jakhals), maar constructief (als een giraf) te reageren in de communicatie met anderen. De apostel Paulus schrijft er in zijn bewoordingen ook al over in één van zijn brieven, als hij

adviseert om je met 'wapenen van gerechtigheid te omgorden'. Geweldloos communiceren is niet hetzelfde als 'altijd maar lief zijn' voor elkaar. We hopen met deze vorm op een inspirerende en leerzame wijze met elkaar in gesprek te komen.

De inleidingen worden verzorgd door ds. Johan Meijer (06-57337388 of [ds.johan.meijer@pgborne.nl](mailto:ds.johan.meijer@pgborne.nl)) en de organisatie is in handen van hem en Alice Venneker (06-36562228 of [alicevenneker@home.nl](mailto:alicevenneker@home.nl)). Beiden zijn van harte bereid om je van meer informatie te voorzien als je overweegt om een of meerdere avonden bij te wonen. Wees van harte welkom!

### Samen eten in de Potkaamp

Vrijdag 6 december is er weer samen eten in de Potkaamp. Voor deze keer de eerste vrijdag van de maand. Als u interesse heeft om een keer met ons te komen eten dan bent u van harte welkom op vrijdag 6 december vanaf 17.30 uur. We beginnen de maaltijd om 18.00 uur. Er zijn natuurlijk kosten aan deze maaltijd verbonden, daarom wordt een vrije gift gevraagd.

Iedereen is welkom bij deze maaltijd, jong of oud, alleen gaand of alleenstaand, getrouwd of vrijgezel. Wel willen we graag dat u zich opgeeft. Dit kan telefonisch of via de mail bij Tiny Siertsema, tel. 0622351722 of mail [tiny@siertsema.net](mailto:tiny@siertsema.net).

We hopen weer op een gezellige maaltijd. Wat er deze keer gegeten wordt blijft voor ons een weet en voor de deelnemers een verrassing. Zullen we zeggen tot ziens op 6 december?

### Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, [ds.johan.meijer@pgborne.nl](mailto:ds.johan.meijer@pgborne.nl) en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, [ds.gerco.veening@pgborne.nl](mailto:ds.gerco.veening@pgborne.nl).

### Ouderenkerstviering

Op 17 december is er weer een ouderenkerstviering in het Kulturhus te Borne. De viering begint om 14.30 uur. Aan deze viering zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan bij Ineke Miedema, tel. 2664944, Carla Middag, tel.2665599 en Dieneke Vriesema, tel. 2667407. Met een hartelijk groet en tot ziens op 17 december.

---

## Geef licht! - Eerste advent

tekst: Erik Idema  
muziek: Gerard van Amstel

### Couplet

In het don - ker van de nacht zingt de he - mel men - sen voor.  
Mi - cha is pro - feet van God en hij zegt: 'Zo kan het niet!

Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je le - vens - kracht.  
Jul - lie doen el - kaar ver - driet. Zo maak je de stad ka - pot.'

### Refrein

Geef licht, geef licht! Je krijgt het gra - tis,  
niet voor niets. Zorg dat ie - der - een het ziet.