



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdiensten vandaag (2^e Advent)

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijk dienst.
Organist: Joop Hollander.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 10.00 uur: J. Meijer.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. A. Bonthuis, Klumpertsweg 1 te Zenderen.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 19.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Vesper.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Kerkdiensten volgende week (15 december, 3^e Advent)

- Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer.
Protestants interkerkelijk dienst.
Koffie na de dienst.
- Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Viering Heilig Avondmaal.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie).
2. Kerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

Datum	Oppasdienst	Nevendienst
8 december	Jenniek Dorgelo	Mieke Bouwman
15 december	Andriek Horsting	Annelies van Os
22 december	Manouk Horsting	Willem van Dijk
25 december		
9.00 uur	Leonie Elbertsen	Geen
11.00 uur	Arlène Heerkes	Mieke Bouwman Lianne Maatman

Afwijkende inleverdatum kopij voor de Zondagsbrief van 29 december

In verband met de Kerst kan de kopij van de Zondagsbrief van 29 december tot uiterlijk dinsdag 24 december 18.00 uur per e-mail worden aangeleverd.

Vesper

Vanavond is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude Kerk. De voorganger is ds. Gerco Veening. De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman (orgel) en Andriek Horsting (dwarsfluit). Het thema is: Inkeer. Wij lezen Jona 2. Een lied avn Jona dat hij bad terwijl hij in de buik van de vis zat, 3 dagen en 3 nachten. In mijn nood roep ik de Heer aan en Hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem! Jona komt tot inkeer, hij heeft berouw van zijn ongehoorzaamheid.

Liturgie Oude Kerk

Tweede Advent

VOORBEREIDING

Orgelspel voor de dienst
Welkom namens de kerkenraad
Paaskaars wordt aangestoken
Intochtslied
Antifoon (solo): lied 432B
Psalm 80: 1 en 2
Antifoon (solo): lied 432B
Bemoediging en groet
Adventskaarsen worden aangestoken
Gezongen gebed om ontferming: lied 463: 1, 3, 6, 7 en 8
ROND HET WOORD
Gebed tot de Geest
Aandacht voor het project
Projectlied (zie bladzijde 3)
Profetenlezing: Micha 4: 1-8
Lied 447
Evangelielezing: Matteüs 3: 1-12
Lied 456A: 1, 2, 3, 4 en 7
Preek

Orgelspel

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN

(Afkondiging van overlijden en lied 961)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 439: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met Amen I

Symbolische schikking

Tweede adventszondag. Latijnse benaming: Populus Sion. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Jesaja 30: de Heer komt nabij.

Lezing: Micha 4: 1-8

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Symbolische schikking

'Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen'. 'Oorlogen zijn verleden tijd'.... De mensheid is in dit visioen, onder leiding van het 'Goede', in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade. Een symbool voor dat zelfreinigend vermogen is Eucalyptus cinerea. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. Van deze grijze takken hebben we de krans gemaakt. Aan de krans hebben we opgerolde puntige blaadjes gehangen, deze verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.

Advent is toelevens naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. Mensen zullen vrede leren en weten dat dat leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

Handtekeningenactie Amnesty International

Zes agenten in burger pakten de gerespecteerde journalist Erick Kabendera op 29 juli thuis op. Zonder opgaaf van reden. Vermoedelijk zit hij vast omdat hij onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in Tanzania en daarover bericht in binnen- en buitenland. Kabendera is inmiddels aangeklaagd voor het leiden van georganiseerde misdaad, belastingontduiking en geldwitwassen. Dit zijn verzonden aanklachten. Sinds in 2015 John Magufuli president werd van Tanzania, wordt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid er meer en meer aan banden gelegd. Journalisten die kritiek uiten op het beleid van de Tanzaniaanse overheid en hoe die met mensenrechten omspringt, worden opgepakt en lastiggevallen.

Sinds zijn arrestatie gaat het slechter met de gezondheid van Kabendera. Hij heeft ademhalingsproblemen en een van zijn benen is verlamd. Hij wordt hiervoor behandeld in het ziekenhuis.

Amnesty International roept de autoriteiten in Tanzania op Erick Kabendera onmiddellijk vrij te laten en de aanklachten tegen hem in te trekken.

Ouderenkerstviering

Op 17 december is er weer een ouderenkerstviering in het Kulturhus te Borne. De viering begint om 14.30 uur. Aan deze viering zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan bij Ineke Miedema, tel. 2664944, Carla Middag, tel.2665599 en Dieneke Vriesema, tel. 2667407. Met een hartelijk groet en tot ziens op 17 december.

Kinderkerstviering voor jong en oud

Zondag 22 december 16.00 uur in de Oude Kerk

De kindernevendienstcommissie organiseert een kinderkerstviering op zondagmiddag 22 december in de Oude Kerk. De viering begint om 16.00 uur en zal zo'n drie kwartier duren. Wij richten ons op kinderen in de basisschoolleeftijd, maar iedereen is van harte welkom om

deze bijzondere viering mee te beleven! En kinderen tot vier jaar kunnen ook gerust meekomen. De opzet is eenvoudig, we zingen bekende kinderkerstliedjes, we horen en zien het Kerstverhaal. En net als bij Thomasvieringen is er gelegenheid om door de kerk rond te lopen langs verschillende plaatsen waar iets te doen is. Zo kun je een kaarsenhouder versieren, mag je een kleurplaat inkleuren, een puzzel maken, een goede wens maken voor in de kerstboom en een voorbede opschrijven. Het zingen wordt op piano begeleid door Arthur Heerkes. Voorganger is ds. Johan Meijer.

Na de viering is er in de Potkaamp een gezellig samenzijn met iets lekkers te drinken en een broodje daarbij. Wij hopen op een fijne viering in een mooie Kerstsfeer.

Graag tot ziens!

Mieke Bouwman, Annelies van Os, Lianne Maatman, ds. Johan Meijer

Kerstbomen maken

- Wanneer: Zondagmiddag 15 december 14.30 – 16.30 uur
- Wie: Jeugd van groep 7 en ouder (bij genoeg deelname proberen we in 2 leeftijdsgroepen te werken)
- Wat: Kerstboom van planken en/of takken (hoe precies zoeken we nog uit, maar zorg dat je vervoer terug hebt)
- Waar: Nog niet bekend, misschien in de Potkaamp boven, bericht volgt na opgave
- Opgeven: Ja, uiterlijk zondag 8 december bij Gretha (06-40947017)



of

Leiding: Reinald Haverdings, Vincent Steenbrink, Mark Middelkamp, Gretha Sierink

Begroting 2020

De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde begroting 2020 is besproken in de kerkenraadsvergadering van 28 november 2019. De kerkenraad is voornemens deze begroting goed te keuren in de vergadering van 19 december a.s. nadat deze ter inzage heeft gelegen.

Een samenvatting van de rekening 2018 en de begroting 2020 zijn terug te vinden op onze website www.pgborne.nl

De relevante stukken liggen van 9 tot 18 december 2019 ter inzage bij de penningmeester. Voor het maken van

een afspraak verzoeken wij u te bellen; 074-2666091 of te mailen naar penningmeester-cvk@pgborne.nl
Namens het College van Kerkrentmeesters,

Willem-Jan Scheper, penningmeester

Voedselbank

De Voedselbank mocht zeven volle kratten met houdbare levensmiddelen in ontvangst nemen. Deze waren door u ingebracht in de Oogstdienst.

Hiervoor namens de Voedselbank hartelijk dank!

Sparen voor de Voedselbank

Sparen – sparen – sparen - voor goedgevulde boodschappen voor de Voedselbank. Als u uw boodschappen doet bij de PLUS, dan krijgt u tot en met 1 februari bij iedere bestede 10 euro aan boodschappen een zegeltje. Graag wil ik u vragen om deze zegeltjes te sparen voor de Voedselbank. U kunt ze bij mij inleveren.

Els van den Berg, Zwenkgras 74, Tel. 06 19159934

Meeleven

Met haar toestemming mag ik langs deze weg met u delen dat ds. Annie Attema ernstig ziek is. Dit nieuws zal velen in ons midden raken, vooral hen die haar goed kennen vanuit de periode dat zij predikant was in onze gemeente, verbonden aan de Nieuwe Kerk. Na haar emeritaat in 2007 ging zij in Zeeland wonen. Wij leven met haar mee in ons gebed om kracht en nabijheid van de Heer. Voor wie haar een kaartje wil sturen, haar adres is: ds. A.M. Attema, Johan van Reigersbergstraat 123, 4336 XD Middelburg.

Ds. Johan Meijer

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Geef licht! - Tweede advent

tekst: Erik Idema
muziek: Gerard van Amstel

Couplet

In het don - ker van de nacht zingt de he - mel men - sen voor.
Op een dag hoort ie - der - een van de hoog - ver - he - ven stad

Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je le - vens - kracht.
waar geen mens ooit ru - zie had. Kom maar gauw, we gaan er - heen.

Refrein

Geef licht, geef licht! Je krijgt het gra - tis,
niet voor niets. Zorg dat ie - der - een het ziet.