



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Online kerkdiensten op 24 januari

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer en Gustaaf Boerjan.
Zondag van de eenheid.
Organist/pianist: Jos Beunders.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de medewerkers van De Ster, Marktstraat 16B en naar mevr. Diny Dashorst-Voermans, Dijkhuis 335.

Collecte: 'Dreamteam Borne AVB', de alternatieve voedselbank in Borne ten tijde van de coronacrisis. U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Borne.

Online kerkdiensten volgende week (31 januari)

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veenning.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Diaconie.. 2. Kerk



Klokken luidden Actie Kerkbalans in

Zij maakten de start van Actie Kerkbalans 2021 goed hoorbaar. Doel: u oproepen de kerk en haar activiteiten financieel mede mogelijk te maken.

Dit jaar werkt de actie vanuit het thema: **Geef** vandaag **voor de kerk** van morgen. Hoe 'morgen' eruit ziet, blijkt sinds corona immers zomaar te kunnen veranderen. En wij veranderen daarom mee. Hiervoor is uw bijdrage hard nodig. Een vrijwillige bijdrage weliswaar, maar we kunnen niet zonder!

Wat we met uw geld doen

In de bijgesloten folder laten we zien wat we met uw geld gedaan hebben en wat we graag willen blijven doen. Zie de speciale filmpjes op www.pgborne.nl/filmpjes.

Vrijwilligers aan de deur

Zaterdag 16 januari startte de Actie Kerkbalans. Vele vrijwilligers brengen in deze weken als vanouds de envelop langs met het formulier waarop u uw bijdrage invult. En wilt u makkelijk op de hoogte blijven van uw kerk? Vul dan (ook) uw mailadres in op het meegeleverde briefje; dan krijgt u de Zondagsbrief binnenkort elke week in uw mailbox.

Helpt u mee aan de kerk van morgen?

Liturgie Viering van gebed voor de Eenheid van christenen 2021 op 24 januari in de Oude Kerk

Thema: Blijf in mijn liefde

Voorgangers: ds. Johan Meijer en Gustaaf Boerjan.
Piano en orgel: Jos Beunders

In tegenstelling tot eerdere berichten zal in deze dienst niet live gezongen worden. Dit in de lijn van het kerkenraadsbesluit dat er voorlopig geen live-zang meer zal plaatsvinden in onlinediensten.

Orgelspel vooraf
Digitale klokken luiden
Orgelspel bij binnenkomst van voorgangers
Liturgische Begroeting
Woord van welkom en ontsteken eerste kaars van de eenheid.
Kyriegebed, Vergevingsmoment
Pianospel, Psalm 103 – vrij
Openingsgebed
Lied om naar te luisteren: Psalm 103, vrij door Huub Oosterhuis
Bij het openen van de Schriften
Schriftlezing: Johannes 15: 1-17
Korte stilte, afsluitend pianospel
Overweging
Bestaande uit 6 korte overwegingen door ds. Johan Meijer, ds. Carla Borgers, ds. Kirsten Slettenaar, Gustaaf Boerjan, br. Rob Hoogerhuis, ds. Gerco Veenning; Iedere overweging wordt gevolgd door pianospel.

Oecumenische Geloofsbelijdenis
Voorbeden – Stil gebed – Oecumenisch Onze Vader
Lied om naar te luisteren: Geef Vrede, Heer geef vrede – Sela
Dankgebed
Zending en zegen
Orgelspel

Uit de gemeente

Mevr. T. Hendriks, Fleminghof 17, is waarschijnlijk weer thuis uit het ziekenhuis van Almelo.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veenning, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Voelbaar als een windvlaag

*Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had
dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest....*

*Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied
waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
die je nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste iets in die geest....*

*Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twijfel je:
was dat God nou of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uiteen blaast
en je lucht en licht geeft
Hij geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest....*

Greet Brokerhof-van der Waal