



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Online kerkdienst 7 februari

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening.
ZWO-dienst.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Ten Brink, de Schoener 6. De tweede bos is voor dhr. en mevr. Lindenhovius, het Reef 76.

Collecte: Overijssel voor Zuid-Afrika

Online kerkdiensten 14 februari

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
Oude Kerk 19.00 uur: Gretha Sierink.
Vesper.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Zondag Werelddiaconaat



Zondag 7 februari is het de zondag van het werelddiaconaat. We herinneren ons op deze dag de watersnoodramp die Zeeland trof. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 kwamen bijna 2000 mensen om het leven. We herinneren ons ook hoe groot de hulp was, die wereldwijd naar Zeeland toe kwam.

Deze zondag willen wij uw hulp en aandacht vragen voor Zuid-Afrika. De nood daar is bij grote groepen mensen heel erg groot. Voor veel jongeren is de toekomst één groot zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen, in slechte buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en

34 jaar is werkloos. De christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie NOVA helpt deze kansarme kinderen met onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden.

In de viering van vandaag lezen we Marcus 1: 29-39 en 2 Koningen 4: 18-37. Lezingen die ons vertellen hoe fijn het is als er een uitgestoken hand komt wanneer de nood ongelofelijk groot is.

De collecte in deze dienst is daarom bestemd voor het project: **Overijssel voor Zuid-Afrika**.

Een hartelijke groet van de ZWO-groep

Liturgie voor de eredienst op 7 februari in de Oude kerk

Voorganger: ds. Gerco Veening
Organist: Jan Braakman
Koster: Antje Braaksma
Cameraman: Mensah Dwomor

Klokgelui
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Ontsteken paaskaars
Psalm 67: 1 en 2
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Psalm 150
Gebed om de Geest
Lezing: 2 Koningen 4: 18-37
Lied 856: 1 en 2
Lezing: Marcus 1: 29-39
Lied 837: 1
Preek
Orgelspel
Afkondiging overlijden met lied 961
Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Lied 920
Onze Vader in het Zuid-Afrikaans
Collecteaankondiging
Slotlied: lied 863: 1, 2 en 6
Zegen met gesproken amen
Zuid-Afrikaans lied

Actie Kerkbalans

2021

Actie Kerkbalans



Ook in onze gemeente is weer de actie Kerkbalans gehouden.

De kerkbalanslopers hebben de antwoordenvelopen coronaproof ingeleverd.

We zijn blij dat de meeste antwoorden binnen zijn.

Uit de gemeente

Dhr. H. Kremer, Kaufmannstraat 26, is opgenomen in het ZGT van Almelo.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Maar.....helaas nog niet alle enveloppen.

Heeft u nog een antwoordenvelop liggen of heeft u vragen over Actie Kerkbalans 2021, bel ons aub.

Maria Straatsma, tel. 2662660

Hielkje de Vos, tel. 2663964

Een zegen voor vriendschap

Ik wens dat u gezegend mag zijn met goede vrienden.

Dat u mag leren een goede vriend voor u zelf te zijn.

Dat u kunt reizen naar die plaats in uw ziel waar veel warmte, gevoel en vergeving is.

Ik hoop dat dit u verandert.

Dat wat negatief, afstandelijk en kil in u is,

positief, nabij en warm wordt,

en dat ware hartstocht, verwantschap, verbondenheid en saamhorigheid u dragen.

Koester uw vriendinnen en vrienden.

Wees goed voor ze en wees voor hen aanwezig.

Dat zij u alle zegeningen en uitdagingen,

elke waarheid en elk licht schenken die u voor uw reis echt nodig hebt.

Dat u nooit alleen zult zijn,

dat u altijd mag verblijven in het zachte nest van verbondenheid met uw ziel.

John 'O Donohue