



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Online kerkdiensten 14 februari

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Organist: Jan Braakman.
De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevr. Horstman, Elhorsterweg 62 in Zenderen en naar dhr. Bokma, Meijlingsgaarde 3.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Oude Kerk 19.00 uur: Gretha Sierink.
Vesper.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Online kerkdiensten 17 februari (Aswoensdag)

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Johan Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Online kerkdiensten 21 februari

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen (Kerk in Actie)
2. Kerk

Vesper

Vanavond is er een Vesper in de Oude kerk (online).
Aanvang: 19.00 uur. De voorganger is Gretha Sierink.
De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman op orgel en/of piano. Het thema is "Ik zal er zijn".

We lezen Psalm 42 van Huub Oosterhuis. "Nooit heb ik niets met U. God soms ben je er om op te mopperen, soms om mee in gevecht te gaan, soms ben je mijn tegenover, soms mijn toevlucht. Maar nooit, ben je er niet".
Daarnaast lezen we Exodus 3: 1-15. Daarin stelt God zich voor aan Mozes. De gesproken teksten worden afgewisseld met muziek en fraaie afbeeldingen.

U bent van harte welkom om mee te kijken en te luisteren (www.kerkomroep.nl).

Liturgie onlinedienst op zondag 14 februari 2021 vanuit de Oude Kerk

Voorganger: ds. Johan Meijer
Organist: Jan Braakman

De digitale klokken luiden
Inleidend orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de Paaskaars
Aanvangslied: 286 door het Vocaal Theologen Ensemble
Stil moment, bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyrie: "Kom met het licht van uw vertrouwen", zang, piano, dwarsfluit, opgenomen in Vreeland
Gebed tot de Geest
Evangelielezing: Marcus 1: 40-45
Lied 51B door het Vocaal Theologen Ensemble
Overdenking
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gesproken)
Slotlied 973 (orgel)
Opdracht en zegen met gesproken Amen
Orgelspel

Liturgie onlinedienst op woensdag 17 februari 2021 om 19.00 uur vanuit de Oude Kerk

Voorganger: ds. Johan Meijer

Vooraf instrumentale muziek: Arvo Pärt – Fratres for string quartet

De digitale klokken luiden
Welkom door de predikant
Aansteken van de Paaskaars
Aanvangslied: Veertig dagen uit het Paasatorium
"Als de graankorrel niet in de aarde valt .."
Gebed
Evangelielezing: Matteüs 6: 1-6, 16-21
Overdenking
Instrumentale muziek: Arvo Pärt – Summa for strings
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gesproken)
Zegenbede
Lied 536 uitgevoerd door het Vocaal Theologen Ensemble

Avondmaalsviering in de onlinedienst van 21 februari

Sinds 1 maart 2020 is in onze gemeente het Heilig Avondmaal niet meer gevierd, omdat heel kort daarna alles anders werd met lockdown, online diensten, etc.



Een signaal uit de gemeente dat het Avondmaal door sommigen niet gemist wordt, is besproken in de diaconie en de kerkenraad en heeft geleid tot het besluit om een Avondmaalsviering te houden in de online-zondagmorgendienst op 21 februari. In de kerk zijn alleen aanwezig: koster, iemand van het Team beeld en geluid, musicus, predikant en diaken. De diaken doet dan ook dienst als ouderling van dienst.

In de viering wordt een tafelgebed gebeden, en na de instellingswoorden zullen de diaken en de predikant brood en beker 'tot zich nemen'. Op dat moment is er voor u, voor jou als kijker ook gelegenheid om thuis deel te nemen met een stukje brood en een beetje wijn of druivensap dat je van tevoren hebt klaargezet. Zo vormen wij in de Geest op dat moment tóch een eenheid, al is die op afstand.

Geen Thomasviering op 21 februari

In tegenstelling tot wat in Onderweg staat, zal de geplande Thomasviering op 21 februari om 19.00 uur niet doorgaan.

Liturgische schikking

De werkgroep Liturgische schikkingen heeft besloten om met de Veertigdagentijd en Pasen geen schikkingen te maken. Door de corona-omstandigheden en de daarbij behorende maatregelen van het RIVM vinden wij het niet verantwoord om deze schikkingen te maken. Wij willen ook graag als werkgroep deze schikkingen maken en dat kan onder de gestelde maatregelen helaas niet. Wij hopen dat we met Pinksteren voor een mooie passende schikking kunnen zorgen. Blijf gezond, pas goed op u zelf en houd vol.

Met een hartelijke groet namens de werkgroep,
Gerard Adams

Commissielid vesperdienst

Elke tweede zondag van de maand wordt er een Vesper gehouden in onze Oude Kerk, aanvang 19.00 uur. Een Vesper is een korte dienst waarin aandacht wordt besteed aan muziek en stilte. Er is een korte overdenking. Deze Vespers worden georganiseerd door een commissie bestaande uit Tineke Nijhuis, Mia Ring, Jolanda Broekate, Laurens van Urk en Immy Hortensius. Eenmaal per maand komen we op maandagavond van 20.00–22.00 uur bij elkaar om samen met een voorganger deze Vespers voor te bereiden. Wij zijn op zoek naar een nieuw commissielid. Heb je zin om mee te doen. Meld je dan aan bij een van onze commissieleden.

Wat is uw favoriete Bijbeltekst?

Hebt u een Bijbelboek, vers, psalm of trouwtekst die veel voor u betekent? Misschien een tekst die u troost gaf in moeilijke tijden. Een tekst die altijd weer hoop of vertrouwen geeft. Een tekst die herinneringen oproept. We nodigen u van harte uit om die coronaproof te delen in een videokringsgesprek. Datum: donderdag 18 februari, 20.00 uur tot circa 21.30 uur. Meld u aan via communicatie@pgborne.nl, dan ontvangt u een link naar het videobelgesprek (Zoom).

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag. Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Woorden van geloof

*Wij geloven in een nieuwe wereld,
waar iedere soldaat
zijn wapen omsmeedt tot ploeg,
en tot iedere vijand roept:
"Menslief, ik hou van jou,
ik zal je niet doden,
ik zal je geen kwaad doen."*

*Wij geloven in een nieuwe wereld
waar iedere rijke
afstand zal doen van bezit,
en naar de arme zal gaan
met de woorden:
"Menslief, ik hou van jou,
ik wil met jou aan tafel zitten
om samen het brood te delen."*

*Wij geloven in een wereld
waar iedere machthebber
zijn macht uit handen geeft
en naar de weerloze zal gaan
en roepen: "Menslief, ik hou van jou,
laten we samen de ploeg nemen
en de grond bewerken."*

*Wij geloven in het wonder,
dat het kan, dat, in ieder huis, in iedere straat,
in elke stad, in elk land,
de een tegen de ander zal zeggen:
"Menslief, ik hou van jou,
laten we samen optrekken in vriendschap en
vrede."*

*Wij geloven in en wereld,
in een wonder, in Gods wonder,
dat het kan.
Daarin willen we blijven geloven
tot in lengte van dagen.
Amen.*

(Tekst: 40-dagentijdkalender 2018)