

De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Krijgt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Online kerkdiensten 21 februari

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via kerkromp.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. H. Kremer, Kaufmannstraat 26.

Collecte: 1. Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen (Kerk in Actie)
2. Kerk

Online kerkdiensten volgende week (28 februari)

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via kerkromp.nl.

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd
2. Kerk

Collecte 21 februari

Kerk in Actie: Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zoeken veel inwoners een baan in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Door uw bijdrage over te maken op NL06 RABO 0309 4761 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Borne o.v.v. collecte Kerk in Actie, steunt u kwetsbare mensen in Moldavië.

Hartelijk dank!
ZWO-commissie

Geen Thomasviering op 21 februari

In tegenstelling tot wat in Onderweg staat, zal de geplande Thomasviering op 21 februari om 19.00 uur niet doorgaan.

Avondmaalsviering in de onlinedienst van 21 februari

Sinds 1 maart 2020 is in onze gemeente het Heilig Avondmaal niet meer gevierd, omdat heel kort daarna alles anders werd met lockdown, online diensten, etc.



Een signaal uit de gemeente dat het Avondmaal door sommigen node gemist wordt, is besproken in de diaconie en de kerkenraad en heeft geleid tot het besluit om een Avondmaalsviering te houden in de online-zondagmorgendienst op 21 februari. In de kerk zijn alleen aanwezig: koster, iemand van het Team beeld en geluid, musicus, predikant en diaken. De diaken doet dan ook dienst als ouderling van dienst.

In de viering wordt een tafelgebed gebeden, en na de instellingswoorden zullen de diaken en de predikant brood en beker 'tot zich nemen'. Op dat moment is er voor u, voor jou als kijker ook gelegenheid om thuis deel te nemen met een stukje brood en een beetje wijn of druivensap dat je van tevoren hebt klaargezet. Zo vormen wij in de Geest op dat moment tóch een eenheid, al is die op afstand.

Online-dienst zondag 21 februari vanuit de Oude Kerk

Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Johan Meijer
Organist: Jan Braakman
Diaken: Wim Zaalberg
Beeld en techniek: Erik Middag

De digitale klokken luiden
Inleidend orgelspel
Welkom door de diaken van dienst
Aansteken van de Paaskaars
Aanvangslied: Hoe ver te gaan en of er wegen zijn? Huub Oosterhuis/ Antoine Oomen
Stil moment, bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyrie: Kom met het licht van uw ontferming (zang, piano, dwarsfluit, opgenomen in Vreeland)
Gebed tot de Geest
Evangelielezing: Marcus 1: 12-15
Lied 539 door het Vocaal Theologen Ensemble
Overdenking
Muziek: andante uit de fluitsonate van Bach, BWV 1032.
Fluit: Joanne Maljaars, orgel: Jan Braakman
Tafellied: Zoveel gegeven (zang, piano, dwarsfluit, opgenomen in Vreeland)
Tafelgebed, waarin opgenomen: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Instellingswoorden
Delen van brood en wijn
Pianomuziek
Slotlied 536 door het Vocaal Theologen Ensemble
Opdracht en zegen met gesproken Amen
Orgelspel

Liturgische schikking

De werkgroep Liturgische schikkingen heeft besloten om met de Veertigdagentijd en Pasen geen schikkingen te maken. Door de corona-omstandigheden en de daarbij behorende maatregelen van het RIVM vinden wij het niet verantwoord om deze schikkingen te maken. Wij willen ook graag als werkgroep deze schikkingen maken en dat kan onder de gestelde maatregelen helaas niet. Wij hopen dat we met Pinksteren voor een mooie passende schikking kunnen zorgen. Blijf gezond, pas goed op u zelf en houd vol.

Met een hartelijke groet namens de werkgroep,
Gerard Adams

Uit de gemeente

Zieken

Mevr. P. Sonneveld-Smit, Tichelweg 8, is opgenomen in het MST Enschede.

Bedankje van Marinus Freriks

Beste mensen, bedankt voor alle kaarten en berichten via de kinderen. Ik maak progressie maar het einde is nog niet in zicht. Voorlopig verblijf ik nog in het Elisabeth, kamer 238, Langestraat 74, 7491 AJ Delden.

Groet, Marinus Freriks

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname?

We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

De najaarslaan

*Ik keek in de gouden heerlijkheid
van een najaarslaan...*

*Het was, of ik goudene deuren wijd
zag openstaan.*

*Het werd mij, toen ik binnenging
of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
diep van verwondering.*

*Ik voelde me eerst als een kindje, dat stout
doet wat verboden is.*

Ik sprak: "Zijn voor mij die gewelven gebouwd?"

*Ben ik zo rijk, dat van louter goud
de gang mijner woning is?"*

*Toen sprak ik: "Deze gouden grot
is immers geen mensenpaleis."*

*Ik sprak: "Het is een betoverd slot,
dat lang op sprookjesgewijs*

*geslapen heeft en stil gewacht,
op één, die de poorten ontdekken zou,*

*de dode gewelven wekken zou,
van 't huis, dat ieder mensenhuis*

te boven gaat in pracht."

Ik sprak: "Hoe ben ik zo rijk, zo rijk!

Hoe ben ik zo rijk mijn God!

*Welk aardse woning is gelijk
aan dit, mijn sprookjesslot?"*

*Trots, of ik een prinsesje waar,
ging ik door 't goud;*

*aan beide zijden stonden daar,
schragend de gangen, hoog en zwaar,
de zuilen opgebouwd.*

*Waar gouden de portalen zijn,
hoe zullen dáár de zalen zijn!...*

*Ik zag aan 't einde van mijn pad
een kleine, ronde poort,*

*als blauw saffier, in goud gevat,
en haastig, vol verlangen, trad*

ik door die gangen voort.

*Ik sprak: "Als bij mijn thuiskomst wijd
de poorten openstaan,*

*in welk een grote heerlijkheid
zal ik dan binnengaan!..*

Indien van goud de gangen zijn,

*Hoe groot moet mijn verlangen zijn
de zalen in te gaan!"...*

Jacqueline van der Waals