



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerslosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Online kerkdienst 18 april

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. J.J. Ballast-Pellewever, Flemingshof 31.

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie).
2. Kerk.

Online kerkdienst 25 april

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Kerk in Actie: Nederland - vrolijkheid in asielzoekerscentra (diaconie).
2. Kerk.

Orde van dienst 18 april

Organist: Albert van Eldik
Zang door: Hetty Siekman en Martine van Oosten
Beeld en geluid: Cor van Huizen
Koster: Immy Hortensius
Lector: Dea Valk
Voorganger: ds. Gerco Veening

Virtueel klokkenspel
Orgelspel
Welkom en aansteken paaskaars
Lied 650: 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied 650: 4
Kyriegebed
Loflied; Psalm 33: 1 en 2
Gebed om de Geest
Lezing: Micha 4: 1-5
Psalm 98: 1 en 3
Lezing: Johannes 21: 15-24
Lied 649: 1, 3, 5 en 6
Preek
Orgelspel
7 kaarsen worden aangestoken
Gebeden met Onze Vader
Slotlied: lied 791: 1, 2 en 6
Zegen met gesproken Amen.
Orgelspel

Uit de gemeente

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.
Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Inzicht krijgen

*Inzicht krijgen
tijdens lijden
van mensen
kan ons leren
anders te wensen
dan gedacht*

*elke dag
mogen wij leren
dat verpakt
in pijn en lijden
echte parels
zich bevinden
tussen helpers
van het eerste uur*

*onbarmhartig
mag dat klinken
maar geluk zit
soms in kleine dingen
die omarmen
en verwarmen
eenzame zielen
tot en met*

*tussen pasen
en hemelvaart
bevindt zich
ruimte voor
bezinging*

*het zijn de kleine dingen
die het doen
daarom leer maar
van die ander
dan komt de verandering
als vanzelf op gang.*

Tineke Ebing